

Liturgie

Viering Johanneskerk, 11 oktober 2020

4^e ZONDAG VAN DE HERFST

Voorganger: ds. Tinus Gaastra

m.m.v. Ton Blom, orgel

Anneke Torenstra, Truus Bretveld, Dick Schaap en Nico de Jong, zang

Ouderling: Henry Doornenbal Diaken: Ward Logtenberg

Lector: Teun Monster

Oppas: Joke Stahlie

Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

Drempelgebed

We gaan staan

Begroeting

Vg: De Heer zij met u!

A : Zijn Geest in ons midden!

Bemoediging

We gaan zitten

Psalm van de Zondag: 122, vers 1 en 2

Inleiding op de dienst

Kyrie, beantwoord met lied 301 j (3x)

De gebedsintenties worden door de zanggroep overgenomen met een gezongen Kyrie uit het Liedboek

Gloria: 304 (*staan*)

RONDONDE SCHRIFTEN

Gebed van de Zondag

Eerste Schriftlezing uit het Oude Testament: Jesaja 25, vers 1 t/m 9

Lied: 762, vers 1, 3 en 4

Tweede Schriftlezing uit de Brieven: Galaten 3, vers 26 t/m 29

Lezing uit het Evangelie: Mattheüs 22, vers 1 t/m 14

Acclamaties op de lezingen: 339 d

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Credo 344 (*we staan*)

DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Na elke bede luisteren we naar een couplet van lied 887, gezongen door zanggroep

Mededeling van de Diaconie

HEENZENDING EN ZEGEN

We gaan staan

Slotlied: 423

Zegen
