

## Ds. Evelyn Noltus

Vanaf juni 2015 werk ik in de Johanneskerk, voor 20 uur per week.

Door mijn ervaring als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg heb ik geleerd om mensen van heel verschillende achtergronden, binnen- en buitenkerkelijk, te begeleiden in het zoeken naar hun eigen bron van kracht. Binnen de gemeente probeer ik ook weer om mensen te helpen om hun geloof op het spoor te komen, te verwoorden, en te verdiepen. Ik begeleid mensen in crisissituaties en help hen hun eigen draagkracht te verstevigen. In de erediensten probeer ik het bijbelverhaal vanaf de grondtekst dichtbij het leven van alledag te brengen. Daarbij worden ook de vragen en twijfels die wij allen kennen, benoemd.

De vele gaven en talenten binnen onze gemeente zorgen ervoor dat dit werk sámen gedaan kan worden.



## Contact

### Scriba

✉ scribajohanneskerk@pknleersum.nl

### Predikant

ds. Evelyn Noltus

Fröbellaan 32, 3706 TH Zeist

☎ 06 164 368 84

✉ predikantjohanneskerk@pknleersum.nl

### Social media

🌐 [www.pknleersum.nl/johanneskerk](http://www.pknleersum.nl/johanneskerk)

📘 [www.facebook.com/Johanneskerk-PKNLeersum](https://www.facebook.com/Johanneskerk-PKNLeersum)

🐦 @evelynnoltus

**Johanneskerk**  
Lomboklaan 9  
3956 DE Leersum  
☎ 0343 452529



2017 © vormgeving: Manschot Grafimedia, fotografie: Hans Neeck - Evelyn Noltus, Wim Keetbaas en Fred Manschot



"Om te zien  
een nieuwe aarde"



# Welkom!

*De gemeente rond de Johanneskerk is een kleine, hechte en vitale gemeenschap. We kennen elkaar, leven met elkaar mee. Wie als gast of nieuwkomer op zondagmorgen de kerk binnenloopt, wordt meestal direct gezien en welkom geheten. Bescheiden én zelfbewust proberen we te doen waartoe we als gemeente geroepen zijn: de lofzang gaande te houden, God en onze naaste met liefde te dienen op de weg die Jezus ons voorging, en zo te werken aan Zijn koninkrijk, met alle gaven en talenten die er binnen de gemeente zijn.*



## De Jakobs ladder

In de Johanneskerk trekt het raam met de Jakobs ladder meteen de aandacht. De Jakobs ladder verwijst naar het bijbelverhaal, waarin Jakob droomt over een ladder die op aarde staat en tot in de hemel reikt. Engelen gaan naar boven en naar beneden en brengen zo een verbinding tot stand tussen hemel en aarde. Dit is een prachtig beeld over hoe wij gebeurtenissen in ons dagelijks leven omhoog kunnen brengen naar het hemelse, naar God; en hoe we vervolgens hier op aarde weer bezielde kunnen leven. Twee bewegingen die we als gemeente samen willen beoefenen: van beneden naar boven, en van boven naar beneden.



## Eredienst

De zondagse eredienst neemt een belangrijke plaats in. De gemeente houdt van theologische diepgang en een verzorgde liturgie. In de eredienst gebruiken we verbindende taal en is er aandacht voor kunst, cultuur, symboliek, stilte. Na iedere dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met een kop koffie/thee.

## Activiteiten

Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd die gericht zijn op het doordenken van de betekenis van het geloof voor ons leven van alledag. Contact en ontmoeting zijn daarbij belangrijk. Zo noemen we oa. de open ontmoetingsochtend (1e dinsdag van de maand) maandelijks eetcafé, boekenkring, lezing, concert, wandeling, film-bespreking.

## Diakonaat

Overal zijn er mensen die hulp nodig hebben: in onze eigen kerkelijke gemeente, in ons dorp, elders in het land en in de wereld. Veel gemeenteleden zijn vanuit evangelische beweging actief, zoals b.v. in het AZC, als schuldhulpmaatje, bij de voedselbank. We willen kerk-zijn met de ramen en deuren wijd open voor die plaatsen waar nood is.

## Pastoraat

Het is de kracht van onze kleine gemeenschap, dat mensen 'een gezicht' hebben en elkaar kennen. Het 'spontane pastoraat'-gemeenteleden die met elkaar meeleven in blijde en verdrietige tijden, en samen een weg zoeken door het leven – staat aan de basis van een levende gemeente. Daarnaast zoeken de predikant, twee pastorale ouderlingen en een netwerk van 'bezoekmaatjes' de mensen op die extra aandacht nodig hebben.



## Kinderen en jongeren

We zijn erg blij met de kleine groep kinderen in onze gemeente. Zij hebben hun eigen plek in ons midden. Een actieve groep begeleidt de crèche en kindernevendienst. Regelmatig organiseren zij uitstapjes of projecten. Jaarlijks ontvangen we in de kerk groepen schoolkinderen van alle basisscholen. Met jongeren van diverse leeftijden zijn er ontmoetingen in kleine kring, om te ontdekken wat 'geloven' in het dagelijks leven betekent.

## Middengeneratie

Met mensen tussen 25 - 50 jaar zoeken we naar verbinding, naar wat zinvol leven is, naar momenten van stilte en bezinning in het drukke leven.

## Pop-up kerk

De 'pop-up-kerk' is een initiatief van deze mensen: kerk-zijn midden in het dorp en de samenleving. Centraal en laagdrempelig bieden we ruimte aan voor iedereen die inspiratie, bezinning, of actie zoekt en in gesprek wil gaan over zinvol leven.

