



Nieuwsbrief van de Johanneskerk (nr.33/week 42)

16 oktober 2020

Veerkracht

*Weerloos is het leven
van alledag
Weerloos
toekomst en verleden*

*Als verleden, heden en toekomst
zo weerloos zijn als wat
Dan staat de weerloosheid
van een veertje
symbool
voor veerkracht*



(Anke de Jong-Koelé)

In de Dikke Van Dale is de betekenis van het woord veerkracht: soepelheid, lenigheid. En ook: de kracht van lichaam en geest om zich snel te herstellen. Onze veerkracht, onze geestelijke lenigheid, wordt deze maanden danig op de proef gesteld. Ik heb de indruk, zo om mij heen luisterend, dat deze tweede coronagolf en de nieuwe gedeeltelijke lockdown zwaarder ingrijpen dan de eerste. De eerste keer hadden we nog iets van een gedeelde zekerheid en vastbeslotenheid: we komen hier samen doorheen. Er kwam nieuwe creativiteit vrij, saamhorigheid was voelbaar.

Nu lijkt het anders; iedereen is coronamoe, er is te weinig uitzicht op hoe het verder moet. Er is onzekerheid, ook financieel, eenzaamheid, angst.

Het leven met minimale contacten, zonder aanrakingen, zonder fysieke nabijheid, blijkt bijna niet te doen. Zeker als je alleen in je huis bent, zonder kinderen of partner. Een lange winter lijkt voor de deur te staan.

Hoeveel veerkracht hebben wij als mens? En hebben we daar zelf eigenlijk invloed op? Of zijn we meer als een blad in de wind, meegewaaid op de storm? We kunnen nu wel mooi zeggen dat je als gelovig mens toch altijd je geloof in God hebt, je Bijbel, om je aan vast te houden en om op te vertrouwen. Voor sommigen zal dat ook zeker zo zijn. Voor anderen is dat op dit moment even te veel. Laten we vandaag maar geen al te grote woorden gebruiken. Laten we dichtbij elkaar blijven, nu. In kleine gebaren. In even elkaar opbellen. Of - als dat kan - opzoeken. Veerkracht zit altijd in een mengeling van vertrouwen in mensen, in God, in liefde, in trouw, in schoonheid, in poëzie, in muziek, in de

natuur, in jezelf. Veerkracht zit ook in de gewone dagelijkse routine zoveel mogelijk vasthouden, de kleine klusjes in huis blijven doen, een wandelingetje buiten in de herfst maken. Of misschien juist iets heel nieuws gaan doen, iets leren dat je nog niet kent maar waar je benieuwd naar bent.

Veerkracht. Ik ben wel benieuwd hoe u, hoe jij dat ervaart....
Ik wens iedereen in elk geval een gezonde dosis veerkracht toe.

Ds. Evelyn Noltus



Verhogen van veerkracht....

Pastoraat

Dankbaar zijn we met Jopie Wilschut samen, dat zij afgelopen week weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen!

We leven mee met hen, die hun krachten voelen afnemen. Met hen die erg tegen de komende maanden opzien.

Ondanks de oproep dat ieder zoveel mogelijk thuis moet werken, is een (pastoraal) gesprek met predikant, ouderlingen of bezoekmaatjes, gelukkig nog mogelijk. Als u geen klachten heeft en we thuis de 1,5 meter afstand kunnen bewaren, (en anders spreken we in de kerk af) neem dan gerust contact op als u dat wilt. Telefonisch of app- of mailcontact kan ook.

*Licht in de nacht dat duister verdrijft,
ontsteek het, wees het, jij.
(Lied 458 b)*

Beste gemeenteleden,

Het overlijden van Wim, die zoveel mensen kende, en dan een herdenkingsdienst moeten houden waar maar 50 mensen bij aanwezig mochten zijn. Het was een lastige situatie.

Langs deze weg heel veel dank voor alle bemoedigende reacties van u als gemeente!

Johanna Hartemink en familie.

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van onze kleindochter Lotte. Bedankt voor een stil gebed, voor alle gebaren van liefde en vriendschap.

De enorme hoeveelheid kaarten, die we mochten ontvangen, het was hartverwarmend. Dat heeft ons goed gedaan.

Nogmaals onze oprechte dank.

Arie en Rika van de Bilt.

Diaconie

1. Opbrengst collectes

We zijn weer blij met uw bijdragen voor de diaconale projecten de afgelopen periode van 18 september tot 2 oktober!

Op zondag 13 september was de collecte voor de Kliederkerk en deze bracht een bedrag van € 124,30 op.

Zondag 20 september is er gecollecteerd naar aanleiding van de ramp op Lesbos m.b.t. het Kamp MORIA; de fantastische opbrengst hiervan was € 440,65.

Met ingang van 6 september zijn we weer gaan collecteren voor ons jaarproject 'Bijbels voor China'. Door collectes en giften is er nu totaal € 782,94 binnengekomen. Ten behoeve van dit jaarproject hebben wij op de begroting een bedrag van € 6000,-- opgenomen. Door de coronacrisis kon er een aantal

maanden niet gecollecteerd worden voor dit doel. We proberen dit jaar toch op z'n minst € 3000,-- voor dit project bij elkaar te sparen, helpt u mee?

Alle gevers hartelijk dank!!

Nico de Jong

2. Collectes zondag 18 oktober:

1^e collecte: Timon

Timon, opgericht door de diaconieën uit de regio Utrechtse Heuvelrug, biedt al meer dan 30 jaar professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Daarnaast worden jongeren en jongvolwassenen verbonden met 'het gewone leven'. Timon biedt ook pleegzorg aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis. Motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon.



Timon telt ruim 200 vrijwilligers die goede buur, gastgezin of maatje zijn. De forse problematiek van de jongeren maakt dat goede toerusting en coaching van de vrijwilligers essentieel is. Vrijwilligers mogen absoluut geen verlengde arm van de hulpverlening zijn.

Bijdragen van de diaconieën zijn bestemd voor toerusting en coaching van de vrijwilligers.

Het banknummer van onze diaconie (graag datum en doel vermelden): NL85 RABO 0373 7093 58.

2^e collecte: Diaconaal project “Bijbels voor China”

We collecteren voor het ons bekende project “Bijbels voor China”.
Het banknummer van de diaconie staat hierboven vermeld.

Bloemen

Afgelopen zondag waren de bloemen voor het bruidspaar Corrie en Bart van Vulpen vanwege hun 60-jarig huwelijksfeest. Proficiat!

N.B. Ze wilden graag iets bij de koffie geven, maar dat lukte helaas niet vanwege het vervallen van het koffiedrinken. Jammer, maar we hebben thuis een extra koekje genomen!



Meditatiekring

De meditatiekring met gemeenteleden uit de Michaëlkerk en de Johanneskerk komt op woensdag 21 oktober bij elkaar, om 10 uur in de Johanneskerk.

Na een moment van elkaar ontmoeten, zullen we door middel van christelijke meditatie innerlijke rust en vrede zoeken. Heilzame momenten om in de hectische wereld steeds weer ‘het oog van de storm’ te vinden en zo verder onze weg te gaan. Wie ook verlangt naar een ‘ankerpunt’, is welkom. Opgeven van tevoren is verplicht, bij Dick Schaap (tel. 45 00 00).



Zingen

Na een (avond)vergadering elders in Leersum, wacht ik even in de kerk op Jacques, tot de cantorij o.l.v. Jandirk klaar is met repeteren. Met mijn laptop opengeklapt geniet ik van een prachtig lied dat de cantorij instudeert voor de Gedachteniszondag. Zowel de tekst als de melodie zijn ontroerend.

Het eerste couplet gaat zo:

*Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen
klinkt zacht in mij aanhoudend door mijn botten heen
tot in het diepste ruggenmerg en daar nog boven
een zin van ragfijn draad omspoeld
ik zal er zijn.*

Het is zo fijn dat dat doorgaat: zingen, de cantorij, de voorbereiding voor kerkdiensten. In alles dat 'anders' is, tilt muziek en zang en eredienst ons uit boven de waan van de dag.



(foto uit archief)

Evelyn Noltus

Voorgangers komende weken

25 oktober: ds. Fred Meijnhardt

1 november: pastor Ko Schuurmans

8 november: ds. Arend Altena (na afloop: Gemeenteberaad)

15 november: ds. Aleida de Hoog

22 november: ds. Evelyn Noltus (Gedachtenisdienst)

29 november: ds. Hans Bouma

Activiteiten Groene Genade

De commissie Ontmoeten&Verdiepen heeft na rijp beraad unaniem besloten om de activiteiten die in oktober en november zouden plaatsvinden voorlopig uit te stellen, hoe jammer we dit ook vinden.

Het betreft de boekbespreking en gesprekken over 'De zin van het leven' van Fokke Obbema op 5 en 19 november, de film 'Beautifully Broken' op 30 oktober, de boekbespreking 'De acht bergen' van Paolo Cognetti op 9 november en 'Groene Kerk - Wat is dat?' op 10 november. In november nemen we een besluit over het wel of niet door laten gaan van de activiteiten die in december en januari zijn gepland. Dit zal afhankelijk zijn van het aantal coronabesmettingen en de maatregelen die er op dat moment zijn.

We zijn tot dit besluit gekomen omdat we deelnemers geen onnodig risico willen laten lopen. Uitstel is geen afstel! We hopen dat we in 2021 de genoemde activiteiten wel kunnen aanbieden.

Hilje Logtenberg van der Grient

KIJK: Kunst In de JohannesKerk

"75 JAAR BONHOEFFER"

Kunstenares Jeltje Hoogenkamp koos één regel uit een gedicht of gebed van Dietrich Bonhoeffer en maakte daar een schilderij bij.

Ze maakte een reeks van 13 kunstwerken die de maand oktober in de Johanneskerk worden tentoongesteld.

In de vorige Nieuwsbrieven zag u al zes foto's van de kunstwerken.

Nu de volgende drie:

Schilderij 7 (van links naar rechts)

DE VRIEND

*"Buiten de stevige muren van huwelijk, arbeid en leger
wil een mens ook vrij kunnen leven en toegroeien naar de zon*

*dromend over verre streken die als goudsluier van de morgenzon
doorschijnen,*

*die in spannende nachten bij het schijnsel van de lamp,
de onderzoekers lokken als verborgen schatten.”*



Schilderij 8

DE DOOD VAN MOZES

*“Houd me nu vast, de staf glijdt uit mijn hand,
getrouwe God, geef mij een graf.”*

Schilderij 9

JONA

“Het losgebarsten geweld van een oproerige zee

wie jullie griefde met een verzwegen zonde

de zee hoorde het en werd stil.”

Namens KIJK wens ik u veel KIJK- en leesplezier,

Hanny van Schaik

Vieringen in coronatijd (19)

Ook vanaf deze plaats: grote waardering voor Dick Schaap en Teun Monster, die afgelopen zondag de eredienst zo vlekkeloos en keurig verzorgden! Ik kreeg nog een mailtje van ds. Gaastra, waarin hij zijn verontschuldiging aanbood en ook onder de indruk was van hoe een en ander is opgepakt en hoe de dienst verliep. Hij heeft 'genoten' van zijn eigen preek!

Zoals u weet van de informatie uit de vorige Nieuwsbrief: IEDEREEN, die dat wenst, moet zich opgeven voor het bijwonen van de zondagse diensten. Er is dus geen sprake meer van 'doorlopend abonnement'!
Bij voorkeur opgeven vóór vrijdagavond.

Blijf s.v.p. letten op de onderlinge afstand en het gebruik van de mondkapjes.

Verder zien we, dat nogal wat mensen met elkaar in gesprek gaan voor de dienst. Toch vragen we u naar uw zitplaats te gaan en niet weer te gaan lopen.

**Voor aanstaande zondag 18 oktober zijn er nog voldoende zitplaatsen beschikbaar. Geef u zo spoedig mogelijk op via:
e-mailadres: vieringjohanneskerk@pknleersum
of via tel. 41 06 31.**

Voor iedereen: aanmelden voor de dienst van 25 oktober is vanaf maandag 19 oktober mogelijk.

Volgende week zullen we u nader berichten over hoe we het Gemeenteberaad van 8 november willen organiseren.

Teus Stahlie, *scriba*

Liturgie Viering Johanneskerk, 18 oktober 2020

Voorganger: ds. Evelyn Noltus

m.m.v. Ton Blom, orgel

Heidi Kiel, Hanny van Schaik, Dick Schaap en Epko Smit, zang

Ouderling: Teus Stahlie Diaken: Jan Keuter

Lector: Trude Meijnhardt Beeld: Jacques Claas

Kindernevendienst: Esmeralda Dijkhorst

Binnenkomst ambtsdragers

Orgelspel

Woord van welkom

Gebed bij de Paaskaars

Bemoediging: (in beurtspraak uitgesproken)

v. De Heer zij met u

a. Zijn Geest in ons midden!

vr. Onze hulp is in de naam van de Heer

a. die hemel en aarde gemaakt heeft

m. die trouw houdt tot in eeuwigheid

a. en niet loslaat wat zijn hand begon.

Zanggroep zingt: psalm 96: 1, 6

Kyriëgebed

Gloria: lied 870: 1, 4, 5, 8

Gebed van de zondag

Moment voor de kinderen en voor iedereen

Zanggroep zingt: lied 285: 1, kinderen gaan naar hun eigen dienst.

Lezing: Ezra 1: 1-6 en 4: 1-6

Zanggroep zingt: lied 879

Lezing: 1 Tessalonicenzen 1: 1-10

Zanggroep zingt: lied 339a

Overdenking

Zanggroep zingt: lied 756: 1, 2, 4, 5, 6

Aankondiging collecte

Gebeden, omzongen met lied 368 j

Stil gebed

Samen bidden we hardop: Onze Vader

Zegen, afgesloten door lied 426 (2x)

Orgelspel

