

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

Zoals we allemaal merken: de situatie in het land rond het corona-gebeuren is steeds in beweging en dat noopt ons in de Johanneskerk om de veranderende omstandigheden te volgen en onze vieringen en bijeenkomsten daarop aan te passen.

Het moderamen heeft zich deze week daarom uitgebreid beraden over de huidige, nieuwe situatie en wil u graag via dit schrijven inlichten over ons beleid en onze keuzes voor de komende weken. Net als de overheid dat op dit moment doet: we trekken vooralsnog de grens bij 6 april. Wat daarna komt is weer afhankelijk van welke keuzes er de komende dagen/weken worden gemaakt in het overheidsbeleid.

Allereerst onze vieringen (zondagen 22, 29 maart en 5 april):

- Het kerkgebouw zal de genoemde zondagen gesloten zijn: geen kerkdiensten met kerkgangers.
- Wij hechten er echter aan om op de een of andere manier onze onderlinge verbondenheid vorm te geven.

Daarom zullen we via de Kerkomroep/YouTube de komende 3 zondagen een korte meditatie/morgengebed uitzenden, verzorgd door ds. Evelyn Noltus. Zo kunnen we ook in de gebeden onze zieken etc. gedenken.

Alle gastvoorgangers zijn afgezegd.

Informatie over de liturgie van a.s. zondag vindt u bijgaand, met tevens aanwijzingen voor het inschakelen van Kerkomroep en YouTube.

Zoals gezegd: op de situatie na 5 april (paascyclus) komen we later terug; maar ook in die cyclus zullen aanpassingen nodig zijn.

- De geplande doop op zondag 5 april van Sam, de zoon van Adriaan den Hartog en Marleen Overweel, is in overleg met de ouders voorlopig uitgesteld.
- De diaconie zal voor iedere zondag een collecte-doel aanwijzen en we hopen, dat U daar via alle moderne technieken een bijdrage aan wilt geven. Zondag 22 maart is het doel: Binnenlands Diaconaat. Giften voor dit doel kunnen worden overgemaakt met vermelding van de datum op: NL85 RABO 0373 7093 58 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum. Afgelopen zondag bracht de collecte voor de vluchtelingen in Griekenland/Turkije (via Kerk in Actie) het prachtige bedrag op van Euro 291,80 (ruwweg 30 kerkgangers)!

Wat het pastoraat betreft:

- Laten we (extra) aandacht voor elkaar hebben, vooral voor de (kwetsbare) ouderen. Een kaartje naar Mw. J. Hofman, Charim Revalidatie, Het Holle Goed 2, 3901 HB Veenendaal is een mooi voorbeeld!
- Als een bezoek niet mogelijk is, dan is er nog altijd de telefoon!
- Contactadres voor pastorale vragen blijft Joke Stahlie (tel. 41 06 31).
- Voor praktische hulpvragen (zoals boodschappen/oppas/maaltijd koken etc.) kunt u terecht bij onze diaconie, die e.e.a. zal coördineren. Dit geldt voor mensen van onze Johanneskerk, maar evengoed voor niet-kerkleden. Mocht u hulp willen bieden dan wordt dat ook op prijs gesteld! Voor hulpvragen en hulpaanbod kunt u zich opgeven bij Truus Visser (tel. 45 38 61).

Wat andere bijeenkomsten betreft:

- Alle O&V-bijeenkomsten worden afgezegd.
- Ook de bijeenkomst van de Ring-Doorn in de Michaëlkerk op woensdag 25 maart vervalt.
- De kerkenraadsvergadering van 30 maart gaat niet door.

Lastige keuzes en een verstoord ritme in ons kerkelijk leven. Dat vraagt om improvisatie en aanpassing. Maar - zoals ook in de maatschappij om ons heen - dat biedt ook nieuwe kansen en mogelijkheden. Het haalt misschien ook wel mooie dingen naar boven!

Aandacht voor elkaar.... ; premier Rutte riep ons op om daar oog voor te hebben en die oproep laten wij hierbij evenzeer uitgaan.

Dat heeft ook een praktische kant: velen zullen via internet deze brief krijgen, maar niet allen. Kijk even om u heen: misschien is er iemand, die via een print-out deze brief moet krijgen; fijn als u daarin meedenkt. Of... misschien kunt u iemand helpen om de Kerkomroep te vinden op internet.

Psalm 8 schiet ons te binnen: de mens... bijna goddelijk (wat kunnen we veel) en toch zo kwetsbaar en afhankelijk.

We bidden u Gods nabijheid toe.

Met hartelijke groet,
namens het moderamen,

Teus Stahlie, *scriba*
(tel. 41 06 31)

18 maart 2020

Liturgie voor het morgengebed op zondag 22-3-2020

Via [deze link](#) kunt u op YouTube de viering beluisteren en bekijken. Klik op 'video's' en u ziet het filmpje van de viering.

Ook via www.kerkomroep.nl (- Leersum - Johanneskerk) kunt u meeluisteren (dus zonder beeld) met de viering.

Beide mogelijkheden zijn **vanaf zondag 10 uur** beschikbaar, of later op elk tijdstip dat u wenst, kunt u meeleven.

U kunt tot vrijdag 20 maart 10 uur via mail of telefoon uw gebedsintentie doorsturen naar ds. Evelyn Noltus:

predikantjohanneskerk@pknleersum.nl of 06 16 43 68 84

Uw gebed zal dan meegenomen worden in de voorbeden van het morgengebed.



Liturgie:

Muziek: Liedboek lied 296, Die de morgen ontbood

Woord van welkom en gebed

Lezen: Liedboek lied 1003, Stil is de straat

Muziek:

*Altijd Aanwezige,
Cirkel en kern van mijn leven
Jij trekt aan en omhult.
Ruimte van liefde
nodig mij uit
om binnen te gaan.*

(cd Kostbare bronnen, Nieuw liedfonds)

Lezing: psalm 23 (*Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij*)

Muziek: psalm 23

Meditatie

Muziek: Liedboek lied 568 a, Ubi caritas
Waar vriendschap is en liefde, daar is God

Gebeden en Onze Vader

Zegen en muziek:

*Van U is de toekomst
kome wat komt*

*licht dat niet dooft
liefde die blijft.*

(Huub Oosterhuis, Tom Löwenthal)