

Liturgie viering Johanneskerk, 25 oktober 2020

Voorganger: ds. Fred Meijhardt

m.m.v. Ton Blom, orgel

Trude Meijhardt, Truus Bretveld, Jan Keuter en Jacques Claas, zang

Ouderling: Hilje Logtenberg Diaken: Lieneke Overweel

Lector: Sjaak Rodenburg Beeld: Hans Neecke

Oppas: Ida Gaastra

De klokken luiden – orgelspel – de kaarsen branden

- Welkom en afkondigingen
- Moment van stilte - drempelgebed
- *We gaan staan*
- Begroeting Vg.: De Heer zij met u!
Allen: Zijn Geest in ons midden!
- Bemoediging:

vr. On-ze hulp is in de Naam van de Heer

a. die he-mel en aar-de ge-maakt heeft,

m. die trou-we houdt tot in eeu-wig-heid

a. en niet laat va-ren het werk van zijn han-den.

- *We gaan zitten*
- Intochtlied: Psalm 80: 1 en 7
- Gebed om ontferming

- Kyrië en Gloria: lied 299j
- Inleiding op de lezing van de zondag
- Lezing Eerste Testament: 1 Koningen 21: 7 – 19
- Lezing Nieuwe Testament: Efeziërs 4: 25 - 31
- Lezing van de Wet: Exodus 20: 16 en 23: 1
- Lied 310: 1 en 5
- Uitleg en verkondiging van het 9^e gebod:
'Leg over een ander geen vals getuigenis af.'
- Lied na de preek: Lied 1010
- De gebeden - stilte - Onze Vader.
- Mededelingen van de Diaconie
- Slotlied: 723 (*staande*)
- De zegen, beantwoord met Lied 415: 3
'Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

