

Nieuwsbrief

26 februari 2021

Zondag 28 februari

Aanvang: 9.00 uur

Voorganger: ds. Altena

Ouderling: Wim Immink

Diaken: Arco van de Ham

Lector: Carine Roos

Orgel: Frank Firet

Collecte Diaconie:

Gevangenzorg Nederland

Collecte Kerk: Orgel en Muziek

HELAAS IS DE MICHAELKERK VOORLOPIG GESLOTEN

Wel is er iedere zondag een kerkdienst
te volgen via kerkomroep.nl

Zie voor alle verdere informatie:
www.pknleersum.nl



Bankrekeningnummer
diaconie:
NL70 RABO 030 2111697

Bankrekeningnummer
kerk:
NL62 RABO 0373 724 128

Zondag 28 februari 2021 9.00 uur online kerkdienst

De tweede zondag van de Veertigdagentijd, voorbereiding op de Stille Week en Pasen. Gastvoorganger is ds. A. Altena uit Leersum. Deze zondag wordt ook wel zondag 'Reminiscere' genoemd; 'gedenk uw barmhartigheden' naar Psalm 25: 6; *Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen.*

De dienst begint om **9.00** uur en wordt live uitgezonden via Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498. De uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te vroeg in: het kan gebeuren dat bij het opstarten van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het beeld te ('refresh' met de knop ☺). Naderhand is de dienst terug te zien via de knop "kijken" (PC) of "beeld (app).

Orde van dienst 28 februari

- mededelingenvideo en orgelspel
- aansteken van de kaarsen
- welkom
- hand op het hart
- Psalm 25: 2 en 3
- gebed op de drempel, 'votum' en groet
- Gedicht door Mw. Jeanne de Vries
- Voor de kinderen
- Gebed
- Kyrie 281: 1 – 5
- Schriftlezing: Psalm 16 en Marcus 9, 2 - 10
- Lied 544: 1 en 3.

- Verkondiging: "Door uw hand wordt ik vastgehouden" (Psalm 16 en 63)
- Psalm 63: 1, 2 en 3
- gebed, afgesloten met het "Onze Vader"
- zegen
- Lied 542: 1 en 3; (4 door predikant)
- hand op het hart
- mededelingen en orgelspel



De dienst begint om 9.00 uur!

REGIO 90

De radiozender 90FM (Regio90) zendt iedere zondagochtend een kerkdienst uit, als onderdeel van het programma Ochtendglorie (9.00 – 12.00 uur), te ontvangen via de kabel, maar ook via de ether op 91.7 FM.

De tv zender 90TV (Regio90) zendt iedere zondag vanaf 10.00 uur een kerkdienst uit op tv. Beginnende met een uitzending van Overlangbroek en aansluitend de dienst van de Michaëlkerk. Dit kan gewisseld worden met een andere kerkelijke gemeente. 90TV (Regio90) is te zien via de kabel : CAIWAY kanaal 12, KPN Kanaal 1474 en ZIGGO Kanaal 41. Of via de website www.regio90.nl en klik op "luister" of "Kijk"

Omzien naar elkaar

Zoals bekend moest vorige week Gijs van de Lagemaat, in een steeds

verslechterende conditie worden opgenomen in het Diaconessenhuis in Utrecht. Gelukkig kan na enkele spannende onderzoeksdagen de oorzaak van de klachten worden gevonden en een passende behandeling ingezet. Woensdag mocht Gijs weer aan de zijde van Lia, in hun nieuwe woning, terugkeren. Er wacht nog een onderzoek in het ziekenhuis. Verder aansterken is nu eerst geboden. Jan Verlegh had in de afgelopen weken -niet voor het eerst- te stellen met flinke pijnklachten. Onderzoek wees uit dat er sprake is van een hernia. Voor een ingreep staat Jan nu op de wachtlijst.

Er -voor zover bekend- geen andere gemeenteleden in een ziekenhuis opgenomen. Wel zijn er die van huis uit behandelingen ondergaan, in een onderzoekstraject zijn of revalideren. We wensen hen allen en de kring van hun naasten veel sterkte en goede moed om de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien op zich te nemen.
ds. Pieter Goedendorp



Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 21 februari was bestemd voor Dhr. Arie Kamphuis.

Kerkdiensten komende periode

7 maart: ds. J. Visser, Ermelo
14 maart: ds. Pieter Goedendorp
21 maart ds. J. Wienen, Haarlem

Vakantietijd

In verband met een korte krokusvakantie is ds. Pieter Goedendorp van vrijdag 26 februari tot zondag 7 maart niet voor zijn werk bereikbaar. Intussen wordt er wel gezorgd voor waarneming in dringende pastorale situaties (als ernstige ziekte,



overlijden). Onze scriba Marian Clarijs is te benaderen (06-20160308). Zij legt zo nodig contact met de dienstdoend predikant in onze omgeving.

Hartelijk dank....

voor alle kaarten, appjes, telefoontjes en andere reacties die ik mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn afscheid als wijkouderling.

Bert Hogendoorn

Gedicht in de Veertigdagentijd

-een initiatief van de werkgroep liturgie-

Hoe houd je elkaar wat in het oog? Dat is voor iedereen een hele uitdaging. Ook als kerkgemeenschap verlangen we naar zulke momenten. Vanuit de werkgroep liturgie kwam zo het idee om gemeenteleden uit te nodigen in de online-diensten een tekst, een gedicht, lied of gebed voor te dragen dat hem/haar aanspreekt in deze tijd van het kerkelijk jaar. Afgelopen zondag startte de reeks. Mirjam van 't Veld (Maarsbergseweg) las een gebed van Marinus van den Berg: "Tussen alles door." Er kwamen enthousiaste reacties en er werd gevraagd om de tekst ervan. U treft die hieronder aan. Maar het gedicht/gebed nog 'ns terugzien en beluisteren kan ook. Mirjam vindt 't goed om de video op de Facebookpagina van de Michaëlkerk te publiceren.



Komende zondag leest Jeanne de Vries (Burg. Martenslaan) een gedicht dat haar na aan het hart ligt. Heeft u/heb je óók zo'n tekst die je met anderen zou willen delen? Meld je gerust!
p.f.goedendorp@pknleersum.nl
ds. Pieter Goedendorp.

Tussen alles door

*Tussen alle roepen door,
tussen stemmen die elkaar overstemmen
door,
is er het gefluister van de mens die haast geen
kracht meer heeft.*

*De zachte roep van de gebroken stem
die vraagt om gehoord te worden:
luister naar mijn fluisteren.*

*Tussen alle rennen door,
tussen allen die zichzelf voorbij hollen door,
is er het geschuifel van de mens die nog maar
langzaam vooruit komt.*

*Het haast niet meer bewegen van de voeten
die vragen om een eindje mee te lopen.
Luister naar het geschuifel.*

*Tussen alle zekerheden door,
tussen alle woorden van hen
die zo zeker lijken door,
is er de aarzelende vraag
van de mens die vol vragen in het leven staat.
De aarzelende vraag in de ogen
vraagt om gezien te worden.
Luister naar de vragen.*

*Tussen alle bedrijven door,
tussen het druk zijn
met van alles en nog wat door,
is er dat onophoudelijke verlangen,
van de mens die vraagt om ontmoeting.
Het onophoudelijke verlangen in het gezicht
vraagt om gehoord te worden:
Geef mij een hart dat het verlangen verneemt.
Geef mij ogen die de vragen zien.
Geef mij oren die het gefluister horen.
Schenk mij de ontmoeting die geneest.*

Marinus van den Berg

[uit: "Een nieuw begin, gebeden en gedichten."]

Op adem komen

**-voor dertigers en veertigers-
zoomen en wandelen met de
'middengeneratie'**

Een jaar coronatijd intussen. Hoe hou je het vol? Vooral als je van de middengeneratie bent, kan deze tijd veel van je vragen. Wie weet voel je je opgesloten in je eigen huis Ben je druk met online werk, drukte thuis



en wellicht met zorgen om / voor anderen. Lukt het wel goed genoeg voor jezelf te zorgen? Om genoeg op adem te komen? Met een zoom- en wandelgroep willen we 'ns kijken of we daar in de komende weken aan kunnen bijdragen. Drie avonden in maart met eerst een half uurtje, van 19.30-20.00 uur, een online-moment van stilte en bezinning rond een psalm. Hoe zitten we erin? Wat doet deze tijd met ons? Waar putten we kracht uit? Daarna, om 20.00 uur, ga je met één ander van de groep een half uur een ommetje maken. Wandelen en nadenken over een gespreksvraag die je naar aanleiding van de psalm meekrijgt. We gebruiken het boekje : "Als het leven kantelt, psalmen in coronatijd" uitgegeven door de Protestantse Kerk. Heb je belangstelling of wil je meer weten, meld je dan graag. Dat geldt ook wanneer je alleen zou willen aanschuiven voor het online halfuur. In onderling overleg plannen we dan drie bijeenkomsten in maart. Stuur me gerust een mail p.f.goedendorp@pknleersum.nl en je krijgt een PDF van het boekje toegestuurd en t.z.t. de link voor de onlinebijeenkomst.
ds. Pieter Goedendorp

Een Paaskaars thuis

De Veertigdagentijd begon. Over ruim een maand vieren we Pasen. Dan zal in de kerk de nieuwe Paaskaars voor het eerst branden. Wist u/je dat zo'n Paaskaars ook in een klein formaat voor thuis te koop is? De diaconie koos voor een mooie Paaskaars, gedecoreerd met een zon, druiventrossen, korenaren en vissen. Voor thuis kun je dezelfde decoratie kiezen, of een ander mooi model. Bestellen kan direct bij onze groothandel www.boca.nl. Afhankelijk van de maat kost een kaars tussen ongeveer €20 en €60. Er worden verzendkosten berekend, maar daarvoor wordt dan wel de kaars veilig aan huis bezorgd!



Collectebestemmingen

Zondag 28 februari

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie (collecte 1 via de collecte-app) voor

“Stichting Gevangenzorg Nederland”.

‘Kijkt u naar Erwin om?’

Kapper Erwin oogt gespierd en verzorgd. Hij had een goedlopend bedrijf, maar raakte thuisloos en gedetineerd. De gepensioneerde Cor straalt vriendelijke degelijkheid uit. Wat brengt deze op het oog zo verschillende mannen bij elkaar?

Cor is bezoekerwilliger bij Gevangenzorg Nederland. Hij bezocht Erwin regelmatig in de gevangenis. Om hem een luisterend oor te bieden en mee te denken in hoe Erwin zijn leven na detentie weer op de rit kon krijgen. Nu Erwin weer op vrije voeten is, blijft Cor hem opzoeken.

Gevangenisstraf

Niet zolang geleden had Erwin een goedlopende business als kapper, visagist en nagelstylist. Toch raakte hij alles kwijt, en raakte zelfs thuisloos. Erwin kwam bij het Leger des Heils terecht, maar hij kon niet direct aan een hulpverleningstraject beginnen. Er stond namelijk nog een gevangenisstraf open die hij eerst moest uitzitten. Zodoende meldde Erwin zich eind 2013 bij de gevangenispoort. ‘Hoe dat was?’, haalt Erwin terug. ‘Zwaar. Je weet niet waar je terecht komt, je weet niet wat er gaat gebeuren. Ik had nog nooit vast gezeten.’ Erwin is in de gevangenis erg eenzaam. Hij zag een folder van Gevangenzorg Nederland en meldde zich aan.

Niet veroordelen

Het contact met Cor is voor Erwin enorm belangrijk. ‘Ik was echt iedereen kwijt, ik had niks meer. Nu is Cor er voor mij.’ Wat beweegt Cor om Erwin te bezoeken? In de Bijbel vindt hij de motivatie om naar zijn naaste om te zien. Erwin is van huis uit katholiek, maar is niet gelovig. ‘Nee, dat gaat niet. Ik word in de kerk niet geaccepteerd.’ Cor legt uit dat Jezus niemand afwijst, dat het juist de liefde van God is die Cor beweegt om Erwin op te zoeken. Wat doet u met de Bijbelse opdracht uit Mattheüs 25 om naar gevangenen om te zien?

Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele financiële middelen hard nodig. Temeer daar Gevangenzorg Nederland beperkt subsidie krijgt en sterk afhankelijk is van financiële steun vanuit kerken,

particulieren en bedrijven. Daarom bevelen wij de collecte van harte bij u aan!

De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd voor **Orgel en Muziek**.

Als **zendingsdoel** (normaal gesproken de zendingsbus bij de uitgang) is gekozen voor een project via het Albanië Comité dat voedselpakketten brengt naar de armste gezinnen in de bergdorpen. Een voedselpakket kost 40 euro. Kijkt u gerust op: [Projecten - Stichting Albanië Comité \(albaniecomite.nl\)](http://Projecten - Stichting Albanië Comité (albaniecomite.nl)) Dit is collecte 3 via de collecte-app). Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. Project Albanië.

Van harte aanbevolen!

Het nummer van de diaconie is:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

