

Nieuwsbrief

12 maart 2021

Zondag 14 maart

Aanvang: 9.00 uur

Voorganger: ds. Pieter Goedendorp

Ouderling: Wim Immink

Diaken: Prisca van der Roest

Lector: Ina Wolff

Orgel: Frank Firet

Collecte Diaconie: Dorcas

Collecte Kerk: Beeld en Geluid

HELAAS IS DE MICHAELKERK VOORLOPIG GESLOTEN

Wel is er iedere zondag een kerkdienst
te volgen via kerkomroep.nl

Zie voor alle verdere informatie:
www.pknleersum.nl



Bankrekeningnummer
diaconie:
NL70 RABO 030 2111697

Bankrekeningnummer
kerk:
NL62 RABO 0373 724 128

Zondag 14 maart 2021 9.00 uur

online kerkdienst

De vierde zondag van de Veertigdagentijd. We zijn halverwege. Halverwege de Veertigdagentijd. We gaan aftellen naar Pasen. Zo lezen we uit Jozua 4 over de eerste keer dat Israël Pesach viert in het beloofde land. Het leven wordt gevierd. En we horen uit Johannes 6. Kort vóór Pesach gaat daar brood rond. Voldoende voor iedereen. We doen het er vandaag bij wijze van spreken nog steeds van. Dat mag op deze zondag nà de Biddag voor gewas en arbeid in coronatijd een steun in de rug zijn. Ds. Pieter Goedendorp gaat voor in de dienst. Frank Firet bespeelt het orgel en voor het eerst na máanden zingt een kleine zanggroep van gemeenteleden in de onlinedienst weer mee in de liturgie. Lector is Ina Wolff. Vanuit de kerkenraad nemen Wim Immink als ouderling en Prisca van der Roest als diaken deel aan de liturgie.



Tabgha Israël 'Mozaïek van de Vermenigvuldiging'

De dienst begint om **9.00** uur en wordt live uitgezonden via Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498. De uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te vroeg in: het kan gebeuren dat bij het opstarten van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het beeld te ('refresh' met de knop ⌂). Naderhand is de dienst terug te zien via de knop "kijken" (PC) of "beeld (app).

Orde van dienst 14 maart

- mededelingenvideo en orgelspel
- aansteken van de intentiekaarsen
- welkom
- Psalm 122: 1
- votum en groet
- bij de dienst
- Lied 300-B: 1 t.e.m. 4
- voor jong en oud
- bij de lezingen
- Schriftlezing: Jozua 4:19-5:1.10-12
- orgelspel Gezang 302
- Schriftlezing: Johannes 6: 1 en 4-15
- Lied 653: 1, 2 en 7
- overdenking
- "Ik ben..."
- gebeden
- op het hart
- tenslotte
- zegen
- Lied 838: 1 en 4
- mededelingen collectefilm en orgelspel



De dienst begint om 9.00 uur!

REGIO 90

De radiozender 90FM (Regio90) zendt iedere zondagochtend een kerkdienst uit, als onderdeel van het programma Ochtendglorie. (9.00 - 12.00 uur) te ontvangen via de kabel, via de ether op 91.7 FM, via de website van Regio 90.

De tv zender 90TV (Regio90) zendt iedere zondag vanaf 9.00 uur een kerkdienst uit op tv. Beginnende met een live uitzending vanuit de Michaëlkerk te Leersum. Om 10.00 uur een live uitzending van uit de kerk van Overlangbroek en aansluitend een opgenomen dienst. Dit kan gewisseld worden met een andere kerkelijke gemeente. De kabelkrant geef vanaf 8 uur aan wat er wordt uitgezonden. Er kan op verzoek ook een dienst worden laten zien, stuur daarvoor een e-mail naar 90tv@regio90.nl

90TV (Regio90) is te zien via de kabel : CAIWAY kanaal 12, KPN Kanaal 1474 en ZIGGO Kanaal 41. Of via de website www.regio90.nl en klik op "luister" of "Kijk".

Omzien naar elkaar

Voor Henk Steenbeek is in Woonzorgcentrum Bovenwegen een eigen kamer gevonden.

Daarmee is de verhuizing uit Leersum een feit geworden. Gelukkig is Henk blij dat er in de gegeven omstandigheden goede zorg in veilige omgeving is.

Vorige week meldde Henk Boeve, zich met klachten bij de cardioloog. Bij onderzoek bleek een vernauwing. De aandoening kon gelukkig meteen behandeld. Sinds enkele weken is Adrie Legemaat-Zaal, ten gevolge van het bevolkingsonderzoek borstkanker in een chemotherapietraject. Nadat een ontsteking parten is gaan spelen moet de behandeling even worden opgeschort. In de afgelopen week bleek operatief ingrijpen en een korte ziekenhuisopname nodig te zijn. Voor Gijs van de Lagemaat, is het onderzoekstraject nog niet helemaal achter de rug. In de komende week wacht op zoek naar de bron van de klachten een verder vervolg. Voor Peter de Grunt, wacht komende maandag de heupoperatie waar



hij naar uit ziet. Na de operatie zal Peter in het Zonnehuis in Doorn revalideren. Eef van Doorn-de With, heeft te stellen met een hinderlijke aangezichtspijn en andere klachten, die haar welbevinden op de proef stellen. Het bevolkingsonderzoek borstkanker wees voor Irene Eggink-Koenders, de noodzaak van een behandeling uit. In de komende week zijn de voorbereidende consulten gepland. Ook andere gemeenteleden zijn in een onderzoekstraject of in afwachting van een operatieve ingreep. Niet alle namen worden op dit moment op deze plek genoemd. We bidden voor allen om kracht en moed om de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien aan te gaan.

"Wees sterk en houd moed" om het met de slotwoorden van Psalm 31 te zeggen...

ds. Pieter Goedendorp

Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 7 maart was bestemd voor Dhr. Jan Verlegh.



Kerkdiensten komende periode

21 maart: drs. J. Wienen, Haarlem

28 maart: ds. Pieter Goedendorp

4 april: ds. Pieter Goedendorp

"Op het hart..."

Zo zijn we de serie gaan noemen van videobijdragen waarin gemeenteleden vanuit eigen huis in de online-diensten een tekst, gebed of gedicht lezen dat hen ter harte gaat. Afgelopen zondag 7 maart las Riek van Hussel een gedicht van Enny Ijskes-Kooger: "Gij zijt als lichtende sterren." Enny Ijskes-Kooger (1913 - 2010) behoorde met Nel Benschop en Co 't Hart lange tijd tot de best verkopende Nederlandstalige dichters. Ze schreef vrijmoedig over de kracht die zij van God ervoer in moeilijke situaties. Riek vertelde hoe een gedicht Enny Ijskes-Kooger haar vaak voor de geest komt, wanneer aan het begin van de online-diensten de kaarsen in de kerk worden aangestoken:

Gij zijt als lichtende sterren

*Laat mij, o Heer, Uw klankbord mogen wezen
Laat mij een kaars zijn op Uw kandelaar
Laat mij Uw brief zijn, duidelijk te lezen
Laat mij een brug zijn, leidend tot elkaar.*

*Laat mij een zoutend zout zijn in dit leven
Laat mij een vonk zijn van Uw liefdevuur
Laat mij een toorts zijn, tot Uw lofgeheven
Laat mij een steen zijn in Uw tempelmuur
Laat mij een steen zijn in Uw tempelmuur.*

*Laat mij een zuivere klank zijn in Uw koren
Laat mij een snaar zijn aan Uw instrument
Laat mij een lied zijn, vrolijk om te horen
Laat mij een ster zijn aan Uw firmament.
(Enny IJskes-Kooger)*



Vincent van Gogh: 'Sterrennacht'

De video waarin Riek van Hussel het gedicht leest is terug te zien op het YouTube kanaal en de Facebookpagina van de Michaëlkerk.

Geen internet, toch beeldverbinding

Ook al heeft u thuis geen internetverbinding, toch kunt u meekijken naar de kerkdiensten vanuit de Michaelkerk. De tv zender 90TV zendt vanaf komende zondag om 9.00 uur wekelijks onze kerkdienst live uit.

U kunt meekijken via de TV: KPN Kanaal 1474, Ziggo Kanaal 41 of Caiway kanaal 12.

Verjaardag in de kerk...

Voor alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder, die het afgelopen half jaar jarig geweest zijn, was er deze week een presentje. We zijn gewend om de verjaardag met elkaar te vieren in het Michaëlhuis en er een gezellige ochtend van te maken met taart en dergelijke en elkaar te ontmoeten. Maar helaas kan dat nog steeds niet door het coronavirus. Met de inhoud van dit doosje toch een klein feestje thuis.



Namens de Diaconie,
Anneke Kievith

Palmpasen met de kliederkerk

Vier Palmpasen met de Kliederkerk en ontdek met jong en oud het Bijbelverhaal door creatieve activiteiten als voorbereiding voor het grote feestmaal ter ere van koning Jezus. De Protestantse Kerk stelt een gratis pakket ter beschikking.

Op Palmzondag 28 maart om 11:30 uur zendt de EO op NPO2 een speciale kliederkerkviering uit. Thuis kan iedereen meevieren. Aan de hand van creatieve activiteiten, liederen en een Bijbelverhaal nemen Kliederkerk Maassluis en wereldband Trinity je mee in het verhaal van Palmzondag.

Je kunt gratis een kliederkerk-



palmzondagpakket aanvragen bij de uitzending van 28 maart. In dit pakket vind je een complete beschrijving van alle activiteiten van het programma, het doeboek 'Kliederkerk Pasen' en de kliederkerk-cd met Trinity:

<https://protestantsekerk.nl/nieuws/vier-palmzondag-met-kliederkerk/>

Collectebestemmingen

Zondag 14 maart

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie (collecte 1 via de collecte-app) voor “Dorcas”.

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in dertien landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten.

Op hun website staat: Onze hulp is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. We werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. We trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En we ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen.

Een voorbeeld hoe het leven van iemand kan veranderen, is dat van de 23-jarige Lemlem uit Ethiopië. Zij vertelt: ‘Nadat mijn vader overleed, besloot mijn moeder te verhuizen. Ze liet mij achter bij haar tante. Mijn moeder hertrouwde, maar heeft haar nieuwe man nooit verteld dat ze een dochter had. In de vakanties ging ik af en toe bij mijn moeder op bezoek. Dan zei zij altijd tegen haar man dat ik haar zus was. Ik voelde hierdoor zo ongewenst.’

Via een vriendin hoorde Lemlem van het opleidingscentrum van Dorcas. Ze schreef zich in en begon met een kooktraining. ‘Ik vond het fijn om hard te werken en veel te leren. Naast de opleiding werkte ik ook nog. Het was dus best een drukke tijd.’ In acht maanden tijd leerde ze van alles over het bereiden van eten. Na haar training hielpen de medewerkers van het centrum haar om een baan te vinden. ‘Ik ben nu hoofd van de bediening in een koffiehuis! Ik werk er met veel plezier en verdien genoeg geld om ook voor mijn oudtante te zorgen. En ik durf zelfs te dromen van mijn eigen koffiehuis. Ook hoop ik andere jonge mensen te inspireren met mijn verhaal.’

Naast Lemlem helpt Dorcas jaarlijks honderdduizenden andere mannen,

vrouwen en kinderen. Met uw bijdrage, klein of groot, kunt u mensen helpen tot bloei te komen. Doet u mee? Dank u wel!

De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd voor het **Beeld en Geluid**.

Als **zendingsdoel** (normaal gesproken de zendingsbus bij de uitgang) is gekozen voor een project via het Albanië Comité dat voedselpakketten brengt naar de armste gezinnen in de bergdorpen. Een voedselpakket kost 40 euro. Kijkt u gerust op: [Projecten - Stichting Albanië Comité \(albaniecomite.nl\)](http://Projecten - Stichting Albanië Comité (albaniecomite.nl)) Dit is collecte 3 via de collecte-app). Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. Project Albanië.

Van harte aanbevolen!

Het nummer van de diaconie is:

NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.

Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op

NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

