

Nieuwsbrief

19 maart 2021

Zondag 21 maart

Aanvang: 9.00 uur

Voorganger: drs. J. Wiene, Haarlem

Ouderling: Coby Gerestein

Diaken: Anneke Kievith

Lector: Marjon van den Ham

Orgel: Frank Firet

Collecte Diaconie: KiA;

Werelddiaconaat Indonesië –

Collecte Kerk: Orgel en Muziek

HELAAS IS DE MICHAËLKERK VOORLOPIG GESLOTEN

Wel is er iedere zondag een kerkdienst te volgen via kerkmroep.nl

Zie voor alle verdere informatie: www.pknleersum.nl



Bankrekeningnummer
diaconie:
NL70 RABO 030 2111697

Bankrekeningnummer
kerk:
NL62 RABO 0373 724 128

Een jaar

Een jaar coronacrisis dezer dagen. Op 15 maart vorig jaar werd de laatste 'normale' dienst in de Michaëlkerk gehouden. We hielden het toen niet voor mogelijk, maar een jaar later wordt nog altijd het leven door het virus beheerst!

Toegegeven: de coronatijd is voor iedereen intussen weer anders. Je generatie en je situatie doen ertoe. De één vindt thuis werken prima en de ander verlangt naar z'n collega's om zich heen. De één vereenzaamt terwijl een ander tussen de mensen voortdurend op de hoede is. De één snakt naar het vaccin, terwijl het voor een ander allemaal niet zoveel niet uitmaakt. Maar evenzogoed wilden we allemaal deze bedeling zielsgraag achter ons kunnen laten!

"Wat zal het een feest zijn als we die hele pandemie achter ons hebben kunnen laten," zei iemand me vorige week in een telefoongesprek. We bedachten ons wat we zouden kunnen doen op dat feest. Wat zouden we als Michaëlkerk gaan doen? Zullen we de bloemetjes buiten zetten bij een vrolijke Boerderijdienst op De Boterbloem? Maken we er een Buurtsoep van op het Kerkplein? Of iets anders?

Wat zullen we doen, wanneer we het achter ons hebben? En wat houden we vast van deze tijd? Hebben we er ook van geleerd? Voor onszelf? Voor ons gemeentezijn? We zijn een huiskamergemeente geworden, waarin de informele contacten belangrijker

zijn dan ooit: de telefoontjes, toevallige ontmoetingen, een gesprekje op straat. Deze Nieuwsbrief en de online-diensten vormen de belangrijkste verbindingsschakels. Maar daarin dan ook wat er soms bij toeval groeide: mozaïekvideo's, zwaai filmpjes, de nevendienstvideo's, een kinderkerstfilm, een gedichtenrubriek en zoveel meer. Zoveel positiviteit! Wat heeft dat schakelen naar andere, spontane dimensies van kerkzijn ons gebracht? Wat zouden we ervan vasthouden?



De tijd zal het leren. We hopen eerst op nieuwe perspectieven voor de samenleving. En dan zal daarin het gemeenteleven ook weer een bedding gaan vinden. Maar intussen blijven we als kerk ons richten naar het Verhaal dat ons van zondag tot zondag samenbrengt en verbindt: de boodschap van Gods trouw, zelfs in de diepten van het leven. De boodschap van Gods toekomst, die de Heer heeft opgelegd. Daar mogen en kunnen we ons te allen tijde aan blijven optrekken.

ds. Pieter Goedendorp

Toekomst

*Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
verlegt de grens van water en van zand.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht,
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.*

*Soms lijkt het of de wereld is vergaan,
geen hand voor ogen en geen weg te gaan.
Je valt en bent te moe om op te staan.
De toekomst lijkt niet langer te bestaan.*

*Je kunt niet verder met je ogen dicht.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!
Wie zich verliest in droefheid en gemis,
vergeet wat was en bleef en komt en is.*

*Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed,
geloof in "ooit is alles héél en goed".
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand.*

*Er is nieuw leven aan de overkant.
Gedicht van: Joke Verweerd*

Zondag 21 maart 2021 9.00 uur
online kerkdienst

De vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Voorganger is drs. J. Wienen uit Haarlem. We verwelkomden hem al eerder in de Michaëlkerk. Frank Firet bespeelt het orgel. De zanggroep van gemeenteleden is weer present. Ouderling van dienst is Coby Gerestein en de diaken is Anneke Kievith. De lezingen worden gedaan door Marjon van de Ham. We zien ze dan wel niet in beeld, maar ook de techniek staat zondag weer paraat. Niet zichtbaar, maar net zo belangrijk.

De dienst begint om **9.00** uur en wordt live uitgezonden via Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498. De uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te vroeg in: het kan gebeuren dat bij het opstarten van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het beeld te ('refresh' met de knop ). Naderhand is de dienst terug te zien via de knop "kijken" (PC) of "beeld" (app).

Orde van dienst 21 maart

*-mededelingenvideo en orgelspel
-aansteken van de kaarsen
-welkom
-hand op het hart*

-Psalm 121: 1, 2

-Votum

-Psalm 121: 4

-Gebed

-Kindermoment

-Lezing: Mattheus 26: 36-46

-Evangelische Liedbundel lied 118: 1, 2 en 4

-Verkondiging

-Gezang 571

-Gebed

-Zegen

-Gezang 870: 1, 3, 6 en 8

-hand op het hart

-mededelingen en orgelspel



De dienst begint om 9.00 uur!

REGIO **90**

Michaëlkerk óók op Regio90

De radiozender 90FM (Regio90) zendt iedere zondagochtend een kerkdienst uit, als onderdeel van het programma Ochtendglorie (9.00 - 12.00 uur) te ontvangen via de kabel (in Leersum FM 102.4) of via de ether (FM 91.7) of via de website van Regio 90. De TV-zender 90TV (Regio90) zendt iedere zondag vanaf 9.00 uur een kerkdienst uit op TV. Dat begint met een live-uitzending vanuit de Michaëlkerk. Om 10.00 uur volgt dan een live-uitzending vanuit de kerk van Overlangbroek en aansluitend een opgenomen dienst. Dit kan gewisseld worden met een andere kerkelijke gemeente. De Kabelkrant geef vanaf 8 uur aan wat er wordt uitgezonden.

90TV (Regio90) is te zien via de kabel : CAIWAY kanaal 12, KPN Kanaal 1474 en ZIGGO Kanaal 41. Of via de website www.regio90.nl en klik op "luister" of "Kijk".

Omzien naar elkaar

Peter de Grunt, onderging aan het begin van deze week in De Gelderse Vallei een heupoperatie. Na een kort verblijf in het Zonnehuis keerde hij intussen alweer naar huis terug om daar nu aan revalidatie te werken aan. Voor Cees van de Geer, bleek bij onderzoek naar de eerder gemelde klachten dat een operatie geboden is. Mogelijk vindt die dezer dagen al plaats. Zo zal ook Irene Eggink-Koenders, in de komende week de operatie ondergaan die bij het bevolkingsonderzoek nodig bleek. Jan en Wilma Verlegh-Stijn, zijn beiden door hernia geveld. In de hoop op spontane genezing onderging Wilma donderdag een zenuwblokkade. Voor Jan wacht volgende week een operatie. U weet: een aantal gemeenteleden in een behandelingstraject. De pandemie is daarbij een hele beproeving. Het vraagt heel wat om de moed erin te houden. Zo blijven we bidden om veerkracht vertrouwen. *"Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is," zegt Jeremia. "Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier..."*
ds. Pieter Goedendorp



Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 14 maart was bestemd voor Henk Boeve.

Kerkdiensten komende periode

28 maart: ds. Pieter Goedendorp
1 april: ds. Pieter Goedendorp (avondgebed)
2 april: ds. P. Goedendorp (Goede Vrijdag)
3 april: ds. Pieter Goedendorp (avondgebed)

Gebedskring

Vorig jaar op biddag waren we voor het laatst in de Michaëlkerk. Er was een mooie bloemschikking en het was goed samen te zijn en te bidden voor gewas en arbeid. We wisten toen niet wat ons te wachten stond en hoe ons dagelijkse



en zondagse leven binnen een paar dagen zou veranderen door het corona virus. Nu zijn we een jaar verder. De kerkdiensten volgen we online, dankzij de tomeloze inzet van gemeenteleden, organist en predikant. Samen zingen, samen bidden, samen luisteren naar de uitleg van Gods Woord, kan niet. Even praten na de dienst en elkaar ontmoeten in het Michaëlhuis is niet mogelijk. Dat maakt het moeilijk met elkaar mee te leven. Toch gebeurt het nog steeds! In de gebedskring geven we elkaar telkens punten door van dank en voorbede, niet zoals vroeger als we bij elkaar zijn, maar via mail, app of telefoon. Zo hebben we samen gedankt met een bruidspaar dat hun 60 jarig huwelijksjubileum mocht vieren, voor de verkiezingen waaraan we in alle vrijheid deel mochten nemen en voor de mooie natuur die overal uitloopt! Dankbaar zijn we met en voor degenen die goede uitslagen kregen, die ontslagen werden uit het ziekenhuis of revalidatie kliniek. Gebedspunten hebben we ook aan elkaar doorgegeven, onder meer voor mensen die slechte uitslagen te horen kregen, die wachten op een operatie of voor zware behandelingen staan, die verdriet hebben om het overlijden van een geliefde, die bezorgd zijn om de onvrede en het toenemende geweld in de wereld, tussen mensen onderling of van machthebbers tegen hun volksgenoten. Voor de vluchtelingen, de slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld en van vervolging en uitbuiting blijft onze voorbede nodig. Graag willen we u vragen ook voor hen te bidden!
Riek van Hussel

"Op het hart..."

"Een prachtig gedicht, vol kracht en positiviteit!" vertelde Marjolein Veldhuizen over het gedicht dat zij in de online-dienst van zondag 14 maart voordroeg. Ze las Toon Hermans' gedicht "Er moeten mensen zijn." "Een parel van Toon Hermans! Juist in een tijd waarin zorgen zijn, zoals nu in coronatijd, móeten we meer zonnen aansteken om er samen de moed in te houden en er voor de ander te zijn."



Er moeten mensen zijn

*Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken
voordat de wereld verregent.*

*Mensen die zomervliegers oplaten als 't ijsig
wintert*

*en die confetti strooien tussen de
sneeuwvlokken.*

Die mensen moeten er zijn.

*Er moeten mensen zijn die aan de uitgang
van 't kerkhof ijsjes verkopen
en op de puinhopen mondharmonica spelen.*

*Er moeten mensen zijn die op een stoel gaan
staan*

om sterren op te hangen in de mist.

*Die lente maken van gevallen bladeren
en van gevallen schaduw licht.*

*Er moeten mensen zijn die ons verwarmen
en die in een wolkeloze hemel
toch in de wolken zijn, zo hoog.*

*Ze springen touwtje langs de regenboog
als iemand heeft gezegd:*

Kom maar in m'n armen.

*Bij dat soort mensen wil ik horen:
die op het tuinfeest in de regen dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn
gegaan.*

*Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt
in grote witte letters 'liefde' verven.*

*Mensen die namen kerven in een boom vol
rijpe vruchten*

*omdat er zoveel anderen zijn die voor de
vlinders vluchten*

*en stenen gooien naar 't lenteblaauw
omdat ze bang zijn voor de bloemen
en bang zijn voor 'Ik hou van jou.'*

*Ja, er moeten mensen zijn met tranen als
zilveren kralen
die stralen in het donker en de morgen
groeten
als het daglicht binnenkomt op kousenvoeten.*

*Weet je, er moeten mensen zijn die bellen
blazen*

en weten van geen tijd.

*Die zich kinderlijk verbazen over iets wat
barst van mooiigheid.*

*Ze roepen van de daken dat er liefde is en
wonder*

*als al die anderen schreeuwen: alles heeft
geen zin*

*dan blijven zij roepen: nee, de wereld gaat
niet onder*

*en zij zien in ieder einde weer een nieuw
begin.*

Zij zijn een beetje clown

eerst het hart en dan het verstand

*en ze schrijven met hun paraplu 'I love you' in
het zand*

*omdat ze zo gigantisch in het leven opgaan
en vallen en vallen en vallen en opstaan.*

*Bij dat soort mensen wil ik horen,
die op het tuinfeest in de regen blijven dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn
gegaan.*

De muziek gaat door.

De muziek gaat door.

Catechese in de kou...

Op maandagavond 15 maart waren ze er bijna allemaal om 19.00 uur: de jongeren van de catechesegroep. Meer dan tien tieners in een wijde kring, het kerkspeelplein rond, op (meer dan) anderhalve meter van elkaar. Het zou de avond moeten zijn geweest waarop we met een maaltijd het seizoen zouden afsluiten. Maar ja, het seizoen is door de pandemie eigenlijk maar kort geweest. Hoe jammer! Maar hoe mooi ook om vanavond te merken dat de betrokkenheid is gebleven! Een half uur bijpraten in de buitenlucht met Esther en Niels, die met dominee Pieter de catechese verzorgden. "Hoe staat het ervoor?" "Wat zijn de plannen voor volgend schooljaar?" En dan met een kleinigheidje weer op de fiets naar huis. Esther maakte zakjes met paaseitjes klaar en een hart onder de riem voor ieder. "Maak het goed!" "Pas op jezelf!" "You are loved, more than you will ever know..."



De Paaschallenge komt dichterbij: Start op palmzondag, 28 maart

De 'Paaschallenge' neemt je mee door de stad Jeruzalem in de tijd van Jezus. Via een route door Leersum



beleef je het paasverhaal van dichtbij. De Paaschallenge duurt ongeveer 1 a 1,5 uur, is 'coronaproof' en zal plaatsvinden van 28 tot en met 31 maart. Meer informatie en aanmeldmogelijkheden in de komende nieuwsbrief. Wil je meehelpen met de organisatie?

Hulp is altijd welkom! Stuur een appje naar Niels Duifhuizen

Een citaat van D. Bonhoeffer

Ingezonden door P. de Grunt

God geeft tijden van onzekerheid, zorgen en angsten, maar wanhoop niet, God geeft ons ook de tijd van VREUGDE.

D. Bonhoeffer /DBW15 - Tegel gevangenis Berlijn, 1943 -1945

Een bericht vanuit het College van Kerkrentmeesters

Vanuit de projectgroep financieel beleidsplan was een van de



belangrijkste actiepunten, het geven van *openheid en transparantie* naar u als gemeentelid. Daarom willen wij u langs deze weg in ieder geval informeren hoe we ervoor staan m.b.t. de begroting 2021.

Nu twee maanden na de Actie Kerkbalans kunnen wij de balans definitief opmaken met een prachtig eindresultaat van € 98.750,- . Hiervoor zijn wij uiteraard onze gemeenteleden zeer dankbaar , die gezorgd hebben voor dit bijzondere resultaat en hiermee blijk geven van een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Wij hebben als College van Kerkrentmeesters de verantwoordelijkheid om een sluitende begroting te maken en voor de komende periode een gezonde financiële situatie te creëren. Dit valt tijdens

de Covid-19 pandemie niet mee, dat realiseren wij ons ook, mede omdat wij afhankelijk zijn van de financiële bijdrage van de snuffelschuur. Deze is vanaf december 2020 tot nu zo goed als gesloten gebleven, dit tevens tot groot verdriet van alle vrijwilligers die hun ziel en zaligheid daar in steken.

Financieel gezien hadden wij een begrotingstekort dit jaar van € 25.000,- . Deze is door de enorme bijdrage van u als gemeenteleden terug gebracht naar € 10.000,- . Voor de snuffelschuur hadden wij dit jaar een bedrag van € 25.000,- begroot. Wij hopen dat ze binnenkort weer van start kunnen gaan. Of wij hier nog een bijdrage van mogen verwachten hangt geheel van de situatie af en hoe de rest van het jaar gaat verlopen. Het blijft dus spannend maar daarentegen zijn wij dankbaar en blij met u als betrokken gemeentelid en hopen te kunnen blijven rekenen op uw steun.

Tevens vragen wij u met ons mee te denken. Heeft u ideeën hoe we tot een gezond financieel beleid kunnen komen: we horen het graag! Heel veel dank!

*Voorzitter College Kerkrentmeester
René Doornenbal*

Collectebestemmingen

Zondag 14 februari

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie (collecte 1 via de collecte-app) voor "**Kerk in Actie - Indonesië**".

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen

De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst.

Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!

De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd voor het **Orgel en Muziek**.

Als **zendingsdoel** (normaal gesproken de zendingsbus bij de uitgang) is gekozen voor een project via het Albanië Comité dat voedselpakketten brengt naar de armste gezinnen in de bergdorpen. Een voedselpakket kost 40 euro. Kijkt u gerust op: [Projecten - Stichting Albanië Comité \(albaniecomite.nl\)](http://Projecten - Stichting Albanië Comité (albaniecomite.nl)) Dit is collecte 3 via de collecte-app). Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. Project Albanië.

Van harte aanbevolen!

Het nummer van de diaconie is:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie
Michaëlkerk Leersum.
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke
collecte kunt u overmaken op
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem.
Leersum.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Hoe kan onze predikant in de kerk bij een hondenzwemplaats staan?

vanuit het Beamerteam

In de Michaëlkerk is een videocomputer geïnstalleerd die het beeldmateriaal kan managen. Deze computer is nodig voor het genereren van beelden naar de regie en uiteindelijk naar u in de huiskamer. De computer biedt een aantal extra mogelijkheden. We kunnen dingen die er niet zijn toch werkelijkheid laten worden. Zoals Ina en Bert te midden van de gemeente (foto's gemeente op achtergrond). Dit lijkt heel normaal, maar dat is zeker niet het geval. Elk camerabeeld heeft natuurlijk een achtergrond en die moeten we 'wegpoetsen' en vervangen door een ander beeld. Ook kunnen we onze predikant in een winterlandschap plaatsen alsof hij er echt

staat. Normaal is dit onmogelijk te realiseren.

Hoe doen we dat?

De techniek heet Chromakey. We plaatsen in de kerk een groen scherm. Vervolgens wordt de videocomputer met een camera zo ingesteld dat deze kleur groen geen beeld mag zijn. Als bij deze instelling een persoon voor het groene scherm staat, is er dus geen achtergrond. Deze achtergrond kan opgevuld worden met een foto of video uit een andere computer. De betreffende persoon staat dus zomaar in het bos of zoals Ina en Bert voor de foto's. Dit vergt een afstelling die heel nauw luistert. Ondanks dat we afhankelijk zijn van de bestaande verlichting en het licht niet kunnen filteren bereiken we toch een redelijk resultaat. Doordat zo'n scherm een tijdelijke improvisatie is, kan er best nog van alles misgaan. Een van onze mensen deed op zaterdag een test en wilde de apparatuur nog wat beter afstellen. De lage winterzon bleek een spelbreker te zijn. De zon scheen door het groene doek. Dan weet de computer niet meer wat te doen. In allerijl een raam afgeplakt met zwart landbouwfolie. Zo krijgt u thuis dan toch nog een goed beeld geleverd. De mensen die in beeld komen krijgen vooraf het verzoek om geen groene kleding te dragen. Want groen zou dus geen beeld opleveren. Een groene sjaal zou bijvoorbeeld volledig verdwijnen en vervangen worden door het beeld in de achtergrond.

Waarom is het scherm groen?

De knalgroene kleur wordt ook in studio's gebruikt bijvoorbeeld om de weerman/vrouw voor een kaart te plaatsen. Voor groen zou ook een andere kleur gekozen kunnen worden, maar groen heeft de voorkeur omdat het relatief weinig in kleding gedragen wordt. Op dezelfde manier kunnen wij live ondertitelen. Bijvoorbeeld namen in beeld bij de eeuwigheidszondag. Dan is er geen groen scherm in de kerk maar zorgen we dat de computer de teksten levert op een groene ondergrond. We kunnen dan de apparatuur zo instellen dat tekst live in beeld komt.

Zo proberen we in de Michaëlkerk de online diensten een extra beleving te geven.

Jos Tollenaar



Het groene scherm in de kerk



Met dominee beer bij de hondenzwemplaats