

# Nieuwsbrief

## 26 maart 2021

### Zondag 28 maart

*Aanvang: 9.00 uur*

*Voorganger: ds. Pieter Goedendorp*

*Ouderling: Liesbeth van de Waerdt*

*Diaken: Gerriëtte Jorritsma*

*Lector: Chiel van der Weiden*

*Orgel: Wim ter Haar*

*Collecte Diaconie: Gezinshuis*

*Jeugd enzo Leersum*

*Collecte Kerk: Beeld en Geluid*

### HELAAS IS DE MICHAELKERK VOORLOPIG GESLOTEN

Wel is er iedere zondag een kerkdienst  
te volgen via kerkomroep.nl

Zie voor alle verdere informatie:  
[www.pknleersum.nl](http://www.pknleersum.nl)



Bankrekeningnummer  
diaconie:  
NL70 RABO 030 2111697

Bankrekeningnummer  
kerk:  
NL62 RABO 0373 724 128

### Palmzondag 28 maart 2021 9.00 uur

online kerkdienst

Aanstaande zondag is het Palmzondag. Ds. Pieter Goedendorp gaat voor in de dienst. Wim ter Haar bespeelt het orgel. Chiel van der Weiden verzorgt de Schriftlezing.

Namens de kerkenraad zijn

Liesbeth van de Waerdt als ouderling en Gerriëtte Jorritsma als diaken aanwezig. Een zanggroep werkt ook weer mee aan de dienst op deze dag. Het is Palmzondag. We lezen aan het begin van de laatste week van de Veertigdagentijd over Jezus' intocht in Jeruzalem.

De dienst begint om 9.00 uur en wordt live uitgezonden via Kerkomroep: [www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498](http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498). De uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te vroeg in: het kan gebeuren dat bij het opstarten van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het beeld te ('refresh' met de knop ⌂). Naderhand is de dienst terug te zien via de knop "kijken" (PC) of "beeld (app).



### Orde van dienst 28 maart

- mededelingenvideo en orgelspel
- aansteken van de intentiekaarsen
- welkom
- psalm van de zondag: Psalm 24: 1 en 4
- votum en groet
- bij de dienst
- "God zal zorgen" 1, 2 en 4
- "Op het hart"
- voor jong en oud - video: "Hosanna, Hoera"
- Schriftlezing: Johannes 12: 1-24
- Lied 550: 1 en 3
- overdenking
- "Ik zal er zijn"
- gebed, afgesloten met gezongen "Onze Vader"
- tenslotte
- zending en zegen
- Lied 552: 1 en 3
- mededelingenvideo en orgelspel



**In de nacht van zaterdag op zondag  
begint de zomertijd.  
De klok gaat 's nachts een uur vóóruit.  
De online kerkdienst begint evenzogoed  
om 9.00 uur!**

De **radiozender 90FM** (Regio90) zendt iedere zondagochtend een kerkdienst uit, als onderdeel van het programma Ochtendglorie (9.00 – 12.00 uur) te ontvangen via de kabel (in Leersum FM 102.4) of via de ether (FM 91.7) of via de website van Regio 90.

De **TV-zender 90TV** (Regio90) zendt iedere zondag vanaf 9.00 uur een kerkdienst uit op TV. Dat begint met een live-uitzending vanuit de Michaëlkerk. Om 10.00 uur volgt dan een live-uitzending vanuit de kerk van Overlangbroek en aansluitend een opgenomen dienst. Dit kan gewisseld worden met een andere kerkelijke gemeente. De Kabelkrant geef vanaf 8 uur aan wat er wordt uitgezonden.

*90TV (Regio90) is te zien via de kabel : CAIWAY kanaal 12, KPN Kanaal 1474 en ZIGGO Kanaal 41. Of via de website [www.regio90.nl](http://www.regio90.nl) en klik op "luister" of "Kijk".*

### **Wat de Stille Week viert**

*Met Palmzondag begint de 'Goede' of 'Stille Week.' De Veertigdagentijd sluit af. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn de laatste voorbereiding op de viering van Pasen.*

Op de **Witte Donderdag** denkt de kerk eraan terug hoe Jezus het laatste avondmaal met zijn leerlingen gebruikte. Samen vierden ze het begin van het Joodse Pesachfeest. De Heer gaf er een bijzondere wending aan, toen hij zijn leerlingen op het hart bond bij hun gezamenlijke maaltijd voortaan te denken aan het offer dat hij zou gaan brengen en hen toezegde hoe hij in de tekens van brood en wijn zelf bij hen zou zijn. De dag wordt 'Witte Donderdag' genoemd, omdat dit de kleur is die in de kerkelijke liturgie vanouds werd gebruikt.

Op de **Goede Vrijdag** herdenkt de kerk de dag waarop haar Heer stierf. De kruisiging vond 's morgens plaats. Vanaf het middaguur werd het donker tot het moment dat Jezus in de middag stierf. Op dat moment scheurde het voorhangsel van de tempel – een gordijn dat het allerheiligste deel van de tempel afschermd – van boven tot onder. Het evangelie vertelt daarvan en

zegt daarmee hoe de weg tot God door Jezus' offer vrij is gemaakt. Zo draagt deze dag ook de naam 'Goede Vrijdag.'

**Stille Zaterdag** is de laatste dag vóór Pasen; de dag waarop Jezus' lichaam rustte in het graf. Voor Jezus' leerlingen zal het een dag vol verdriet, vragen en wroeging zijn geweest. De geloofsbelijdenis zegt hoe Christus intussen neerdaalde in de dood ("nedergedaald ter helle..."). Voor God is de dood daarmee géén onbekend terrein. Daarmee is ook deze rustdag belangrijk als een laatste voorbereiding op de Paasdag. 'Stille Zaterdag' wordt de dag genoemd omdat vanouds de kerkklokken niet werden geluid.

De Stille of Goede Week. De laatste voorbereiding op Pasen, het feest van Christus' Opstanding. Het lege graf laat zien dat God zijn Zoon niet overliet aan de dood. Het is de kern van het evangelie. De dood heeft niet het laatste woord. Het is het signaal dat Jezus' leven niet vergeefs was. Een boodschap van hoop, reden voor dankbaarheid en feest.

Vanuit de Michaëlkerk zullen er online-avondgebeden worden verzorgd op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Aanvang steeds om **19.30 uur**. Op donderdag- en zaterdagavond hebben de avondgebeden een bondige vorm. Op Goede Vrijdag wordt het evangelie van het lijden en sterven van de Heer gelezen in wat meer liturgische setting, die is geënt op de vorm die we daarvoor in de afgelopen jaren al vonden.

### **Diensten in de Stille Week**

- Donderdag 1 april – Witte Donderdag – 19.30 uur – avondgebed
- Vrijdag 2 april – Goede Vrijdag – 19.30 uur – Lezing Lijdensevangelie
- Zaterdag 3 april – Stille Zaterdag – 19.30 uur – avondgebed

Voorganger: ds. Pieter Goedendorp;  
m.m.v. Saskia Hogendam, harp en zang, en Carine Roos, zang.

*Deze online avondgebeden beginnen om 19.30 uur en worden live uitgezonden via Kerkomroep:*

[www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498](http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498).

**Witte Donderdag 1 april 2021 – online  
avondgebed om 19.30 uur**

- openingsvideo
- muziek
- welkom
- lied: "Blijf bij Mij"
- Schriftlezing: Marcus 14: 12-25
- overdenking
- lied: "Brood, hier gedeeld" (Iona 41)
- gebed, ingeleid en afgesloten met "Nada te turbe" lied 900
- tenslotte
- lied: 'Wie zijn leven niet wil geven'
- afsluitingsvideo

**Goede Vrijdag 2 april 2021 – lezing van  
het Lijdensevangelie om 19.30 uur**

- openingsvideo
- muziek
- gebed op de drempel
- bij deze dienst
- lied: "Blijf bij mij"
- openingsgebed
- bij de lezingen
- lied: "Mijn God waarom"
- Schriftlezing Exodus 12: 21-28
- lied: "Nacht omkerkert mij"
- Evangelie van het lijden en sterven van Christus
- Lezing uit Marcus 14 en 15  
afgewisseld met coupletten van Lied 558
- aanklacht onder het kruis
- lied: "Wat moet ik met jullie"
- gebeden, afgesloten met 'Luthers Avondgebed'
- lezing: Marcus 15: 40-47
- "op het hart"
- muziek
- tenslotte
- vredewens
- lied: "Nu valt de nacht" Lied 590: 1, 2 en 5
- afsluitingsvideo

**Stille Zaterdag 3 april 2021 – online  
avondgebed om 19.30 uur**

- openingsvideo
- muziek
- welkom
- lied: "Blijf bij Mij"
- "op het hart"
- Schriftlezing Hooglied 3: 1-5
- overdenking

- lied: "Witter dan sneeuw" (Psalm 51 - the Psalm Project)
- gebed, ingeleid en afgesloten met "Nada te turbe" lied 900
- tenslotte
- lied: "Hoe lang de nacht zal duren"
- afsluitingsvideo

**Breng zorg en hoop bij het kruis**

*Pasen: één van de grote feesten voor de kerk. Maar het worden weer andere Paasdagen dan anders: de Michaëlkerk viert Pasen vooral online.*

Maar naast de kerk staat op het Kerkplein vanaf Palmzondag in de Stille Week een houten kruis. Iedereen -kerkganger of niet- wordt uitgenodigd om aan de voet ervan neer te leggen wat hem



of haar zorgen baart, belast of neerdrukt. Schrijf het thuis op, of leg een zelf al-dan-niet-beschreven of beschilderde kei als 'klaagsteen' neer. Het kan allemaal op ieder moment dat je schikt. Voor al onze zorgen is plaats bij het kruis!

Maar als kerk denken we niet alleen aan het lijden dat de wereld in de greep houdt. Op Paasmorgen vieren we óók Gods bevrijdende antwoord op die harde kant van het bestaan. Pasen is een feest van nieuw leven en dus van hoop. Dat verbeelden we door op de Paasmorgen het kruis met bloemen te versieren. Wil je die hoop liever benadrukken dan je klacht? Leg dan gerust al in de Stille Week een bloem bij het kruis neer. We gebruiken ze voor het bloemenkruis op de Paasdag!

Zo nodigen we als Michaëlkerk iedereen in Leersum uit om in de Stille Week en Pasen vrijmoedig bij de Michaëlkerk langs te komen en daar bij het kruis stil te staan. Weet je welkom. Kom op het moment dat je zelf schikt. Ga met God en Hij zal met je zijn...

Het idee van het kruis met 'klaagstenen' (of bloemen) *buiten* de kerk is ontwikkeld in de werkgroep liturgie.

## Paasgroet

We leven af op het Paasfeest. Namens de kerkenraad van de Michaëlkerk zal er in de komende week een Paasgroet bij alle gemeenteleden worden bezorgd. Ouderlingen en bezoekermedewerk(st)ers gaan erop uit om de groet zo mogelijk persoonlijk aan te bieden. We zullen elkaar nog niet als gemeente kunnen begroeten op de Paasdag. Maar de kracht van de Opstanding kunnen we elkaar wel toewensen!



## Kerkdiensten komende periode

1 en 3 april: ds. Pieter Goedendorp  
(avondgebed Witte Donderdag en Stille Zaterdag)  
2 april (Goede Vrijdag): ds. P. Goedendorp  
4 april (Pasen) : ds. Pieter Goedendorp  
11 april: ds. J. Doolaard, Zeist

## Omzien naar elkaar

Cees van de Geer, kon vorige week vrijdag al de operatie ondergaan die geboden was. Intussen is hij weer thuis teruggekeerd. Nader onderzoek zal helder moeten maken welke stappen er nu voor de behandeling nodig zijn. Jan Verlegh, kon daags na de hernia-operatie die hij afgelopen dinsdag onderging weer naar huis teruggaan om daar verder te revalideren. Tenslotte leven we mee met mevrouw An de Jong-Kranenburg. Haar conditie is erg zwak. U weet: een aantal gemeenteleden revalideert of is in een langdurig behandelingstraject. De dreiging die de corona nog altijd inhoudt blijft voor hen een hele beproeving. Het vraagt heel wat om de moed erin te houden. Zo blijven we bidden



om kracht en moed. Bij de zorgelijke berichten over een “derde golf” van de coronapandemie komt het erop aan onze verantwoordelijkheid te blijven nemen. Niet alleen voor de eigen gezondheid, maar ook omwille die van onze naasten. Juist dat besef van verantwoordelijkheid voor elkaar en de omringende samenleving kenmerkt de christelijke gemeenschap. Ook al treffen we elkaar niet in levenden lijve, ook al is onze zondagse liturgie alléén online te volgen: in het voetspoor van onze Heer gaat onze dienst aan de samenleving door!

*ds. Pieter Goedendorp*

## Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 21 maart was bestemd voor mw. E. van Doorn.



## Bedankt!

Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken die mij een kaart hebben gestuurd in het afgelopen jaar. Gelukkig zijn de ingrepen en operaties aan hart en knie achter de rug. Vele kaarten met mooie en bemoedigende woorden mochten Gerda en ik ontvangen. De revalidatie van de nieuwe knie gaat voorspoedig en ik verwacht medio juni, juli weer te kunnen wandelen zonder beperkingen.

*Joop de Fluiter*

## “Op het hart”

Stephanie Maul las afgelopen zondag 21 maart een gedicht van Ina Sipkes – de Smit. “Samengaan.” Woorden recht uit het hart, die in de coronatijd voor Stephanie extra betekenis krijgen.

Een mooie bijdrage aan de online-dienst van de vijfde zondag in de Veertigdagentijd.





## **Samengaan**

*Laat het zo zijn  
dat wij mensen leren  
elkaar vast te houden  
als het kan een leven lang  
Wij mensen komen elkaar tegen  
willen inhoud geven  
aan elkaars bestaan  
Het is toch goed  
als mensen samengaan  
Laat ons elkaar vasthouden  
als het kan een leven lang.*

“Samengaan” staat in de bundel “Liefde is... wat ik je wens” die in 2006, het overlijdensjaar van Ina Sipkes-de Smit, verscheen. De dichteres schreef talrijke gedichtenbundels en geschenkboeken. Haar troostvolle teksten worden ook nu nog door veel mensen herkend!

## **KND: Filmen voor Pasen**

Voor de dienst op paasmorgen willen we een filmpje maken waarin kinderen vertellen wat Pasen betekent en hoe ze het gaan vieren dit jaar. Doen jullie allemaal mee? Stuur je filmpje (uiterlijk 29 maart) via WeTransfer naar Jos Tollenaar.

(Tips: Denk er aan dat je de smartphone horizontaal houdt en dat je niet te ver uit elkaar staat i.v.m. het geluid. Let ook op het licht: geen sterke lamp op zon op de achtergrond.)

*De leiding van de kindernevendienst*

## **Paaschallenge**

De paaschallenge wordt (in tegenstelling tot wat in de vorige nieuwsbrief stond) alleen gehouden voor de jeugd, voor wie, in deze coronatijd, iets meer vrijheid geldt. Ondanks de voorzorgsmaatregelen heeft onze veiligheidsregio bedenkingen bij een gemeentebrede inschrijving.

*Voor de jeugd: meer informatie komt via Niels Duifhuizen jullie kant op.*

## **Goed nieuws gebruikmaking van de Givt-app!**

Bij de laatste diensten wordt al gemiddeld door 17 gezinnen per dienst gegeven via de Givt-app!

Heeft u een smartphone en wilt u ook graag digitaal geven? Download dan de app via

[www.givtapp.net/download](http://www.givtapp.net/download) of zoek de app op in de App Store of Google Play.

- Open de Givt-app
- Vul bedrag in collecte (1) voor de Diaconie
- + collecte toevoegen (2) voor het College van Kerkrestmeesters
- + collecte toevoegen (3) voor het Zendingsdoel St. Albanië Comité-voedselpakketten
- volgende
- kies QR-code (geef d.m.v. een QR-code)
- onderstaande QR-code scannen of via uw TV of computerscherm
- U heeft direct gegeven

Voordelen Givt-app:

- U geeft anoniem
- U kunt uw giften in een jaaroverzicht opvragen voor de belastingdienst

*Namens de College van Kerkrestmeester en de Diaconie,*

*Lia van de Lagemaat en Jos Versluis*



Als u vragen hebt of het lukt niet om de app te installeren neem dan contact op met Jos Versluis.

## **Collectebestemmingen**

### **Zondag 28 maart**

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie (collecte 1 via de collecte-app) voor **“Gezinshuis Jeugd enzo in Leersum”**.

Gezinshuis+ Jeugd enzo., biedt intensieve behandeling vanuit het normaal dagelijks leven.

Wist u dat jeugdhulp geboden vanuit gezinshuizen vele malen effectiever is dan reguliere jeugdzorg? Logisch ook want door het bieden van een warm thuis en de aanwezigheid van vaste hechtingsfiguren, kan er duurzaam aan ontwikkeling worden gebouwd.

Helaas vallen jongeren met complexe, meervoudige gedragsproblematiek vaak

buiten het aanbod van gezinshuizen. Vanwege de contra indicaties zijn zij vaak aangewezen op (gesloten) residentiële zorg, wat ondanks goede inzet vaak leidt tot verslechtering van het gedrag.

Daarom biedt Gezinshuis<sup>+</sup> Jeugd enzo. intensieve behandeling, begeleiding en opvoeding, vanuit het klimaat van een gezinshuis. Zodat ook zij de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun plek te vinden in de maatschappij.

Wij geloven namelijk dat boven gebruikelijke zorg, moet plaats vinden vanuit het normaal dagelijks leven.

Met de opbrengst van de collecte kan er voor de jongeren buitensport artikelen worden aangeschaft. Dank voor uw bijdrage!

De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd voor het **Beeld en Geluid**.

Als **zendingsdoel** (normaal gesproken de zendingsbus bij de uitgang) is gekozen voor een project via het Albanië Comité dat voedselpakketten brengt naar de armste gezinnen in de bergdorpen. Een voedselpakket kost 40 euro. Kijkt u gerust op: [Projecten - Stichting Albanië Comité \(albaniecomite.nl\)](http://Projecten - Stichting Albanië Comité (albaniecomite.nl)) Dit is collecte 3 via de collecte-app). Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. Project Albanië.

Van harte aanbevolen!

<p>Het nummer van de diaconie is: <b>NL 70 RABO 03 02 11 16 97</b> t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum. Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op <b>NL 62 RABO 03 73 72 41 28</b> t.n.v. Herv. Gem. Leersum.</p>
--

