

Nieuwsbrief

2 april 2021

Zondag 4 april 2021

Aanvang: 9.00 uur

Voorganger: ds. Pieter Goedendorp

Ouderling: Marian Clarijs

Diaken: Jos Versluis

Lector: -

Orgel: Gerard Rosier

Collecte Diaconie: KiA Zuid-Afrika

Collecte Kerk: Jeugd en Jongerenwerk

**HELAAS IS DE MICHAELKERK
VOORLOPIG GESLOTEN**

Wel is er iedere zondag een kerkdienst
te volgen via kerkmroep.nl

Zie voor alle verdere informatie:
www.pknleersum.nl



Bankrekeningnummer
diaconie:
NL70 RABO 030 2111697

Bankrekeningnummer
kerk:
NL62 RABO 0373 724 128

Zondag 4 april 2021 9.00 uur
online kerkdienst

Helemaal anders

Al meer dan een jaar staat de wereld op de kop. Wat heeft de pandemie veel veranderd! Dat geldt zeker óók voor ons kerkelijk leven.

Bij de bijzondere dingen die we bij ons online-kerkzijn verzamelen horen de video's. Die éne waar sinds maart vorig jaar elke zondagmorgen de kerkdienst



mee begint hoort bij mijn favorieten: de vogelvluchttopname die dorpsgenoot Arie Rebergen met z'n drone maakte rond de toren van de kerk. Je krijgt een mooi beeld van de hele omgeving, een prachtig vergezicht. Het kreeg allengs voor mij zowaar iets spectaculairs. Wat kijk je op tien, twintig meter hoogte toch anders tegen de dingen aan dan wanneer je ergens tussen staat!

Voor de tweede keer vieren we Pasen in corona-lockdown. Vorig jaar was er - ondanks alle spanning over het 'hoe nu verder'- zowaar ook iets van optimisme. De snelwegen waren halfleeg. Boven ons hoofd was nauwelijks een vliegtuig te bekennen.

Er hing iets nieuws in de lucht. Andere waarden leken herontdekt te worden. Het zinderde van onderlinge betrokkenheid en een omkeer naar duurzaamheid.

Intussen zijn we een jaar verder, een heleboel ervaringen rijker en wie weet ook wel illusies armer. Ik hoor van vermoeidheid. Van neerslachtigheid. Dat is wat een jaar dat bol staat van beperkingen met ons doet!

We vieren Pasen. Vergelijk Pasen nu eens met die dronevlucht op twintig meter hoogte. Het feest neemt je mee in een ander perspectief. Laat je anders aankijken tegen de dingen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Tegen de beperkingen die je zwaar op de maag liggen en onmogelijkheden waar je mee oog in oog kwam te staan. Ja, die zijn er. Er is immers een virus dat bestreden moet worden omdat het mensen naar het leven staat. Maar Pasen laat zien dat het leven uiteindelijk niet door corona bepaald wordt. Dat dreiging en dood niet het laatste woord hebben.

We vieren Pasen. De ontdekking van Jezus' lege graf zette een dikke streep dwars door het wereldbeeld van zijn leerlingen. Ze leerden radicaal anders te kunnen kijken naar de dingen die hen tot dan toe vertrouwd leken, onmogelijkheden en beperkingen inbegrepen. De Paasmorgen onthulde voor hen Gods uiterste toewijding aan hun Heer. Ze ervoeren hoeveel God voor hen over had gehad. Wanneer Maria zich omdraait van het graf

naar de verrezen Heer, keert ze zich van de dood naar het leven, van verdriet naar herstelde relatie, van wanhoop naar degene die ons uiteindelijk nooit zal loslaten. Dat is het perspectief waar Pasen ons mee naar toe neemt. En heb je dat prachtige vergezicht eenmaal gezien en bewaar je het in je hart, dan ziet de realiteit van alledag er daarna helemaal anders uit. ds. Pieter Goedendorp

Paasdag 2 april

Voor de tweede keer vieren we de Paasdag in lockdown. Wie had dát vorig jaar kunnen bedenken?! Het geeft een extra dimensie aan het Paasfeest. Pasen:



we vieren de opstanding van Christus. Het teken van God dat Hij juist ook dóór de diepte heen mens en wereld *niet* loslaat. Uit onmogelijkheden schept Hij een nieuw begin! We vieren het, anders dan gedacht in de onlinedienst op Eerste Paasdag. Voorganger is ds. Pieter Goedendorp. Gerard Rosier bespeelt het orgel. Muzikale medewerking verlenen Saskia Hogendam en Carine Roos, samen met de zanggroep die bestaat uit Betty Bijkerk, Jos Versluis, Maarten Westerduin en Anne Boeve. Het bloemenkruis wordt gemaakt door Fredy en Chiel van der Weiden en Anne en Jan Willemse. De kerkdienst begint om 09.00 uur, maar op deze hoogtijdag speelt Gerard Rosier al vanaf een kwartier vóór aanvang, dus vanaf 08.45 uur, op het orgel bekende Paasliederen!

De dienst begint om **9.00** uur en wordt live uitgezonden via Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498. De uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te vroeg in: het kan gebeuren dat bij het opstarten van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het beeld te ('refresh' met de knop ☺). Naderhand is de dienst terug te zien via de knop "kijken" (PC) of "beeld" (app).

Orde van dienst 4 april

- vanaf 08.45 orgelspel met Paasliederen
- introvideo
- Lied 602: 1, 2 en 4
- binnendragen van de nieuwe Paaskaars en aansteken intentiekaarsen
- welkom
- Psalm 139 (The Psalm Project)
- votum en groet
- bij deze zondag / bij de dienst
- Lied 619: 1, 2, 5 en 6
- voor jong en oud
- 'Tot je me ziet'
- Schriftlezing Johannes 20: 1-10
- Lied 617: 1 en 13
- Schriftlezing Johannes 20: 11-18
- Lied 617: 18 en 19
- overweging
- orgelspel
- "op het hart..."
- Lied 625 : 1, 2 en 3
- gebeden, afgesloten met gezongen 'Onze Vader'
- tenslotte
- zegen
- "U zij de glorie" (Paaskoor 2020)
- mededelingenvideo en orgelspel



*De dienst begint
om 9.00 uur!*

De radiozender

90FM (Regio90) zendt iedere zondagochtend een kerkdienst uit, als onderdeel van het programma Ochtendglorie. (9.00 – 12.00 uur) te ontvangen via de kabel, via de ether op 91.7 FM, via de website van Regio 90.

REGIO 90

De tv zender 90TV (Regio90) zendt iedere zondag vanaf 9.00 uur een kerkdienst uit op tv. Beginnende met een live uitzending vanuit de Michaëlkerk te Leersum. Om 10.00 uur een live uitzending van uit de kerk van Overlangbroek en aansluitend een opgenomen dienst. De kabelkrant geef vanaf 8 uur aan wat er wordt uitgezonden.

90TV (Regio90) is te zien via de kabel : CAIWAY kanaal 12, KPN Kanaal 1474 en ZIGGO Kanaal 41. Of via de website www.regio90.nl en klik op "luister" of "Kijk".

Diensten in de Stille Week

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn er 's avonds om 19.30 uur korte onlinediensten. De eerste, van donderdag is al achter de rug. Vrijdag en zaterdag volgen nog:

- vrijdag 2 april - 19.30 uur - goede vrijdagdienst rond het lijden van Christus
- zaterdag 3 april - 19.30 uur - avondgebed over de betekenis van Jezus' dood.

Ds. Pieter Goedendorp leidt de diensten. Muzikale medewerking wordt verleend door Saskia Hogendam (piano en harp) en Carine Roos (zang).

De Livestream is steeds vanaf 19.25 uur op www.kerkomroep.nl/#kerken/10498 te volgen. Daar zijn naderhand ook de opnamen terug te zien in het archief. De liturgieën van alle diensten zijn te vinden op de website: www.pknleersum.nl/liturgie.

Kerkdiensten komende periode

11 april: ds. J. Doolaard, Zeist
18 april: ds. Pieter Goedendorp
25 april: ds. Pieter Goedendorp

Omzien naar elkaar

Gert van Kooten, is vorige week vrijdag opgenomen in het Diaconessenhuis in Utrecht om daar een noodzakelijke operatie te ondergaan. We delen in de zorgen van Gert en de familie om hem heen. Cees van de Geer, moest -nog in afwachting van de van de operatie die hij veertien dagen geleden onderging- opnieuw in verband met een complicatie voor behandeling worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook voor Gijs van de Lagemaat, was er een onverwachte ziekenhuisopname. Nog in afwachting van de uitslag van onderzoek dat hij onderging kwam hij thuis ten val en brak een heup. Gijs werd geopereerd in het Diaconessenhuis in Utrecht waar hij op het moment van schrijven nog altijd verblijft.

Irene Eggink-Koenders, onderging afgelopen maandag de operatie die bij het bevolkingsonderzoek nodig bleek. Er wacht nu een vervolgbehandeling. Nadat de eerste

behandelingen gelukkig de gehoopte werking blijken te hebben gehad, begint voor Adrie Legemaat-Zaal, op vrijdag 3 april het tweede deel van het chemotraject. Dat zal bestaan uit twaalf wekelijkse behandelingen. We blijven intussen meeleven met mevrouw An de Jong-Kranenburg. Haar conditie is erg zwak.

Peter de Grunt, revalideert thuis na de heupoperatie van veertien dagen geleden. Jan Verlegh, revalideert van de herniaoperatie die hij onderging.

U weet: er zijn meer zieken in onze gemeente, sommigen in een langdurig behandelingstraject. Met het voortduren van de coronapandemie blijft het ook voor hen een spannende tijd. Niet ieder wil om reden van privacy op deze plaats met name genoemd. We noemen:

Wim Bezemer; Peter Blok; Dick Doornenbal; Corry Doornenbal-van Doorn; Rijk van Geijtenbeek; Sita Goedendorp-Sliep.

Rond de hoogtijdagen, dus ook bij het Paasfeest, noemen we vaak de namen van gemeenteleden die in een verpleeghuis of zorgcentrum wonen. Het kan hen goed doen een blijk van onze betrokkenheid in deze tijd te ontvangen.

Het Gouden Hart, Leersum:

Mevrouw J.J. van den Berg - Heierman
Mevrouw J.W. de Jong - Kranenburg
Mevrouw J. Legemaat - van Dijk

Nieuw Boschzicht, Leersum:

Mevrouw J. de Jong - van den Brandhof
De heer N. Hendriks

Elim, Amerongen:

Mevrouw A.A. van Geijtenbeek - van Dam
Mevrouw C. van Vulpen - Karelse
De heer G. Westbroek en mevrouw J.A.W. Westbroek-Weerkamp

De Ridderhof, Amerongen:

Mevrouw M. Noorlander-Molenaar
Mevrouw J.A. van Spanje - van den Berg

Huize Beatrix, Doorn:

De heer A.H. Noorlander
Warande Bovenwegen, Zeist

De heer Tjeerd Jongeling

De heer Henk Steenbeek

Gedenken we hen allen, ook in ons gebed om moed, kracht en vertrouwen.

ds. Pieter Goedendorp

Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 28 maart was bestemd voor dhr. P. de Grunt.



Keien bij het kruis

Sinds het afgelopen weekeinde staat er op het Kerkplein een ruwhouten kruis. We schreven er al over: leg je zorgen en verdriet neer aan de voet van het kruis. Of geef er uiting aan de hoop die je in je draagt. In de loop van de week zijn er al heel wat mensen langs geweest. De reacties zijn ontroerend en ontwapenend. Iemand kwam uit Amerongen naar de kerk gewandeld om wat keitjes neer te leggen!



Er ligt inderdaad al een heel stapeltje stenen, sommige met een enkel woord erop, andere zorgvuldig beschilderd, een enkel briefje erbij. Wat bijzonder om te zien en erbij te verwijlen. Ook al blijft de kerk dicht, het

is daar een ontmoetingsplek waar troost gevonden wordt en hoop gevoed.

We hopen op Paasmorgen boven de stenen uit het ruwe kruis te kunnen zien veranderen in een bloeiend kruis. De opstanding van de Heer opent het vooruitzicht van en het zicht op nieuw leven. Laat dat perspectief ook mogen doordringen in ons, door de coronabeperkingen zo bepaalde leven.

Het kruis werd gemaakt door Fredy en Chiel van der Weijden en Anne en Jan Willemse.

Gezegende Paasdagen!

We vieren voor de tweede keer in coronatijd Pasen. Wie had het vorig jaar voor mogelijk gehouden?! Wie weet maken de tijd dat de pandemie duurt en alle beperkingen waar we als samenleving nog altijd mee te maken hebben het wel moeilijker om de feestvreugde te vinden. En toch is dat precies wat de ontdekking van het lege graf

door Jezus' leerlingen heeft gebracht. In een onmogelijke situatie een ongekende vreugde! We hopen en wensen dat het evangelie van de opstanding ook u / jou licht en kracht geeft; zicht geeft op Gods betrokkenheid onder alle omstandigheden op ieder van ons. Gezegende Paasdagen toegewenst!



Paasgroet

In de afgelopen dagen zijn er bij zo'n 550 adressen van gemeenteleden door de ouderlingen en bezoekmedewerk(st)ers Paasgroeten bezorgd. We schreven er vorige week al over: een tasje met bloeiende narcissenbollen en een wenskaart. Het was voor sommige vrijwilligers een hele klus. Eén van de looplijsten omvatte 55 adressen! Maar het was voor alle betrokkenen een groot plezier om de Paasgroet te mogen overhandigen. En wat kwamen er een enthousiaste reacties! Ja, Covid-19 en alle maatregelen tegen de verbreiding van het virus hebben het gemeentelven danig stil gelegd, maar het stemt hoopvol en dankbaar om te merken dat er bij alle onmogelijkheden ook andere manieren worden gevonden om elkaar tegemoet te treden. Hoop doet leven. Dat is wat Pasen onderstreept. Moge de kracht die van Christus' opstanding uitgaat ook ons kerkelijk leven blijven stimuleren!





(foto's: Henk Boeve)

Paasattentie

Net zoals vorige jaren hebben wij als Diaconie, samen met de Johannes kerk, deze week een Paas attentie rond gebracht bij gemeenteleden die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken vooral in deze tijd, in de vorm van een bloemetje.



Elisabeth Bode
Afgelopen week is ook bij gemeente leden van 75 jaar en ouder de Paaseditie van de Elisabeth Bode rond gebracht met behulp van vrijwilligers.
Daarvoor dank.

Namens de diaconie, Anneke Kievith

“Op het hart”

Anne Westerduin las op Palmzondag haar bijdrage aan "Op het hart," de videoreeks waarin leden van de Michaëlkerk een tekst,

gebed of lied lezen dat hen ter harte gaat. Ze las een tekst uit een briefwisseling van de Duitse dichter Rilke:

“Ik smeeek je met heel mijn hart geduld te hebben met alles in je hart wat om een oplossing vraagt en te proberen de vragen zelf lief te hebben. Lief te hebben alsof het afgesloten kamers zijn of boeken in een vreemde taal. Zoek niet naar antwoorden. Niemand kan je die op dit moment geven, want je zou ze niet kunnen doorleven. En het gaat erom alles te doorleven. Doorleef de vragen nu. En misschien zul je dan geleidelijk aan, zonder het te merken, op jouw eigen manier toelevens naar het antwoord op een dag in een verre toekomst.”



Woorden, oorspronkelijk gericht aan een jongeman vol 'waaromvragen.. Anne vertelde waarom de woorden van Rilke haar aanspreken, vooral ook in de tijd waarin de vragen zo opstapelen. "We hebben allemaal wel vragen waarop we geen antwoord vinden. 'Doorleef de vragen' is de raad van Rilke." Een troostvol woord met het oog op al de vragen die de geschiedenis van de Goede Vrijdag en van Pasen kunnen losmaken.

De video van deze zesde aflevering van "Op het hart" is terug te vinden op de Facebookpagina van de Michaëlkerk én op ons

YouTubekanaal:

<https://www.youtube.com/channel/UCMKfrhydBkK5VUd8ngRrTvw>

Een citaat van D. Bonhoeffer

Ingezonden door P. de Grunt

De Liefde van Jezus, dat is de liefde die geen verdriet kent, er zelfs afstand van neemt en geen verdriet verdraagt. Dat mogen wij verwachten als wij anderen helpen en bijstaan.

D. Bonhoeffer in Finkenwalde 1935-1937

Belangrijk te weten bij het filmen met smartphone!

De frontcamera van je telefoon gebruiken is makkelijk, want je kunt zien wat je doet. Dit is ideaal bij Skype, FaceTime, Zoom etc. maar niet voor verder gebruik. De resolutie van veel frontcamera is minder dan de helft van de hogere kwaliteit van de camera achterop je telefoon. (De nieuwere smartphones hebben een betere frontcamera).

De wat oudere smartphones hebben een frontcamera met resolutie 480P terwijl er een resolute van 1080P nodig is voor gebruik in onze uitzendingen. Beelden gemaakt met de camera op de achterzijde van je telefoon zijn altijd van hoge kwaliteit. Dus laat iemand anders je filmen als de film voor andere doeleinden gebruikt moet worden. En: maak het minuscule lensje vooraf even schoon.

Andere belangrijke tip: gebruik je telefoon altijd horizontaal! Veel mensen zie je filmen met de telefoon rechtop in de hand. Lekker om vast te houden, maar je hebt door de verticale stand tweederde deel niet gebruik wanneer je de foto's of films terugkijkt op een beeldscherm. Je kijkt dan via een soort verticale brievenbus naar je film of foto.

Verticaal opgenomen films gebruiken wij niet in de diensten.

Film nooit tegen de zon in of een andere lichtbron in. Het te gebruiken beeld zal dan te donker en onbruikbaar zijn.

Jos Tollenaar

Geven met de Givt-app zonder QR-code!

Heeft u een smartphone en wilt u ook graag digitaal geven, maar dan zonder de QR-code te scannen? Ook dat is mogelijk!!

Download dan de app via www.givtapp.net/download of zoek de app op in de App Store of Google Play.

- Open de Givt-app
- Vul bedrag in collecte (1) voor de Diaconie
- + collecte toevoegen (2) voor het College van Kerkrentmeesters
- + collecte toevoegen (3) voor het Zendingsdoel St. Albanië Comité-voedselpakketten
- volgende

- kies **Lijst** en zoek naar Michaelkerk Leersum
- selecteer onderaan in de groene bak **Geven** en u heeft direct gegeven.
- De volgende keer staat de Michaelkerk direct boven aan in de lijst.

Voordelen Givt-app:

- U geeft anoniem
- U kunt uw giften in een jaaroverzicht opvragen voor de belastingdienst

Namens de College van Kerkrentmeester en de Diaconie,

Lia van de Lagemaat en Jos Versluis



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Als u vragen hebt of het lukt niet om de app te installeren neem dan contact op via de mail met Jos Versluis

Zendingsbus

Ook voor het vastgestelde Zendingsdoel, de St. Albanië Comité die voedselpakketten brengen naar de armste gezinnen in de bergdorpen, wordt via de collecte app, maar ook op het rekeningnummer van de Diaconie goed gegeven.

In de maand februari mochten we ontvangen:

- via de Givt-app € 68
- via de bank € 10 + 7,50

Hiermee kunnen we weer 2 voedselpakketten à 40 euro schenken!

Heel hartelijk dank voor uw vrijgevigheid.

De Diaconie

Collectebestemmingen

Zondag 4 april

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie (collecte 1 via de collecte-app) voor ons jaarproject "**Kerk in Actie – Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika**".

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd voor het **Jeugd en Jongerenwerk**.

Als **zendingsdoel** (normaal gesproken de zendingsbus bij de uitgang) is gekozen voor een project via het Albanië Comité dat voedselpakketten brengt naar de armste gezinnen in de bergdorpen. Een voedselpakket kost 40 euro. Kijkt u gerust op: [Projecten - Stichting Albanië Comité \(albaniecomite.nl\)](http://Projecten - Stichting Albanië Comité (albaniecomite.nl)) Dit is collecte 3 via de collecte-app). Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. Project Albanië.

Van harte aanbevolen!

Het nummer van de diaconie is:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie
Michaëlkerk Leersum.
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke
collecte kunt u overmaken op
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem.
Leersum.

