

Nieuwsbrief

9 april 2021

Zondag 11 april

Aanvang: 9.00 uur

Voorganger: ds. J. Doolaard, Zeist

Ouderling: Coby Gerestein

Diaken: Lia Reincke

Lector: Jaqueline Post

Orgel: Frank Firet

Collecte Diaconie: Opvang gestrande vluchtelingen in Griekenland

Collecte Kerk: Beeld en Geluid

HELAAS IS DE MICHAELKERK VOORLOPIG GESLOTEN

Wel is er iedere zondag een kerkdienst te volgen via kerkomroep.nl

Zie voor alle verdere informatie: www.pknleersum.nl



Bankrekeningnummer
diaconie:
NL70 RABO 030 2111697

Bankrekeningnummer
kerk:
NL62 RABO 0373 724 128

Zondag 11 april 2021 9.00 uur online kerkdienst

'Beloken Pasen' wordt deze zondag ná het Paasfeest ook wel genoemd. De luiken gaan weer toe. Het Paasfeest sluit af. Hoewel: eigenlijk viert de kerk iedere zondag -de eerste dag van de week- opnieuw Pasen! We sluiten op deze zondag in de onlinedienst wel de videoreeks "op het hart" af met het door Wil Klootwijk te lezen gedicht "Pasen" van Ida Gerhardt. Per abuis kwam op de Paasdag temidden van álle video's die in die dagen waren geproduceerd dát ó zo mooie gedicht niet helemaal goed uit de verf. Onze gastvoorganger, ds. J. Doolaard uit Zeist, houdt er rekening mee in de door hem voorbereide liturgie. Frank Firet bespeelt het orgel. Coby Gerestein is ouderling van dienst en Lia Reincke de dienstdoend diaken. De lector is Jaqueline Post, en er is ook weer een zanggroep aanwezig die de liederen zal zingen.

De dienst begint om **9.00** uur en wordt live uitgezonden via Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498. De uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te vroeg in: het kan gebeuren dat bij het opstarten van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het beeld te ('refresh' met de knop ). Naderhand is de dienst terug te zien via de knop "kijken" (PC) of "beeld (app).

Orde van dienst 11 april

- mededelingenvideo en orgelspel
- aansteken van de kaarsen
- welkom
- hand op het hart
- psalm van de zondag: 111: 1 en 5
- gebed op de drempel, 'votum' en groet
- bij deze dienst...
- zingen: lied 642: 1,6,7
- schriftlezing: Joh. 10:7-10 en Joh 20 19-29
- zingen: lied 644: 1,2
- verkondiging
- zingen: lied 418
- gebed, afgesloten met het "Onze Vader"
- wegzending
- zegen
- zingen: lied 150a
- hand op het hart
- mededelingen en orgelspel

*De dienst begint om 9.00
uur!*



REGIO **90**

De radiozender 90FM (Regio90) zendt iedere zondagochtend een kerkdienst uit, als onderdeel van het programma Ochtendglorie. (9.00 - 12.00 uur) te ontvangen via de kabel, via de ether op 91.7 FM, via de website van Regio 90.

De tv zender 90TV (Regio90) zendt iedere zondag vanaf 9.00 uur een kerkdienst uit op tv. Beginnende met een live uitzending vanuit de Michaëlkerk te Leersum. Om 10.00 uur een live uitzending van uit de kerk van Overlangbroek en aansluitend een opgenomen dienst. Dit kan gewisseld worden met een andere kerkelijke gemeente. De kabelkrant geef vanaf 8 uur aan wat er wordt uitgezonden. Er kan op verzoek ook een dienst worden laten zien, stuur daarvoor een e-mail naar 90tv@regio90.nl

90TV (Regio90) is te zien via de kabel : CAIWAY kanaal 12, KPN Kanaal 1474 en ZIGGO Kanaal 41. Of via de website www.regio90.nl en klik op "luister" of "Kijk".

Pasen – leven in de lockdown

De Paastijd werd in het gemeentelven een periode waarin we ondanks alle beperkingen toch veel voor elkaar hebben kunnen betekenen. Op allerlei manieren werd er bijgedragen aan de onderlinge verbinding. Alle gemeenteleden ontvingen de door ouderlingen en bezoekmedewerkers bezorgde bloemengroet en kaart. De diakenen gingen bovendien -naar goede gewoonte- rond om bij de senioren een Paasgroet aan huis te bezorgen. Misschien minder zichtbaar, maar daarom niet minder van betekenis was de inspanning van de kinderen van de nevendienst, om de ouderen een groet aan te bieden. En die van het catecheseteam dat de PaasChallenge geblokkeerd zag, maar wel aan de jongeren een activiteit kon aanbieden.



Bijzonder was ook alle inzet rond de online-diensten. We kenden op Goede Vrijdag het twijgenkruis in de kerk al, maar daarbij voegde zich dit jaar het kruis op het Kerkplein, waar klaagstenen konden worden neergelegd. En dat gebeurde! Het was ontroerend om daar even bij te staan. En wat was

het belangrijk om zoveel medewerking te vinden voor de online-diensten vanuit de kerk: beamerteam, musici, nevendienstleiding en -kinderen, werkgroep liturgie, bloembindsters en klussers: zoveel energie is er samengekomen voor de vieringen van de Stille Week en Pasen. Tekens van hoop voor het gemeentelven!



"De kinderen van de Michaelkerk hebben prachtige zelfgemaakte kaarten bezorgd bij mensen die dat heel fijn en lief vonden. Bedankt voor deze Paasverrassing!"



"Nu alles weer rustig om mij heen is wil ik eerst bedanken voor de mooie veertigdagentijd die we met elkaar hebben beleefd. Het waren voor mij prachtige dagen..."



Omzien naar elkaar

Gert van Kooten, werd opgenomen in het Diaconessenhuis in Utrecht om daar een noodzakelijke operatie te ondergaan. Cees van de Geer, werd in verband met een complicatie opnieuw behandeld in het UMC, kon vóór Pasen weer naar huis terugkeren en verwacht dezer dagen nadere



onderzoeksuitslag. Gijs van de Lagemaat, onderging vorige week na een val een heupoperatie en kan daarvan gaan revalideren. De verwachte onderzoeksuitslagen stemmen intussen bezorgd door de vaststelling van een longtumor en uitzaaiingen. Het behandelplan moet nog worden vastgesteld.

We wensen al onze zieken en hun naasten goede moed en energie om de voorliggende uitdagingen aan te gaan. *“Wie zich door God alleen laat leiden, enkel van Hem zijn heil verwacht, weet Hem nabij, ook in de tijden die dreigend zwart zijn als de nacht...”* (Lied 905).

Overlijdensberichten

Jannetje de Jong – van den Brandhof

(31 augustus 1928 – 3 april 2021)

We ontvingen bericht van het overlijden op zaterdag 3 april j.l. van mevrouw Janny (Jannetje) de Jong – van den Brandhof. Ze bereikte de leeftijd van 92 jaar. Mevrouw De Jong was afkomstig uit Wassenaar en woonde sinds een tweetal jaren in ons midden. In Leersum, niet ver uit de buurt van haar neven en nichten, die zorg voor hun tante droegen. In Nieuw Boschzicht, omdat zij daar de veilige zorg kon krijgen die in haar levensfase nodig was. De uitvaartplechtigheid vindt in verband met de coronamaatregelen op zaterdag 10 april plaats in besloten kring op de begraafplaats in Scherpenzeel.

Johanna Wilhelmina de Jong - Kranenburg

(13 juni 1927 - 3 april 2021)

In de avond van de Stille Zaterdag 3 april overleed ook mevrouw An (Johanna Wilhelmina) de Jong – Kranenburg. Zij werd 93 jaar oud. An de Jong woonde de afgelopen jaren in Het Gouden Hart,. Sinds 18 december 2004 was zij weduwe van Aart de Jong. Aart en An de Jong vestigden zich in de loop van de jaren '80 vanuit Brummen in ons midden en woonden hier aan de Hittekamp. Nog heel wat jaren hebben zij actief kunnen deelnemen aan het gemeentelven van onze kerk en zich in ons dorp ingezet. De uitvaart vindt komende maandagmiddag 12 april plaats op de

Nieuwe Algemene Begraafplaats. In de aula vindt dan een (in verband met de coronamaatregelen) besloten bijeenkomst plaats. We lezen dan één van de regels die als een refrein het leven van tot op hoge leeftijd trouw kerkgaande An de Jong heeft doorweven: “Onze hulp is de Naam van de Heer” – Psalm 121.

De trouwe hoede van de Heer wensen we allen die rouw dragen toe.



Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 4 april was bestemd voor mw. S. Goedendorp.

Kerkdiensten komende periode

18 april: ds. Pieter Goedendorp

25 april: ds. Pieter Goedendorp

2 mei: mw. ds. A. de Hoog, Zeist

“Op het hart”

Ook aan de drie onlinediensten van de voorbije Stille Week hebben gemeenteleden mooie bijdragen ingebracht. We drukken de teksten hierbij nog eens af om dan in de komende week -na de “herkansing” komende zondag voor het door Wil Klootwijk uitgekozen gedicht- de reeks af te sluiten.

Op *Witte Donderdag* las Liesbeth van de Waerdt een tekst, een gebed, over het Avondmaal. Het sloot prachtig aan bij het onderwerp van de Witte donderdag: de instelling van de Maaltijd van de Heer.

Aan tafel

Hoe lang is dat geleden:

*voor de laatste keer aan tafel,
met twaalf?*

*Alsof de eeuwenoude gebruiken
en verhalen*

plots verouderd zijn

in het licht van wat nu is.

*En toch, we denken aan Uw maaltijd
met Uw vrienden, die laatste keer.*

En wat Ge ons gaf

geeft Ge ons nog steeds.

Of we elkaar kunnen zien of niet

*-en Gij weet hoe dat pijn doet-
of we mogen feesten en het brood letterlijk
delen*

-stel je voor-

ge gaf ons iets

waar we ook nu mee verder kunnen:

Uzelf,

Uzelf in brood en wijn.

Uzelf in bij ons zijn.

Uzelf in kleine tekenen,

*die we, ook in ons hart, herhalen kunnen,
herinneren.*

*Dat we niet zomaar feest vieren,
of willen vieren, of hebben gevierd,*

maar dat Gij Uzelf

net als toen, net als elke dag,

even groots in iets klein,

aan ons geeft -

en dat wij U zo graag ontvangen

Amen.

De lezing van het lijdensevangelie op *Goede
Vrijdag* sloten we af met een gedicht dat
Niels Duifhuizen aanreikte: *Stille Week*,
geschreven door Jaap Zijlstra

Stille Week

*Het voorjaar komt, de knoppen breken
en bloesems geven taal noch teken.*

*De vogels zingen. God wat is dat mooi.
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.*

*Maar kan niet. Deze dagen staat
tussen de takken uw bebloed gelaat.*

*De bomen lopen wonderbaarlijk uit
rond uw verminkte, naakte huid.*

*Spijkers die hand en hout doorboren,
de aarde bloeit als nooit tevoren.*

*Ik hunker naar wat gaande is,
naar opbloei, naar verrijzenis.*

*Maar kan het voorjaar nog niet aan,
eerst moet de Heer zijn opgestaan.*

Op *Stille Zaterdag* zette een tekst die Kirsten
Mets vond de toon voor het online
avondgebed. De jonge Vlaamse theologe
Elien Rogiers schreef het:

Stilte als vruchtbare bodem?

*De wereld draait nog steeds door,
maar toch is alles anders.*

*Eerst stonden we daar met palmtakken te
juichen,*

nu staan we hier met lege handen,

nu houdt de wereld haar adem in

*en trekt verdriet, sprakeloosheid en leegte
een mantel om ons heen.*

Misschien is het af en toe wel nodig:

om stil te staan,

om toe te geven:

dat 'er geen woorden voor zijn',

dat ook wij ons 'on-machtig' voelen.

En als we de stilte,

in ons stille aanwezig en waakzaam zijn,

écht stilte laten zijn,

kan het misschien gebeuren

*dat die stilte als een vruchtbare bodem wordt
waaruit nieuwe hoop, een nieuw begin kan
bloeien.*

*Dan loert de hoop al stilletjes om de hoek,
ook al is ze nog niet volledig te (be)grijpen...*

Dank voor alle Paaswensen!

De Paasdagen werden -
voor de tweede keer in
coronatijd- ook in de
pastorie bijzondere
dagen. We werden blij
verrast door de kaarten,
mails, berichten en
attenties die we
ontvingen!

Lieve,
hartverwarmende woorden. Attente
gebaren. Bemoedigende blijken van
betrokkenheid, die ons dankbaar stemmen.
Vanuit de dienst op Paasmorgen de
bloemengroet te mogen ontvangen als teken
van meelevens met de situatie van Sita heeft
ons bijzonder veel goed gedaan.

Vanuit de pastorie hopen we dat ieder van u
zich bemoedigd weet door wat we met
Pasen weer mochten vieren: de opstanding
van Christus als opening van nieuwe
mogelijkheden en perspectieven voor mens
en wereld. We hopen daar met elkaar
getuige van te zijn en ervan te kunnen
getuigen in de tijd die komt!

Sita en Pieter Goedendorp



Giften

De volgende giften werden ontvangen tijdens de paasactie:

€ 10.00 via mevr. A. Boeve
€ 10.00 via mevr. J. van Drie

Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters.

Lia van de Lagemaat

Collectebestemmingen

Zondag 11 april

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie (collecte 1 via de collecte-app) voor ons jaarproject **“Opvang gestrande vluchtelingen in Griekenland”**.

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd voor het **Beeld en Geluid**.

Als **zendingsdoel** (normaal gesproken de zendingsbus bij de uitgang) is gekozen voor een project via het Albanië Comité dat voedselpakketten brengt naar de armste gezinnen in de bergdorpen. Een voedselpakket kost 40 euro. Kijkt u gerust op: [Projecten - Stichting Albanië Comité \(albaniecomite.nl\)](http://Projecten - Stichting Albanië Comité (albaniecomite.nl)) Dit is collecte 3 via de collecte-app). Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. Project Albanië.

Van harte aanbevolen!

Het nummer van de diaconie is:

NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.

Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op

NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

