

# Nieuwsbrief

## 16 april 2021

**Zondag 18 april 2021**

**Aanvang: 9.00 uur**

**Voorganger: ds. Pieter  
Goedendorp**

**Ouderling: Martin van Herk**

**Diaken: Reinier Bijkerk**

**Lector: Ina Wolff**

**Orgel: Wim ter Haar**

**Collecte Diaconie: Stichting**

**Regenbooggroep**

**Collecte Kerk: Orgel en Muziek**

**HELAAS IS DE MICHAELKERK  
VOORLOPIG GESLOTEN**

Wel is er iedere zondag een kerkdienst  
te volgen via kerkomroep.nl

Zie voor alle verdere informatie:  
[www.pknleersum.nl](http://www.pknleersum.nl)



Bankrekeningnummer  
diaconie:  
NL70 RABO 030 2111697

Bankrekeningnummer  
kerk:  
NL62 RABO 0373 724 128



*foto: Perica Orešković - Unsplash*

### Lente

Het ene is nog mooier dan het andere,  
de appelboom, de perelaar  
en zienderogen staan ze te veranderen,  
ik sta erbij en kijk er naar.

'k Heb er geen hand voor uit hoeven te steken  
mijn hand is trouwens daarvoor veel te klein,  
maar ik raak op al dit moois niet uitgekeken,  
staat dit er allemaal voor óns, zou dat zo zijn?

Nu hier de witte bloesems uit de takken breken,  
nu is de verre hemel even héél dichtbij  
en wat ik zie, dat kan ik niet in woorden spreken,  
er gaat vandaag gewoon een wonder door de wei.

*Toon Hermans*

## Signaal

In de afgelopen dagen was de werkgroep liturgie in een online-vergadering bij elkaar. We blikten terug op de bijzondere diensten van de Stille Week en Pasen. Wat waren ze intens, die dagen en die diensten!



Met een collega sprak ik over de ervaring die belangrijke diensten in de Stille Week en op Paasdag in een bijna lege kerk te verzorgen. M'n collega verwoordde het raak: *"Ik wist niet hoeveel ik het nodig had in de kerkdienst: een oogopslag, samenstemmen, even contact. Ik wist niet hoe weinig al genoeg was."*

Het is de bedeling. We doen het ermee. En wat boffen we in de Michaëlkerk met een puik team van medewerkers! De meeste onlinediensten staan als een huis! En tijdens die diensten is de kerk gelukkig niet helemaal leeg. Maar voor allen die daar (in beeld of achter de schermen) aan het werk zijn geldt hetzelfde: we zijn zenders, die nauwelijks weet hebben van hun bereik.

M'n collega had het er moeilijker mee dan ik. Misschien heeft het met Facebook te maken. Daar doet ze niet zoveel mee. En voor mij zijn die paar FB-berichtjes en mailtjes al voldoende. Ze laten iets zien van de signaalsterkte en geven iets terug aan de energie die het zenden vraagt.

Een klein signaaltje kan veel goed doen: een blijk van waardering voor het beamerteam, de ouderling en de diaken, de lector, de organist, de zanggroep, koster en geluidstechnicus, de (gast-) voorganger. Het helpt iets te horen. Een mailtje is genoeg: [michaelkerk@pknleersum.nl](mailto:michaelkerk@pknleersum.nl). Lia stuurt het wel door. Waarvoor dank!

*ds. Pieter Goedendorp*

## BIJ DE DIENST

### Zondag 18 april

De derde zondag van de Paastijd. Het is de tijd waarin we uit het evangelie horen van de verschijningen van de opgestane Heer.

Het Johannesevangelie sluit af met Jezus' verschijning aan de leerlingen aan de oever van het Meer. De discipelen lijken hun oude leven te hebben opgepakt. Maar er verandert wel degelijk iets voor hen. Dat blijkt wanneer de opgestane Heer brood en vis (!) heeft gedeeld met z'n leerlingen en Petrus drie maal vraagt of hij hem liefheeft. Drie vragen, die uitkomen bij de opdracht 'Volg mij...' Pas nu, aan het einde van zijn aardse levensweg, legt Jezus die vraag aan Petrus voor! Ds. Pieter Goedendorp gaat erop in: leerling-zijn en navolgen.

Namens de kerkenraad is Martin van Herk ouderling van dienst en Reinier Bijkerk dienstdoend diaken. Wim ter Haar bespeelt het orgel. Ina Wolff is lector. In de zanggroep horen we Jan Stelwagen, Pieter Hogendoorn, Liesbeth van de Waerdt en Irene Hogendoorn.

De orde van dienst staat -makkelijk terug te vinden- op de achterzijde van deze Nieuwsbrief.

## COLLECTEBESTEMMINGEN

Tijdens de dienst van 18 april dienst collecteert de diaconie (collecte 1 via de collecte-app) voor **"Stichting Regenbooggroep"**.

### *Wat doet Stichting Regenbooggroep;*

Ieder mens is de moeite waard, dus ook mensen die in armoede leven en/of sociale uitsluiting ervaren. Wij stimuleren mensen zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Betrokkenheid bij mensen in (sociale) armoede is dat wat onze vrijwilligers en medewerkers bindt. Dat doen we middels onder andere de volgende thema's: Eenzaam, verslaafd, arm, chronisch psychiatrische klachten: onze doelgroep kent een combinatie van deze factoren die het leven extra ingewikkeld maakt.

### *Wat doen we met uw donatie?*

De opvang van ruim 5000 dak -en thuislozen per jaar is onze grootste uitgave. Daarnaast kopen we brillen, maaltijden en betalen we tandartsrekeningen voor mensen die dat zelf niet kunnen. Duizenden sokken, onderbroeken, jassen, dassen en handschoenen gaan er richting de

inloophuizen. We regelen uitjes voor mensen die al jaren geen geld hebben om iets leuks te doen. Onze 1000 vrijwilligers gaan wekelijks langs bij mensen die het zelfstandig niet redden.

*Waarom doen wij dit werk?*

Al die kleine en minder kleine dingen die ervoor zorgen dat een mens niet alleen bestaat, maar ook het gevoel heeft te leven; van waarde te zijn. Wij blijven in hen investeren, samen met u. Help ons door te doneren. Want: "Ieder mens is de moeite waard".

De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd voor het **Orgel en Muziek**.

Als **zendingsdoel** (normaal gesproken de zendingsbus bij de uitgang) is gekozen voor een project via het Albanië Comité. Deze stichting biedt hulp aan de allerarmsten in Albanië. "Met voedsel, kleding, onderwijs, medicijnen, renovaties en het Woord proberen wij het leven van velen dragelijk te maken". Met de opbrengst van de collecte sponsoren wij het project voedselpakketten. De stichting brengt voedselpakketten naar de allerarmste gezinnen in de bergdorpen. In deze voedselpakketten zitten de allerbelangrijkste levensbehoeftes, dit bestaat o.a. uit olie, meel, rijst, suiker en kaas. Een voedselpakket kost €40,-.

Dit is collecte 3 via de collecte-app). Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. Project Albanië.

Van harte aanbevolen!

Het nummer van de diaconie is:

**NL 70 RABO 03 02 11 16 97** t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.

Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op

**NL 62 RABO 03 73 72 41 28** t.n.v. Herv. Gem. Leersum.



**Givt**

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



## OMZIEN NAAR ELKAAR

### Onze zieken

Gert van Kooten, werd opgenomen in het

Diaconessenhuis in Utrecht. Cees van de Geer, hoorde afgelopen

woensdag dat een ingrijpende operatie nodig is. Die blijkt komende maandag al in het UMC Utrecht te kunnen plaatsvinden, gevolgd door een ziekenhuisopname van één tot anderhalve week. Gijs van de Lagemaat, is thuis, revalideert van de heupoperatie in afwachting van de vaststelling van een behandelplan voor de ziekte die werd vastgesteld. Stephanie Maul, zal komende woensdag eindelijk in de Gelderse Vallei de knieoperatie kunnen ondergaan waarop ze al maanden wacht. We wensen al onze zieken en hun naasten Gods zegen op hun behandeling, goede moed en kracht toe.



### **Klein danklied**

*Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,  
hebt boven 't naamloze mij uitgetild.*

*Laat mij dan dankbaar leven de volle tijd,  
geborgen in de bevende zekerheid,  
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand  
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.*

*Ad den Besten*



### **Bloemengroet**

De bloemengroet van zondag 11 april was bestemd voor dhr. C. van de Geer.

### **In Memoriam**

**Magdalena Hendrika Priscilla de Bruijn**  
(26 september 1954 – 9 april 2021)

Een onvoorstelbaar en ontstellend bericht: luttele dagen nadat ze op de Eerste Paasdag met gezondheidsklachten te maken kreeg, werd voor Priscilla de Bruijn een ernstige diagnose gesteld en nog vóór een behandelplan kon worden opgemaakt is zij op vrijdag 9 april overleden. Ze werd 66 jaar oud. De verslagenheid is groot voor

Priscilla's broer Marcel en zijn partner Carin, en voor de kring om Priscilla heen.

Op zaterdag 17 april vindt de gedachtenisdienst plaats in de Michaëlkerk. Die dienst is online te volgen via Kerkomroep. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatshebben op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Koningin Julianalaan.

Je zoekt naar woorden, maar die schieten al gauw te kort. Kunnen we ons optrekken aan het beeld uit Openbaring 21, een toekomst waarin de dood niet meer heersen zal over het leven? Die tekst slaan we zaterdag op: "Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij." We bidden om troost voor Marcel en Carin en allen die verdriet hebben om het onverwachte overlijden van Priscilla de Bruijn.

### Gebedskring

In de afgelopen periode was er alle reden tot dankbaarheid. In alle vrijheid konden we de diensten in de Goede week en met Pasen vieren. Nee niet samen in de kerk, maar wel met elkaar verbonden door het volgen van de online diensten, die werden uitgezonden dankzij de tomeloze inzet van een kleine groep kerkleden. Dankbaar ook voor de narcissen en de paasattenties die in onze gemeente werden rondgebracht en niet te vergeten de schitterende paasgroeten van de kinderen van de Michaëlkerk! In de afgelopen tijd hebben we God ook gedankt voor huwelijksjubilea, voor mensen die werden gevaccineerd, voor geslaagde operaties, positieve uitslagen na onderzoeken en thuiskomst na ziekenhuis opname en/of revalidatie. Natuurlijk zijn er nog steeds veel punten voor gebed: in de eerste plaats de mensen die door het virus ziek zijn, maar ook diegenen die in een behandeltraject zitten en extra risico lopen. Andere gebedspunten zijn wijsheid voor regeringsleiders, wereldwijd, om goede beslissingen te nemen in het belang van de gezondheid van de bevolking, en niet te vergeten Gods kracht en zegen voor de



mensen die werken in de zorg. Graag willen we u vragen met ons te danken voor onze koning Willem-Alexander, die binnenkort zijn verjaardag viert en te bidden voor de ernstig zieken en de mensen die rouw dragen.

*Riek van Hussel*

### BERICHTEN

#### "Op het hart"

Afgelopen zondag, 'Beloken Pasen,' sloot de reeks af waarin gemeenteleden een gedicht of tekst voordroegen in de onlinedienst. Wil Klootwijk las een gedicht van Ida Gerhardt dat haar na aan het hart ligt: "Pasen." Wil vertelde hoe voorstelbaar het is wat de dichteres beschrijft. Menigeen worstelt met diep verdriet. Maar er kunnen je daarbij ervaringen overkomen waardoor je ook aan zulk verdriet een plek kunt geven. Het Paasfeest raakt daaraan.

#### *Pasen*

*Een diep verdriet dat ons is aangedaan kan soms, na bittere tranen, onverwacht gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. Waar onderdijks een stukje moestuin lag met boerse rijtjes primula's verfraaid, zag ik, zondags getooid, een kindje staan. Het wees en wees en keek mij stralend aan. De maartse regen had het 's nachts gedaan: daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.*

*Ida Gerhardt (1905-1997)  
uit: 'Vijf vuurstenen' 1974*

#### In alle talen

Op zondag 23 mei vieren we het Pinksterfeest. De werkgroep liturgie is al begonnen met de voorbereiding van de dienst. De werkgroep zoekt naar gemeenteleden die naast "Algemeen Beschaafd Nederlands" een tweede moedertaal, streektaal of dialect spreken. We zouden hen willen inschakelen bij een van tevoren op te nemen onderdeel van de Pinksterdienst. Meld je graag bij Marjon van den Ham of Mirjam van 't Veld.

## Een citaat van D. Bonhoeffer

*Ingezonden door P. de Grunt*

Er is in de hele wereldgeschiedenis, nooit een behoedzaam moment geweest, ook vandaag de dag niet. Denk daaraan dat als men vandaag GOD ontvlucht, dan vlucht je ook voor de liefdevolle momenten met GOD.

*D. Bonhoeffer - Barcelona 1927*

## Tip voor mensen die kerkdiensten via PC kijken.

In veel gevallen kan dan ook de kerkdienst op TV gevolgd worden. Dus een groter scherm en beter geluid. Dit kan d.m.v. een HDMI kabel van computer naar TV. De computer wordt dan gebruikt als ontvangstation.

Enige voorwaarde: TV en computer moeten beschikken over een HDMI aansluiting.

*Andere manier om via TV te kijken:*

De Michaëlkerk heeft modems om te schakelen tussen internet en TV toestellen die niet zelf op het internet kunnen. Joop de Fluiter heeft verschillende van deze modems aangesloten.

Werkt uitstekend. Voorwaarde hierbij is, dat er wel een internet aansluiting moet zijn.

*TV gaat zelf op internet*

De nieuwere TV toestellen hebben vaak een browser in het systeem. Zoals je met de computer op internet gaat, zo kan dan met de TV ook op internet gegaan worden. Voorwaarde: internet aansluiting.

*Jos Tollenaar*

## FINANCIËN

### Giften

De volgende giften werden ontvangen:

- € 10.00 via mevr. L. van de Waerdt (wijk 2)
- € 20.00 via mevr. G. Koops (wijk 2)
- €100.00 via mevr. A. Kievith voor de Kerk

Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters.

*Lia van de Lagemaat.*

## LITURGIE

**Zondag 18 april 2021**

**onlineviering om 09.00 uur**

### orde van dienst

- mededelingenfilm en orgelspel
- aansteken van de intentiekaarsen
- welkom
- hand op het hart
- Psalm 33: 1 en 8
- 'votum' en groet
- bij deze zondag / bij de dienst
- Lied 643: 1, 2 en 5
- voor jong en oud
- “Lees je Bijbel, bid elke dag...”
- inleiding op de Schriftlezing
- Schriftlezing: Johannes 21: 15-24
- Lied 644: 1, 3 en 5
- overdenking
- “Ik Leef” Sela
- gebeden, afgesloten met het "Onze Vader"
- tenslotte
- zending en zegen
- Lied 912: 1, 2, 5 en 6
- hand op het hart
- mededelingenfilm en orgelspel

De onlineviering is als altijd live of later te volgen via Kerkomroep:

[www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498](http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498).

De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: [www.regio90.nl](http://www.regio90.nl).

### Kerkdiensten komende periode

25 april: ds. Pieter Goedendorp

2 mei: mw. ds. A. de Hoog, Zeist

9 mei: mw. ds. M. Hazeleger, Beilen

