

# Nieuwsbrief

## 16 juli 2021

### Zondag 18 juli 2021

*Aanvang: 10.00 uur*

*Voorganger: ds. K. van Meijeren,  
Ede*

*Ouderling: Coby Gerestein*

*Diaken: Lia Reincke*

*Kerkrentmeester: René Doornenbal*

*Lector: Carine Roos*

*Orgel: Gerard Rosier*

*Collecte Diaconie: Voedselbank*

*Utrechtse Heuvelrug*

*Collecte Kerk: Beeld en Geluid*

### KERKDIENT BIJWONEN?

App of bel naar 06-82734861  
(uiterlijk de vrijdag voor de betreffende zondag)

Iedere zondag is de kerkdienst  
te volgen via [kerkroep.nl](http://kerkroep.nl)

Deze dienst begint om 10.00 uur



Bankrekeningnummer

diaconie:

NL70 RABO 030 2111697

Bankrekeningnummer

kerk:

NL62 RABO 0373 724 128

### Eens komt de grote zomer...

*Het is zomer. De schoolvakanties zijn begonnen. In het dorp vragen fietsers je de weg naar de supermarkt. Op de door de coronamaatregelen verkleinde en de valwind beschadigde terrasjes zie je recreanten even pauze nemen...*

Het is een vreemde zomer. Valwind in Leersum; wateroverlast in Limburg; de vierde golf van de pandemie in Europa. Maar het is zomer: bloemen bloeien, vogels zingen dat het een lieve lust is en vlinders dansen door de lucht! De zomer is voor veel mensen een tijd van ontspanning. Niet voor iedereen, want op het land moet er genoeg gebeuren. En niet iedereen heeft altijd vakantie! Met een knipoog zeg ik het in alle drukte wel eens: "Eens komt de grote zomer..."

Eigenlijk is dat de eerste regel van een lied dat ik maar zelden liet zingen. Maar het is tegelijk een bekend lied: het oude Gezang 288, nu Lied 747.

Het is een lied met een verhaal. Het werd geschreven Johann Walther (1496-1570), dichter en componist uit de tijd van de Reformatie. Hij stond in contact met Maarten Luther en werkte onder meer als kerkmusicus in Thorgau, tussen Berlijn en Leipzig. Maar ook al was Walther componist, hij heeft de melodie van het lied dat hij schreef niet zelf gemaakt. Hij leende die van een "wereldse" lofzang op de zomertijd:

*Herzlich tut mich erfreuen  
die fröhlich Sommerzeit,  
all mein Geblüt verneuen,  
der Mai viel Wollust geit.  
Die Lerch tut sich erschwingen  
mit ihrem süßen Schall,  
lieblich die Vöglein singen,  
voraus die Nachtigall.*

Het inspireerde Walther tot een gelovig 'opwekkingslied' van maar liefst 34 nieuwe coupletten! Dankzij de bekende melodie werd het graag gezongen. Maar zouden al die 34 verzen ooit in een kerkdienst geklonken hebben? In ons Liedboek hielden we er acht van over.

De melodie past bij de liedtekst. Zoals in het "wereldse" lied vrolijk de zomer wordt bezongen, zo gaat het in ons gezang – mooi vertaald door J.W. Schulte Nordholt – vrolijk over 'de grote zomer'. Het Duitse liedboek merkt met een voetnoot op dat

daarmee de eeuwigheid wordt bedoeld. Dat moge duidelijk zijn. We zijn er nog niet. Maar wat mij betreft mag er van die grote zomer die de Schepping wacht ook in ons ondermaanse op z'n tijd iets doordringen. In een wereld die op zoveel plekken gebukt gaat onder spanning, leed en lijden hoop ik er op. Ik kijk ernaar uit. En wanneer het -soms even- erop lijkt, ben ik dankbaar en zing blij voor mezelf een paar liedregels die me te binnen schieten...

*ds. Pieter Goedendorp.*

*Eens komt de grote zomer  
waarin zich 't hart verblijdt.  
God zal op aarde komen  
met groene eeuwigheid.  
De hemel en de aarde  
wordt stralende en puur.  
God zal zich openbaren  
in heel zijn creatuur.*



## BIJ DE DIENST(EN)

### Zondag 18 juli - vijfde zondag van de zomertijd

Voorganger is ds. Klaas van Meijeren uit Ede. Ds. Van Meijeren is emeritus-predikant. Hij werkt als begeleider mee aan het missionaire werk van IZB-Focus. Coby Gerestein is ouderling van dienst, diaken is Lia Reincke, kerkrentmeester: René Doornenbal, Carine Roos is lector. Gerard Rosier bespeelt het orgel. Er is Kindernevendienst onder leiding van Marnix Pot en crèche voor de kleinsten in de kelder van het Michaëlhuis. Aanmelding tevoren is nog altijd nodig: uiterlijk vrijdagavond op het bekende telefoonnummer.

### Zondag 25 juli - zesde zondag van de zomertijd - doopdienst

Vorige maand waren we voor het eerst sinds vele maanden als gemeente weer doopgetuige. Op deze zondag vieten we opnieuw het sacrament van de doop! Gerard en Eline Hogendoorn, vroegen om de doop van hun zoontje Delian. Delian werd op 19 oktober vorig jaar geboren. Er staat een mooie Schriftlezing uit het Johannesevangelie op het leesrooster genoemd: Johannes 6 vers 1 - 15: Jezus weet van vijf broden en twee vissen een menigte van 5.000 mensen te voeden. Een *kind* reikte die broden en vissen aan. *‘Wat hebben we daaraan?’* vroeg Andreas. Maar daar begon dan precies het wonder! Voorganger in de dienst is ds. Pieter Goedendorp. Frank Fiet bespeelt het orgel. Mirjam van 't Veld leest uit de Schriften. Ouderling is Ida Hogendoorn, diaken Reinier Bijkerk en dienstdoend kerkrentmeester is Lia van de Lagemaat. Er is kindernevendienst onder leiding van Piet Zegwaard. Voor de kleinsten is er oppas in de crèche in het Michaëlhuis. Vergeet niet je van tevoren aan te melden op het elders in deze Nieuwsbrief genoemde 06-nummer.

## COLLECTEBESTEMMINGEN

### 18 juli 2021

Tijdens de dienst van 18 juli collecteert de diaconie (collecte 1 via de collecte-app) voor **“Voedselbank Utrechtse Heuvelrug”**. Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug is opgericht in 2011 en is aangesloten bij de Stichting Voedselbanken Nederland. De stichting werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en heeft geen levensbeschouwelijke visie.

De doelstelling is het (tijdelijk) verschaffen van voedsel aan mensen die in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de armoedegrens leven, en het reduceren van verspilling van voedsel.

Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug is een onafhankelijke stichting en is geheel afhankelijk van giften van lokale bedrijven en instellingen, kerken en particulieren en subsidie van de gemeente. Voor voedsel wordt niet betaald. De kosten van de stichting zijn direct verbonden aan de uitvoering van de doelstelling van de stichting.

De Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug beoordeelt zelf niet of personen in aanmerking komen voor een voedselpakket. Dit gebeurt door verschillende instanties die beroepsmatig maatschappelijke hulp verlenen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De voedselbank levert voedselpakketten aan de inwoners van Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen, Overberg, Maarn en Maarsbergen. Eind 2019 voorzagen ze wekelijks 73 gezinnen van een voedselpakket. Hiervoor zetten zich wekelijks meer dan 75 vrijwilligers in.

Helpt u ook uw medemens?  
Alvast hartelijk dank!

De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd voor **“Beeld en geluid”**.

**25 juli 2021**

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor **"Gezinshuis Jeugd enzo in Leersum"**. (collecte 1 via de collecte-app)

Gezinshuis<sup>+</sup> Jeugd enzo., biedt intensieve behandeling vanuit het normaal dagelijks leven.

Wist u dat jeugdhulp geboden vanuit gezinshuizen vele malen effectiever is dan reguliere jeugdzorg? Logisch ook want door het bieden van een warm thuis en de aanwezigheid van vaste hechtingsfiguren, kan er duurzaam aan ontwikkeling worden gebouwd.

Helaas vallen jongeren met complexe, meervoudige gedragsproblematiek vaak buiten het aanbod van gezinshuizen. Vanwege de contra indicaties zijn zij vaak aangewezen op (gesloten) residentiële zorg, wat ondanks goede inzet vaak leidt tot verslechtering van het gedrag.

Daarom biedt Gezinshuis<sup>+</sup> Jeugd enzo. intensieve behandeling, begeleiding en opvoeding, vanuit het klimaat van een gezinshuis. Zodat ook zij de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun plek te vinden in de maatschappij.

Wij geloven namelijk dat bovengebruikelijke zorg, moet plaats vinden vanuit het normaal dagelijks leven.

Met de opbrengst van de collecte kan er voor de jongeren iets extra's worden aangeschaft. Dank voor uw bijdrage!

De algemene kerkelijke collecte (collecte 2 via de collecte-app) op deze zondag is bestemd voor het **"Jeugd en Jongerenwerk"**.

Als **zendingsdoel** (normaal gesproken de zendingsbus bij de uitgang) is gekozen voor een project via het Albanië Comité. Deze stichting biedt hulp aan de allerarmsten in Albanië. "Met voedsel, kleding, onderwijs, medicijnen, renovaties en het Woord proberen wij het leven van velen dragelijk te maken". Met de opbrengst van de collecte sponsoren wij het project voedselpakketten. De stichting brengt voedselpakketten naar de allerarmste gezinnen in de bergdorpen. In deze voedselpakketten zitten de allerbelangrijkste levensbehoeftes, dit

bestaat o.a. uit olie, meel, rijst, suiker en kaas. Een voedselpakket kost €40,-.

Dit is collecte 3 via de collecte-app). Natuurlijk kunt u ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. Project Albanië.

Van harte aanbevolen!

Het nummer van de diaconie is:  
**NL 70 RABO 03 02 11 16 97** t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
**NL 62 RABO 03 73 72 41 28** t.n.v. Herv. Gem. Leersum.



**Givt**

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



## OMZIEN NAAR ELKAAR

### Onze zieken

In de afgelopen dagen onderging mevrouw Jannie Peters - van de Geer, een

hartoperatie. Naar het zich laat aanzien is de ingreep goed geslaagd en is de weg naar herstel begonnen. Ze is inmiddels weer thuis.

Peter Blok, is in de afgelopen dagen vanuit het ziekenhuis verhuisd naar zorgcentrum *Nieuw Tamarinde*. Daar komt de expertise voor de nodige begeleiding samen.

Marga de Vries - Wels, verblijft in revalidatiecentrum Domstate.

Gep van den Broek, is voor revalidatie in De Engelenburgh.

Mevrouw Rie Niessen - van Walsem, was in het ziekenhuis opgenomen. Zelfstandig wonen lijkt onmogelijk te zijn geworden, maar plek in een geschikt zorgcentrum onvindbaar. Vooralsnog is er nu soelaas gevonden in een tijdelijke opvang in De Ridderhof.

Na ontdekking, een half jaar geleden, van borstkanker maakte Adrie Legemaat - Zaal,



in de afgelopen maanden al een chemotraject door. Na afronding daarvan is nu de operatiedatum vastgesteld.

Er zijn méér zieken in een behandelings- of verzorgingstraject. Niet ieder wordt op deze plek genoemd. We wensen hen en de naasten die hen omringen goede moed, kracht en Gods zegen op hun behandeling toe. *“God zal met je meegaan als licht in je ogen; als lamp voor je voet; als hand op je hoofd; en arm om je schouder...”*

### Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 11 juli was bestemd voor mw. Nelleke Spiljaard, als dank voor het voorbereiden en voorgaan in de oecumenische dienst.



### Een maand later

Op de kop af een maand geleden werd ons dorp getroffen door een natuurverschijnsel dat z'n weerga niet kende. In een paar minuten tijd veranderde het aanzien van Leersum. Wat een ravage! Dankzij alle hulpverlening, professioneel en vrijwillig, is er in de weken daarna immens veel werk verzet. Veel schade is hersteld. Of er wordt aan gewerkt. En je blijft om je heen horen: 'Gelukkig waren er geen levens te betreuren.'

Intussen is daarmee niet alles gezegd. Er blijven de zichtbare wonden: aan huizen, tuinen en beeldbepalende lanen. Een enkele is nog altijd gestremd. En zo zijn er vast ook



wel dorpsgenoten, aan wie bij een flinke windvlaag of stortregen de rillingen over de rug lopen. De draad gewoon weer oppakken gaat niet voor iedereen vanzelf. Het leven zit vol lastigheden.

Laten we er ook in onze gemeente op blijven letten – en als Leersummers er attent op blijven. Elkaar opzoeken, opbellen, de vraag *‘Hoe gaat het met jou?’* blijven stellen en tijd te nemen voor het antwoord dat dan volgt. Omzien naar elkaar voedt de verbondenheid. Meeleven geeft kracht om weer verder te gaan.

Vanuit de ervaring van het noodweer van 18 juni leven we mee met de mensen die dezer dagen worden getroffen door de wateroverlast in Limburg, België en Duitsland. We hopen voor hen op een goede hulpverlening en een spoedige wederopbouw van wat zij verloren zagen gaan.

*ds. Pieter Goedendorp*

### Gebedskring

Voor de kinderen van de basisscholen in onze regio begint de zomervakantie het komende weekend.



Een schooljaar, door corona, anders dan anders, wordt afgesloten en een nieuwe juf of meester wacht na de vakantie! Een feestelijke tocht met een paardentram voor de kinderen uit groep 8 was voor hen onderdeel van het afscheid van de basisschool. Na de vakantie wacht een andere vorm van onderwijs ... spannend! Er is dankbaarheid voor de mogelijkheid die er in ons land is voor de ontwikkeling van kinderen, tegelijkertijd denken we aan alle kinderen op de wereld die geen onderwijs krijgen, die geen veilige plek hebben om op te groeien en die al van jongs af aan moeten werken en we bidden voor hen. We danken met ouders en grootouders voor een pas geboren mensenkind, we danken voor de kleuren en geuren van bloemen en planten, voor vakantie en vrije tijd en voor mensen die na een operatie of opname weer thuis zijn gekomen uit het ziekenhuis, voor huwelijksjubilea en kroonverjaardagen en we bidden voor de ernstig zieken, voor mensen die chemokuren en onderzoeken moeten ondergaan en voor mensen die van hier naar daar trekken omdat ze op de vlucht zijn geslagen voor oorlog- of natuurgeweld. Al komen we nog steeds niet bij elkaar, danken en bidden gaat toch gewoon door! Graag willen we u vragen met ons te bidden voor de ouderen, die zich juist

in vakantietijd vaak zo eenzaam voelen omdat de kinderen en kleinkinderen weg zijn. Een heel fijne zomer toegewenst en Gods nabijheid waar u ook bent of naar toe gaat.

*Riek van Hussel*

## BERICHTEN

### Geboortebericht

Een geboortebericht van *buiten* de gemeente, maar *via* de pastorie. In Gouda werd op zondag 11 juli Nathan geboren, zoon van Joost en Mirjam Bloks-Goedendorp. Een tweede kleinkind dus voor ons.

Bij de aangifte bleken de blijde en dankbare ouders een verrassing voor de grootvaders in petto te hebben gehad: een vernoeming. "*Nathan Pieter Wilhelmus*" gaat de nieuwgeborene heten. Een stamhouder voor de familie Bloks en een kei van een kleinzoon voor de familie Goedendorp. In alle dankbaarheid delen we als trotse grootouders dus ook!

*Pieter en Sita Goedendorp*



## LITURGIE

### Orde van dienst- zondag 18 juli 2021

- mededelingenfilm en orgelspel
- aansteken van de intentiekaarsen
- welkom
- hand op het hart
- psalm (van de zondag): 92:1,2,3
- votum en groet
- bij deze dienst...
- openingsgebed
- lied van toewijding: NLB 119A:1,2,4
- Schriftlezing: Johannes 8:1-11 (lector)
- Lied: Gezang 466 LvK 'Als God mijn God ...'
- verkondiging
- Lied 342
- gebeden, afgesloten met het "Onze Vader"
- collectedoelen
- tenslotte...
- slotlied lied: 754:1,2
- zegen
- hand op het hart
- mededelingenfilm en orgelspel

## Zondag 25 juli - Doopdienst Delian Hogendoorn

*Aanvang: 10.00 uur*

*Voorganger: ds. Pieter Goedendorp*

*Ouderling: Ida Hogendoorn*

*Diaken: Reinier Bijkerk*

*Kerkrentmeester: Lia van de Lagemaat*

*Lector: Mirjam van 't Veld*

*Orgel: Frank Firet*

*Collecte Diaconie: Gezinshuis Jeugd enzo Leersum*

*Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk*

De liturgie voor zondag 25 juli is bij het verschijnen van deze nieuwsbrief nog niet bekend. Voorafgaand aan de dienst zal deze op de website verschijnen ([www.pknleersum.nl/liturgie](http://www.pknleersum.nl/liturgie)).

### Reserveren vooraf

Wil je ter kerke komen, bel of app dan uiterlijk vrijdagavond. We gebruiken in deze periode één ingang: de zijdeur van het Michaëlhuis. Het coördinatieteam is aanwezig om de plaatsen te wijzen.

### Online meekijken

De onlineviering is als altijd live of later te volgen via Kerkomroep:

[www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498](http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498).

De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: [www.regio90.nl](http://www.regio90.nl).

### Kerkdiensten komende periode

1 aug.: Ds. Pieter Goedendorp

8 aug.: Ds. Pieter Goedendorp

15 aug.: Mw. Ds. G. Morsink, Zeist

### Let op!

In de vakantieperiode verschijnt de nieuwsbrief niet in week: 29 en 32 (23 juli en 13 aug.)

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 juli 2021