



Nieuwsbrief van de Johanneskerk

(2021-nr.17)

30 april 2021

'De kleine goedheid'

Voorzitter van de commissie erediensdienst Epko Smit opende onze vergadering van maandag j.l. met woorden over 'de kleine goedheid'.

In deze week met politieke debatten over de gelekte notulen vanuit de ministerraad, en toelevend naar de jaarlijkse herdenking van WOII, en temidden van zoveel ander onrecht in de wereld, zijn het tere, hoopvolle woorden om door te geven! Het vraagt van ons focus en toewijding om die kleine goedheid te zien en te koesteren.

'Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen houdt de goedheid stand.

Ze blijft mogelijk ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden.

Elke poging om het menselijke helemaal te organiseren is tot mislukken gedoemd.

Het enige wat levendig overeind blijft is de kleine goedheid van het dagelijks leven.

Ze is fragiel en voorlopig.

Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf.

Ze is gratis en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone mensen, 'simpele zielen', die haar verdedigen en ervoor zorgen dat ze zich telkens weer herpakt, ook als is ze volstrekt weerloos tegenover de machten van het kwaad.

De kleine goedheid kruipt overeind, zoals een platgetrapt grassprietje zich weer opricht. Ze is misschien wel 'gek' – een 'dwaze goedheid', maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens. Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!



Uit: Altérité et transcendance - Emmanuel Levinas

N.a.v. het boek 'Geen toekomst zonder kleine goedheid.'

Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel Levinas' van Roger Burggraeve (emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek KU Leuven)

Pastoraat

Steeds meer hoor ik mensen 'opademen', omdat ze gevaccineerd zijn, omdat er weer iets meer kan, omdat hun zaak weer open mag (!), omdat het vertrouwen dat er licht aan het eind van de tunnel is, toeneemt. Maar tegelijk is de angst nog niet uit ons systeem verdwenen. Ook zijn de besmettingscijfers nog steeds hoog, waardoor we nog echt voorzichtig moeten blijven. Nog niet iedereen durft het aan, om weer te gaan doen wat toegestaan is.

Maar het is goed, dat er weer wat opening komt, en ook in de kerk denken we in verschillende groepen na over de vraag hoe we 'straks' weer opstarten. Gaan we zo snel mogelijk terug naar het oude, of gebruiken we de inzichten van afgelopen jaar om met nieuwe ogen te kijken naar de wereld en ook naar de wereld om ons heen, dichtbij, ook de kerk? Bij die vraag: hoe pakken we de draad weer op? willen we graag wat breder stilstaan.

Ook vanuit de landelijke kerk worden daar gezamenlijke (online) sessies voor georganiseerd.

We houden u graag op de hoogte, en wie zelf ideeën heeft: van harte uitgenodigd om die te delen!

Tip voor de aandachtskrings: nodig iemand uit van uw aandachtskring, om bv. tijdens een wandeling buiten, of met een kopje thee/koffie binnen, eens samen van gedachten te wisselen over wat deze periode met jou gedaan heeft. En hoe je aankijkt tegen de komende tijd. 'Waar kijk je naar uit? Zijn er dingen die je anders gaat doen? Wat heeft deze periode voor je betekend?' We zijn benieuwd naar uw verhalen!



*Zoals de regen onverwacht een moede aarde op nieuwe krachten brengt,
zoals een bedding leeg en dor plotseling volstroomt en leven brengt,
zo is mijn God, zo overkomt Hij mij,
een bron die uitbreekt in mijn woestijn;
ik adem op, de dood ontkomen.*

Liedboek 929, t. Sytze de Vries m.Willem Vogel

Met een hartelijke groet!

Ds. Evelyn Noltus

Diaconie

Collecte zondag 2 mei.

1^e collecte: Jong Protestant

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laat zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefden veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Geef in de digitale collecte en steun het jeugdwerk van de Protestant om gemeenten te helpen een thuisplek voor jongeren te zijn.

2^e collecte: Stichting Timon

Wij hebben gekozen om voor de 1^e helft van dit jaar de opbrengst van de 2^e collecte voor de ons bekende Stichting Timon te bestemmen. Voorheen was de 2^e collecte voor Timon in de diensten waar we avondmaal vierden, maar dat is in de coronatijd allemaal anders geworden.

Bezoek ook eens hun website : <https://www.timon.nl>

Graag uw giften overmaken naar (het) onderstaande banknummer(s):

Het banknummer van onze **diaconie** (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

Het banknummer van de **Johanneskerk**:

NL82 RABO 0373 7408 40

Bloemen



De bloemen van zondag 25 april zijn met de hartelijke groeten naar mevrouw Jopie Wilschut gebracht. Zij krijgen een mooi plekje in haar nieuwe woning.

Birgita Luijendijk

Dank!

Heel hartelijk dank voor het mooie boeket, dat ik kreeg, voor mijn nieuwe huis.

Wat een verrassing, ik geniet hier erg op mijn mooie plekje, en huis heerlijk.

Heel veel dank daarvoor.

Hartelijke groet,

Jopie Wilschut

GEMEENTEBERAAD: ZONDAG 9 MEI na afloop van de morgendienst

(zie ook blz.7)

Voorgangers de komende weken



9 mei: ds. Arend Altena

16 mei: pastor Ko Schuurmans, Krommenie

23 mei: ds. Evelyn Noltus

30 mei: ds. Hans Bouma

6 juni: ds. Evelyn Noltus

Nieuwsbrief overdracht

Vóór corona kwam er al af en toe een Johanneskerk-nieuwsbrief uit, naast het gezamenlijke kerkblad Kruispunt dat om de drie weken verscheen. In de eerste verwarrende en chaotische tijd na het uitbreken van corona besloten we om een wekelijkse nieuwsbrief uit te brengen: zoveel mogelijk digitaal en bij mensen die geen mail lezen, uitgeprint en wel door de brievenbus.

Onze scriba Teus Stahlie besteedde elke week veel tijd aan de samenstelling van deze nieuwsbrief, die gaandeweg een zeer gewaardeerd middel van communicatie bleek te zijn. Elke week opnieuw alle kopij verzamelen, corrigeren, plaatjes erbij zoeken (vaak met een knipoog), opmaken, en verzenden - een grote klus! Nu wordt het tijd om het stokje over te dragen. Persoonlijk hoop ik nog steeds op een doorstart, in welke vorm dan ook, van ons gezamenlijke blad Kruispunt: zodat we over en weer als beide PKN gemeenten van elkaars wel en wee op de hoogte blijven. Echter nu dat nog niet zo is, zijn we blij dat Hans Neecke zich heeft aangemeld om de taak van Teus over te nemen! Teus, heel veel dank voor jouw inzet, week na week, en Hans: welkom en dank voor je bereidheid om de nieuwsbrief over te nemen!

Ds. Evelyn Noltus

Dit betekent voor u als lezer:

vanaf heden graag alle kopij naar Hans Neecke sturen; zijn e-mail: hans@neecke.eu

Workshop zang

In april heeft onze cantor, Jandirk Pronk, een workshop gegeven voor mensen die meezingen in het groepje 'zangers-in-coronatijd'. Want in zo'n klein groepje voor in de kerk zingen: dat vraagt best wat!



Daarom wil Jandirk nog meer van deze workshops houden in mei en/of juni.

Voor wie? Voor iedereen, die graag nog een keer op herhaling komt, en voor diegenen die, nu de vaccinatie-omstandigheden veranderd zijn, voor de eerste keer zouden willen komen. Voor cantorijleden, aspirant-leden en niet-leden.

De data dat Jandirk zou kunnen, zijn:

8 mei, 15 mei, 12 juni, 19 juni.

Als je één of meer van deze middagen zou willen bijwonen, geef je dan op bij ondergetekende. Graag aangeven op welke middag je NIET kunt en hoe vaak je wilt komen. Dan hoor je z.s.m. wanneer je ingepland bent.

Joke Stahlie

Agendapunten Gemeenteberaad zondag 9 mei (na de morgendienst)

1. Het Oec. Platform Leersum (OPL) en relatie MK/AK
2. Plannen om verder over de toekomst van de JK na te denken
3. Financiën kerk en diaconie
4. Ingekomen (schriftelijke) vragen
5. Rondvraag

Fijn als U aanwezig kunt zijn! Zoals we eerder hebben laten weten: kunt u niet aanwezig zijn, dan kunt u schriftelijke vragen stellen, die we dan in het Gemeenteberaad zullen behandelen.

Namens de kerkenraad,
Teus Stahlie, *scriba*

Herstart van zondagse vieringen met kerkgangers.

Wat fijn dat we zondag weer een kleine groep kerkgangers mogen ontvangen, en de deur van onze Johanneskerk weer voorzichtig opengaat! Uiteraard met alle voorzorgsmaatregelen en laten we onszelf ook op het hart drukken om de afstand te bewaren (in meters dan, niet in hartelijkheid!) - in alle enthousiasme om elkaar weer te zien, zou dat gemakkelijk vergeten kunnen worden.

Deze zondag (2 mei) zal er ook weer kindernevendienst zijn. De oude afspraak geldt weer, dat er kindernevendienst is als de eigen predikant voorgaat. Uitzonderingen zullen aangekondigd worden.

U bent dus komende zondag van harte welkom! Natuurlijk blijft de regel gelden dat u bij griep- of mogelijk andere corona-verschijnselen beter thuis kunt blijven.

Aanmelden is verplicht (zie onder)!

Aanmelden voor de dienst van zondag 2 mei is nog steeds mogelijk.

**Geef u zo spoedig mogelijk op via e-mailadres:
vieringjohanneskerk@pknleersum of via tel. 41 06 31.**

Ook voor de dienst van zondag 9 mei kunt u zich al opgeven.

Graag duidelijk aangeven voor welke zondag u zich opgeeft.

Eindelijk weer naar de kerk:



Liturgie viering zondag 2 mei

Zondag Cantate

Voorganger: ds. Evelyn Noltus

Organist: Ton Blom

Zanggroep: Jacques Claas, Heleen van Kuilenburg en Jan Keuter

Ambtsdragers: Hilje Logtenberg, Truus Visser

Welkom en lector: Sjaak Rodenburg

Beeld: George Tempelaar

De klokken luiden – orgelspel – de kaarsen branden

Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

Drempelgebed bij de paaskaars

We gaan staan

Begroeting:

vg: De Heer zij met u!

a: Zijn Geest in ons midden!

vg: Onze hulp is in de naam van God

a. die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

a. en nooit loslaat wat Zijn hand begon.

We gaan zitten

Zingen: Liedboek 98: 1,3 *Zing een nieuw lied voor God de Here*

Gebied om ontferming en opening

Loflied: Liedboek 652 *Zing jubilate voor de Heer*

Met de kinderen, en lied van Youtube: *Ik ben de wijnstok'*, Liedboek 656

Lezing: Deut. 4: 32-40

Zingen: Liedboek 330 *Woord dat ruimte scheidt*

Evangelielezing: Joh. 15: 1-8

Zingen: Liedboek 653: 5 *Gij zijt de wijnstok van het leven*

Uitleg en verkondiging

Orgelspel en zingen: Liedboek 817
O Christus, bron van lentebloei

Dankgebed en voorbeden, stil gebed
afgesloten door het Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van gaven

Slotlied: Liedboek 418: 1, 2, 3
God schenk ons de kracht

Zegen

Amen



*Sculptuur van de Levensboom
Paul Granlund – n.a.v. deze sculptuur
werd het lied 817 geschreven.*

Onze voorgangers staan - gelukkig - niet meer voor 'lege' kerken

Maar het blijft fijn om na een dienst een reactie te krijgen uit de gemeente.

Bij gelegenheid, denk eens aan een reactie op de preek of 'gewoon' een bemoediging of een groet.

Deze week is de voorganger:

ds. Evelyn Noltus

e-mail: predikantjohanneskerk@telfort.nl