



Bloeiende amandelboom
(zie blz.9/10)

Nieuwsbrief van de Johanneskerk (nr.3/week 3)

22 januari 2021

Hoop

Een veelbewogen week was het weer: In de VS werd de nieuwe president beëdigd, geheel anders dan andere keren. Zijn woorden lijken hoopvol, maar de situatie in dit immense land is zorgelijk verdeeld. In ons eigen land werden nieuwe maatregelen afgekondigd, nog weer strenger en beperkender. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die er moedeloos van worden.

Daarom een gedicht van hoop, tegen de feiten in.
Heeft u ook zo'n gedicht, dat u hoop of nieuwe moed geeft? Deel het in de Nieuwsbrief! Woorden van hoop doen ons goed!

Hartelijke groet,
Ds. Evelyn Noltus

*Niet rooskleurig
het licht van mijn feiten:
een handvol dode mussen
en geen vogel in zicht.
Toch hoor ik hem zingen,
de lijster, voorbode van
de zoveelste lente
en prompt steekt de hoop
zijn zoveelste kop op.
Hanny Michaelis*

Persoonlijk

Medisch gezien is afgelopen week vastgesteld dat de Lyme bacterie nog steeds niet weg is, en schade aanricht in mijn lichaam.

Daar volgt nu een traject van behandeling voor, volgens de arts een kwestie van lange adem. Ondertussen moet ik tijdens de behandeling de komende weken veel rust nemen.

Voor het werk betekent dat, dat ik vanuit huis blijf doen wat nodig is, online of via de telefoon. Verder hoop ik het voorgaan in de kerkdienst te blijven volhouden. Als het nodig is dat mensen thuis bezocht worden, of evt. uitvaarten, zal dat tijdelijk worden overgenomen door anderen.

Evelyn Noltus

Bloemen



Op zondag 17 januari was er een oecumenische dienst in de Johanneskerk samen met de St. Andries Geloofsgemeenschap.

Er waren bloemen voor Hans Stijn met heel, heel veel dank voor zijn werk als koster/kerkrentmeester. Al meer dan 50 jaar! Zie de info in de vorige Nieuwsbrief.

Het tweede boeket was voor Ans Middelplaats van de St. Andries Geloofsgemeenschap. Ans is vanuit de Andrieskerk de drijvende kracht bij het oecumenisch platform van de kerken in Leersum.

Namens de bloemencommissie
Ward Logtenberg

Diaconie

Zondag 24 januari.

1^e collecte: Missionair werk

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

Het banknummer van onze diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58.

2^e collecte: Stichting Timon

Wij hebben gekozen om voor de 1^e helft van dit jaar de opbrengst van de 2^e collecte voor Stichting Timon te bestemmen. Voorheen was de 2^e collecte voor Timon in de diensten waar we avondmaal vierden, maar dat is in de coronatijd allemaal anders geworden. Regelmatig kunt u het magazine van Timon meenemen naar huis zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen van deze stichting.

Bezoek ook eens hun website : <https://www.timon.nl>

Graag uw gift overmaken naar het bovenstaande banknummer van onze diaconie (onder vermelding van datum en doel).

Namens uw diakenen,
Truus Visser-Spoelstra

Johanneskerk, een PKN-kerk



Deze week is er een duidelijk zichtbaar PKN-logo aangebracht aan ons kerkgebouw. We zijn deel van een landelijke geloofsgemeenschap en dat willen we weten!

Dank aan het College van Kerkrentmeesters voor hun arbeid in deze.

Met de kinderen

Voor de 'Gebedsweek voor de eenheid van de christenen' is er bij de gezinnen met schoolgaande kinderen een boekje gebracht, met daarin voor elke dag van de week een gebed en een creatieve verwerking. Met iets lekkers erbij, werd het voor de kinderen een welkome verrassing. We ontvingen enkele foto's, die hier geplaatst mogen worden. Ook daar hopen we op: dat we weer snel met kinderen en ouders samen mogen komen in onze kerk. Zo wachten Stijn en Guus nog altijd tot hun broertje Sam gedoopt kan worden!

Met de leiding van de kindernevendienst gaan we een online overleg houden, over hoe we met de kinderen straks de veertigdagentijd kunnen ingaan. U hoort er meer van.

Aanstaande zondag, 24 januari, zal er tijdens de online-viering ook een kindermoment zijn! We hopen dat ouders met hun kinderen zo samen thuis de dienst kunnen volgen.



College van Kerkrentmeesters

Oproep tot achterstallige betaling voor kerkbalans 2020.

Op 1 januari 2021 waren nog toezeggingen 2020 tot een bedrag van € 5.000 niet voldaan. Dit betreft bedragen voor een heel jaar als ook bedragen voor een of twee termijnen in maandelijkse bedragen. Wilt u dit alstublieft nakijken en zo mogelijk deze bedragen nog betalen?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

NL82 RABO 03 73 74 08 40 t.n.v. Gereformeerde Kerk Leersum

Kerkbalans 2021.

De afgelopen week zijn 17 kerkbalanslopers bij u aan de deur geweest om de kerkbalansbrieven te brengen. De komende week komen zij uw antwoord-envelop ophalen. Wilt u dit weekend uw antwoord invullen ten behoeve van onze Johanneskerk en voor onze Diaconie?



Collecteopbrengsten kerk in de periode oktober t/m december 2020:

Datum	In de kerk	Via de bank	Totaal	
25-10-20	€ 94,20	€ 310,00	€ 404,20	Kerk
08-11-20	€ 80,25	€ 67,00	€ 147,25	PKN JOP Jeugdwerk
15-11-20	€ 44,90	€ 0,00	€ 44,90	PKN Pastoraat
29-11-20	€ 165,00	€ 259,00	€ 424,00	Kerk
20-12-20	€ 0,00	€ 275,50	€ 275,50	PKN Missionair werk
27-12-20	€ 0,00	€ 310,00	€ 310,00	Kerk

Ontvangen giften

23-10-20	€ 50,00	Extra gift kerk
25-10-20	€ 100,00	Extra bijdrage kerkgebouw
26-10-20	€ 20,00	Gift kerk
26-10-20	€ 100,00	Gift kerk
29-11-20	€ 10,00	Gift kerk
04-12-20	€ 100,00	Extra gift kerk
08-12-20	€ 100,00	Gift kerk
20-12-20	€ 100,00	Gift 2020 kerk
21-12-20	€ 25,00	Coronagift kerk

Het College van Kerkrentmeesters is blij en verrast met deze hoge collecteopbrengsten. En met de vrije giften en de giften voor de reparatie van het dak. Alle bijdragers en gevers worden hartelijk bedankt voor hun bijdragen en giften.

Voor het jaar 2021 hebben wij door corona de inkomsten verhuur kerkzalen met € 3.000 lager ingeschat. De nieuwe ventilatie-inrichting van de kerk wegens corona heeft € 4.686,33 gekost. De reparatie van het kerkdak heeft € 16.192,22 gekost. Wanneer u hiervoor nog een extra gift wilt doen, zal het college u zeer dankbaar zijn.

Banknummer: NL82 RABO 0373 7408 40 t.n.v. Gereformeerde Kerk Leersum

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Derk Bretveld, boekhouder

Blijf in mijn liefde

Zondag 17 januari vierden we met de geloofsgemeenschap St. Andries onze jaarlijkse oecumenische viering, aan het begin van de Gebedsweek voor de eenheid van christenen. De oproep van Paulus uit 1 Korintiërs om de eenheid te bewaren, klinkt dringend. Nog dringender de opdracht van Jezus, om elkaar lief te hebben omdat we zelf bestaan door Zijn liefde. Als 'vredesgroet' legden we in de kerk én thuis van rood garen een hart, symbool van liefde. Daarin brandden we een lichtje. Vanuit de liefde van God voor ieder van ons, kunnen wij elkaar het licht doorgeven.



Kerkenraad

Het blijft zoeken voor het moderamen en de kerkenraad, hoe we in deze tijd van beperkingen en weinig ontmoetingsmogelijkheden, de gemeente blijven leiden. De lopende dingen moeten gedaan worden, er zijn uitdagingen die op ons af komen, en telkens wisselen de omstandigheden en komen er nieuwe adviezen die afgewogen moeten worden. Om elkaar te bemoedigen en om het contact

vast te houden, stuurde het moderamen naar alle kerkenraadsleden de aanmoediging om 'het zoete' te blijven zien, ook in deze bittere tijden. Dat gebaar werd zeer gewaardeerd.



Activiteiten Groene Genade

Helaas gaan de Choral Evensonglezing op dinsdag 2 februari en de Choral Evensongviering in de Maartenskerk Doorn op zondag 7 februari niet door. Dit geldt ook voor de Textiel Workshop op vrijdag 5 februari.

Vanuit de Maartenskerk Doorn worden twee **extra** digitale eigen programma's aangeboden. U kunt ze mee beleven op www.protestantsegemeentedoorn.nl en ga dan naar de knoppen 'Live Kerkdienst' of 'Dienst Gemist' in het menu aan de linkerkant van de pagina.

Woensdagavond 3 februari om 19.30 uur en zondagmiddag 7 februari om 16.30 uur (herhaling): Als bomen konden spreken...

In deze weken staan de lezingen in de diensten van onze gemeente in Doorn en in de Johanneskerkgemeente in Leersum in het teken van 'bomen in de Bijbel', dit in samenhang met ons jaarthema.

Vanuit dit thema '*Groene genade*' laten Brechtje de Boer en Teun Kruijswijk Jansen zien en horen welke associaties 'Groene Genade' bij hen oproept in relatie tot beeldende kunst, poëzie en teksten. Bomen blijken in de laatste eeuwen en hedendaagse kunst dankbare bronnen van verbeelding en verwoording. Deze kunstzinnige presentatie (een opname van 8 december j.l.) van een uur vanuit de Maartenskerk wordt enkele malen afgewisseld door zang en gitaarmuziek van de Doornse musicus Jan Duindam.

Woensdagavond 17 februari 19.30uur: *De Bijbelse kleuren van Chagall*



Op deze avond werd jaarlijks een oecumenische 'aswoendag-viering' gehouden. Dat is dit jaar niet mogelijk. Om toch een eigen meditatieve voorbereiding op de 40-dagentijd aan te bieden, kunt u mee kijken naar een presentatie van de kerkramen van de Stephanskirche in Mainz. Marc Chagall heeft hier een grote rijkdom aan Bijbelse figuren en verhalen op zijn eigen bijzondere wijze afgebeeld. Eerst krijgt u een presentatie en uitleg bij deze kerkramen, die wordt afgesloten met een meditatief klankbeeld. De presentatie wordt door Teun Kruijswijk Jansen gedaan. Jaap van Drie (fotografie), Herman van Leeuwen (klankbeeld) en Kees Kraan verzorgen de technische achtergrond.

Beide programma's worden u vanwege de bijzondere maanden waarin we leven aangeboden. Een vrijwillige bijdrage aan onze gemeente als teken van waardering wordt op prijs gesteld!



TIP: Bezoek eens www.artway.eu, het is de moeite waard! Vanuit een christelijke levensvisie stelt ArtWay zich ten doel de wereld van de beeldende kunst te ontsluiten voor de geïnteresseerde leek. Door middel van laagdrempelige informatie krijgen mensen een sleutel in handen om de deur naar deze fascinerende maar soms moeilijk toegankelijke wereld te openen.

Namens Ontmoeten&Verdiepen,
Hilje Logtenberg van der Grient

Oproep

Graag horen we eens van u. Hoe gaat het met u? Wat geeft u hoop? Waar bent u mee bezig? Hebt u tips voor de Nieuwsbrief of anders? Kijkt u nog naar de kerkdiensten via kerkdienstgemist? Doet u iets met de aandachtskrings? Is er behoefte aan een online avond- of ochtendgebed?

Het is fijn om af en toe even een signaal te krijgen dat u er nog bent, en hoe het met u gaat, of u tips heeft of zelf iets zou willen doen.

Kopij voor de Nieuwsbrief - die ook op de website komt - kunt u inleveren bij Teus Stahlie of Evelyn Noltus.

Serie kerkdiensten over bijbelse bomen/struiken

Samen met de Maartenskerkgemeente Doorn houden we in deze periode januari/februari een serie van vier kerkdiensten over bijbelse bomen, in het kader van ons gezamenlijke jaarthema Groene Genade.

Vier weken lang staat telkens een andere boom of struik centraal die in de bijbel voor komt.

Laat u verrassen! Op 24-1 is de aftrap met de **amandelboom**, in een viering waarin ds. Evelyn Noltus voorgaat. Op 31-1 volgt ds. Heleen Zorgdrager, met de **ceder**. Op 7-2 zal in het kader van kanselruil ds. Teun Kruijswijk Jansen in de Johanneskerk voorgaan, over de **vijgenboom**; ds. Noltus neemt dan de amandelboom mee naar Doorn; en tenslotte sluit ds. Nienke van Andel de serie op 14-2 af met de **mirte**. We verheugen ons op deze serie!

Fijn dat de gastpredikanten bereid waren om mee te doen!

Coronamaatregelen en zingen in de kerk

Zoals velen mogelijk in de krant gelezen hebben, adviseert de landelijke Protestantse Kerk Nederland momenteel in het geheel niet te zingen in de kerk. De cantorij van de Johanneskerk heeft daarom haar repetities voorlopig opgeschort. Toch zijn wij in de diensten met enkele mensen blijven zingen. Waarom? Als moderamen hebben we hier uitgebreid over gesproken. In de laatste persconferentie door de minister-president is wel een verlenging van de

maatregelen afgesproken maar geen strengere maatregelen. Ook is door premier Rutte gewaarschuwd voor de veel besmettelijker Engelse variant van het coronavirus en komen er wellicht strengere maatregelen indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Wij hechten er erg aan om in de Johanneskerk zo lang als mogelijk met een kleine zanggroep te blijven zingen. De onderbouwing van het besluit van de landelijke kerk tot strengere maatregelen vinden wij op dit moment onvoldoende. Daarin staan wij niet alleen. De centrale kerkenraad van alle PKN-kerken in de stad Utrecht heeft hierover ook vragen gesteld aan het landelijke bestuur. Daar gaat men in elk geval zolang er geen duidelijk antwoord is op de gestelde vragen gewoon door met kleine kwartetjes die de muziek verzorgen in de vieringen. Ook in de Rooms-katholieke kerken blijft men met max. 4 mensen zingen.

Wij hebben nu het volgende besluit genomen dat week voor week bezien zal worden, afhankelijk van nieuwe landelijke ontwikkelingen en richtlijnen:

Wij blijven zingen met max. drie mensen; dit aantal kan variëren want het staat zangers vrij om nee te zeggen en wij respecteren daarin hun besluit. Ook voorgangers kunnen aangeven dat zij liever hebben dat er niet gezongen wordt. Dit kan betekenen dat de liturgie van de Eredienst soms aangepast zal worden. Centraal daarin blijft staan: het lezen uit de Schriften, de verkondiging en de gebeden, het liefst afgewisseld met (gezongen) liederen en/of muziek. Wij hopen dat velen zich bij de vieringen betrokken blijven voelen.

Namens het moderamen,

dinsdag, 19 januari

Arend Altena, voorzitter

Storing uitzending 17 januari

De vervelende storing (hoog ruisniveau) tijdens het begin van de uitzending van 17 januari werd veroorzaakt door een defect in de ringleiding. Na het uitzetten van de ringleiding en het opnieuw starten van de uitzending was het probleem verholpen. De opname is goed. U kunt dus de dienst altijd nog 'na'-kijken.

De ringleiding zal nagekeken worden.

Liturgie viering 24 januari

Deze viering is de eerste in een serie van vier over bijbelse bomen/struiken, in het kader van het jaarthema Ontmoeten & Verdiepen: Groene Genade.

DE AMANDELBOOM



[© Hannelieke v.d. Beek](http://www.hanneliekevandebeek.exto.nl)
www.hanneliekevandebeek.exto.nl

Voorganger: ds. Evelyn Noltus
Organist: Jan Spoel
Zang: Heidi Kiel en Jacques Claas
Ambtsdragers: Hanny van Schaik, Jan Keuter
Welkom en lector: Hilje Logtenberg
Beeld: George Tempelaar

Orgelspel: Hoe helder staat de morgenster, var.1 van Bernard Winsemius (1945)

Welkom en afkondigingen

Drempelgebed bij de Paaskaars

Vg.: De Heer zij met u!

a. : Zijn geest in ons midden!

Voorganger: Onze hulp is in de naam van God

Allen: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid

Allen: **en nooit loslaat wat Zijn hand begon.**

Psalm van de zondag: psalm 63: 1, 3 Mijn God, gij zijt mijn toeverlaat

Gebed om ontferming en opening

Loflied: lied 975: 1 Jezus roept hier mensen samen

Moment voor de kinderen

Lezing OT: Jeremia 1: 4-12

Zingen: lied 941: 1, 2 Waarom moest ik uw stem verstaan

Lezing NT: Marcus 1: 14-20

Zingen: lied 941: 4

Uitleg en verkondiging

Praeludium in E gr. uit Bach's Wohltemperiertes Klavier

Voorbeden, met acclamatie: 368 c Doe lichten over ons uw aangezicht

Onze Vader

Aandacht voor de collecten

Slotlied: lied 840 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom

Zegenbede, beantwoord met zingen: **amen.**

Orgelspel: 'Hoe helder staat de morgenster' var. 3 van Bernard Winsemius