



Genesis 22, Het offer van Isaak
Orazio Gentileschi, 1615 - Genua

Nieuwsbrief van de Johanneskerk Leersum

(2021-nr.40)

8 oktober 2021

(webversie)

'Verse appelmoes'



Het wordt herfst, de avonden zijn vroeg donker, we trekken weer een trui aan, ik kookte voor het eerst weer verse appelmoes. Met dit jaargetijde hoor ik ook dat sommigen last krijgen van een melancholische stemming. Er is veel in de wereld dat onze aandacht opslurpt, de politiek lijkt van het ene incident naar het andere te rennen, klimaatproblemen wegen zwaar en de toestand in Afghanistan vervult ons met grote zorg.

Wie maar een beetje bewust leeft, kan soms overvallen worden door 'de veelheid van geluiden en het stormen van de tijd' (lied 283, Liedboek). De 19^e eeuwse filosoof en theoloog Søren Kierkegaard spreekt met zijn unieke stijl en scherpe inzichten nog steeds tot de verbeelding. Hij is briljant, maar zijn teksten zijn moeilijk. In dit boek van Blanken zijn een aantal van Kierkegaards toespraken in eenvoudiger taal omgezet en ingekort.

Kierkegaard schreef deze woorden bij Mattheüs 6:24-34, over de vogels in de lucht en de lelies op het veld. De vogels en de lelie leren ons dat er een *vandaag* is – en geen zorgen voor de dag van morgen. Dat is geen oppervlakkige zorgeloosheid of blijdschap. Het is blijdschap die je kan leren, die je moet leren door te beseffen, elke dag opnieuw, dat je nú leeft. Het gaat om bewustzijn: 's ochtends vroeg naar buiten stappen en de frisheid van de herfst voelen, of de regendruppels op je hoofd. De smaak van je appelmoes proeven, de geur ruiken van het houtvuur binnen of van de bladeren buiten. Als wij leven in dit moment en ons realiseren dat wij nú leven, verdwijnen natuurlijk niet zomaar de zorgen van de dag of de nood in de wereld. In Mattheüs spreekt Jezus deze woorden om aan zijn leerlingen duidelijk te maken dat hun leven, hoe dan ook, ten allen tijde, in Gods hand geborgen is. De zorgen van de dag komen in een ander licht te staan als je beseft dat je leeft als 'gekleed en gevoed mens', beschermt en versterkt door Gods liefdevolle zorg.

"In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd, zoeken wij het zachte suizen van het woord, dat ons verblijdt."

Hartelijke groet,
ds. Evelyn Noltus

Pastoraat

Afgelopen zondag sprak pastor Ko Schuurmans in de dienst de woorden van het oude lied: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Waar zorg(zaamheid) en liefde is, daar is God. Ton Blom zette dat lied in na de zegen, en het werd ontroerend opgepakt door de kerkgangers die zingend naar buiten liepen, de wereld en de nieuwe week in.

Ik moest erbij denken aan de oudejaarsconferentie van Herman Finkers in 2015. Finkers zei toen aan het einde van zijn conferentie: *"Zingen doet God wel. Voor dovemansoren. Ubi caritas Zo eenvoudig kan het zijn de wereld iets mooier te maken dan ze is. Waar zorgzaamheid is en liefde, daar is God."* Laten we elke dag weer die zorgzaamheid en die liefde met elkaar delen. In Gods naam.

ds. Evelyn Noltus

Gedachteniszondag: 31 oktober a.s.

Dit jaar zal de Johanneskerk voor het eerst de 'gedachteniszondag' houden op de zondag vóór Allerheiligen/Allerzielen, 31 oktober – i.p.v. op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Graag geven we daar enige uitleg bij.

Er zijn verschillende benamingen voor deze bijzondere zondag, waarin wij als gemeente, samen met genodigde familieleden, de gemeenteleden herdenken die in het afgelopen jaar zijn gestorven, en voor hen kaarsen aansteken. Eeuwigheidszondag, zondag van de voleinding, gedachteniszondag.

De benaming 'eeuwigheidszondag' komt uit de lutherse traditie. Begin 19e eeuw kwam dit gedenken van overledenen en de herdenking van hen die in oorlogen waren omgekomen in het toenmalige Duitsland op.

De lutherse traditie kwam naast het rooms-katholieke Allerzielen. Allerzielen is de dag na Allerheiligen, een feestdag waar Allerzielen mee verbonden is (1 en 2 november). Begin november worden ook nu nog de overledenen in rooms-katholieke kerken herdacht.

Vorig jaar hebben wij in de kerkenraad besloten om de dienst met ingang van dit jaar rond Allerzielen te houden. We zien de laatste tijd steeds meer protestantse kerken die deze keuze maakten. Het achterliggende idee is dat we zo in de kerk beter aansluiten bij wat er in de samenleving speelt in die periode. Op een moment ook waarop de bladeren vallen, de natuur zich in zichzelf terugtrekt, en de meesten van ons wel iets voelen van de eindigheid van het leven. Er ontstaan steeds meer rituelen rond rouw en verdriet, afscheid nemen en loslaten; zowel binnen als buiten de kerk. We vinden het belangrijk om juist als kerk dan de deur te openen en onze rituelen te delen. In het vertrouwen dat wij als kerk zowel waardevolle woorden van troost vanuit de Bijbel, als rituelen te bieden hebben als het gaat om herdenken en rouw.

"Opdat we zullen weten wat het inhoudt dat we de gedachtenis niet (alleen) in een mortuarium of uitvaartcentrum of bij een lichtjesfeestijn, maar in het Huis van de Levende vieren. Bij Hem die een God van levenden is en niet van doden." (citaat ds. Nico Sjoer, Ouderlingenblad nov. 2020)

Afwezigheid predikant

Ds. Noltus is in de herfstvakantie afwezig van maandag 18 - vrijdag 22 oktober.

Diaconie

1e collecte: Jong Protestant (Kerk in Actie)

Opvoeden doe je niet alleen. Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo'n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

2^e collecte :

Help de kerk in Syrië (Kerk in Actie)

Wij hebben gekozen om voor de 2^e helft van dit jaar de opbrengst van de 2^e collecte voor Syrië te bestemmen. Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. De opbouw van de kerk is van wezenlijk belang voor de opbouw van het land en dat heeft alles te maken met de plek die de kerk in Syrië inneemt. "De kerk is het middelpunt van de gemeenschap, voor christenen maar ook voor niet-christenen. Ze vervult een rol die in Nederland overeenkomt met de rol van de overheid. Hulp komt het eerst bij de kerk vandaan. Een sterke kerk is voor Syriërs onmisbaar om het vertrouwen in hun land terug te krijgen", zegt ds. Harout Selimian, predikant in Aleppo. Meer informatie is te vinden op <https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/tien-jaar-oorlog-in-syrie-hoe-helpt-de-kerk/>

Banknummers

Het banknummer van onze diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

Het banknummer van de Johanneskerk:

NL82 RABO 0373 7408 40

Privacy tijdens de avondmaalsviering

In verband met de bescherming van uw privacy hebben wij een vraag:

Als wij de Maaltijd van de Heer vieren kan het niet anders dan dat u lopend in beeld komt. Wilt u dit liever niet dan horen wij dit graag!

Voor de thuisblijvers is het fijn het avondmaal te kunnen volgen. Daarom kiezen wij er voor om de viering in beeld te brengen.

De eerstvolgende Maaltijd van de Heer is op 24 oktober a.s. Ds. Geertien Morsink zal dan voorgaan.

Eten in de Johanneskerk:

Nu we weer wat meer vrijheid hebben om bij elkaar te komen lijkt het ons fijn om weer een maaltijd met elkaar te houden in de Johanneskerk.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd op zondag 14 november van 17.00 t/m 19.30 uur.

Altijd weer fijn om met elkaar te eten, te praten en te zingen.

Heerlijk om op een andere wijze als gemeente samen te zijn.

Noteer deze datum vast in uw agenda! Te zijner tijd zullen nadere mededelingen volgen.

U kunt zich opgeven tot 7 november bij een van de diakenen.

Namens de Diaconie,

Tom van Kooten

Klimaatmars “Grootouders voor het klimaat”

“Feller reageren op de klimaatcrisis”

Zo luidt de oproep van 200 protestantse predikanten en theologen aan de PKN-leiding. Zij vragen de leiding van de PKN een voortrekkersrol te vervullen om de strijd tegen klimaatverandering op te voeren.

Ook wij, als gewone burgers, kunnen onze stem laten horen om duidelijk te maken dat er dringend maatregelen genomen moeten worden om onze planeet leefbaar te houden, bij voorbeeld in de aanloop naar 26ste Wereld klimaatconferentie, die begin november in Glasgow wordt gehouden. Zo heeft u in de Nieuwsbrief van 17 september kunnen lezen dat 30 pelgrims met hun tocht van Polen naar Glasgow aandacht vragen voor het klimaatprobleem en waar anderen ook een stukje kunnen meelopen.



Ook de beweging ‘Grootouders voor het klimaat’ houdt samen met Urgenda, GroeneKerken en andere organisaties een klimaatmars van Groningen via Rotterdam naar Glasgow. Iedereen is uitgenodigd om een of meerdere dagen mee te lopen. Er is al een groepje fitte grootouders in Leersum dat enkele etappes meeloopt wanneer de tocht hier in de buurt komt. Deze loopt vanuit Groningen via Apeldoorn, Otterlo, Lunteren, Maarn, Utrecht, Woerden enz. Aanmelding is mogelijk via: <https://theclimatemiles.nl/aanmelden/>

Wie doet er mee!

Grootouder Sjaak Rodenburg

Ontmoeten&Verdiepen

Film Lion

Op woensdag 13 oktober wordt om 20.00 uur in de Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn de film Lion vertoond. Aanmelden via scribapknmm@gmail.com of 06-229 759 96.

De zin van het leven

Gesprekken over de zin van ons bestaan naar aanleiding van het boek ‘De zin van het leven’ geschreven door Fokke Obbema. Op donderdag 14 oktober, de eerste avond van een serie van drie, wordt ingegaan op het thema en de zeven inzichten van Obbema. De zich aangemelde deelnemers hebben inmiddels een uitnodiging per mail ontvangen. Aanvang 20.00 uur.

Oecumenische Klimaatpelgrimstocht “Gewoon gaan” met een klimaatpetitie

Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht ‘Gewoon gaan!’, op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie in Glasgow door Nederland. De pelgrimstocht heeft ook de kerk, onze vroegere partnergemeente, in Senftenberg aangedaan. In Nederland wordt de pelgrimstocht georganiseerd door GroeneKerken en

Vastenactie in samenwerking met Cordaid, Milieudefensie en plaatselijke kerken. Doe ook mee! U kunt op zondag 10 oktober meelopen met de landelijke etappe vanuit Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp. U kunt ook de klimaatpetitie voor de leiders van de klimaattop in Glasgow ondertekenen. Informatie staat op <https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/>

Namens de commissie O&V,
Hilje Logtenberg van der Grient

Bij de Diensten

Zondag 17 oktober

Gezamenlijke viering Doorn – Leersum – Maarn/Maarsbergen

Op zondag 17 oktober blijven de deuren van de Johanneskerk gesloten, maar de deuren van de Maartenskerk in Doorn staan wel open! In deze (eerste!) gezamenlijke viering staat Maria Magdalena centraal. Wie was deze vrouw? Het belooft een muzikale, afwisselende dienst te worden waarin verschillende mensen een rol hebben. Voorgangers: ds. Sophie Hofstee, ds. Mariëlle vd Berg, ds. Evelyn Noltus.

Als u graag mee wilt reizen met iemand uit Leersum, neem dan vooral contact op met een bekende, of met een ouderling of predikant, dan kan dat vást geregeld worden!

De dienst is ook online mee te vieren, via

www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren

U zou ook samen thuis kunnen kijken met anderen die niet in de gelegenheid zijn om naar Doorn af te reizen.

We zijn in Doorn te gast. Dat betekent dat we ons ook houden aan de plaatselijke regels. De commissie van advies in corona-tijd van de Maartenskerk meldt het volgende:

De 1.5 meter afstand wordt losgelaten. De registratie blijft en op die registratielijst vragen de gastheren/ -vrouwen van u bij het binnenkomen geen corona pas, maar wel een 3G-verklaring. Dat houdt in dat u verklaart dat u Gevaccineerd tegen -, Genezen van -, of Getest bent op corona. (Dit mag een zelftest zijn)

Verder is het belangrijk dat u, voordat u vlak naast iemand gaat zitten (of dichtbij iemand gaat staan), vraagt of die ander dat goed vindt. De plaatsing van stoelen maakt deze onderlinge zorgvuldigheid ruimschoots mogelijk. En bij dit alles blijft uiteraard: bij klachten blijft u thuis.

Deze morgen is er ook oppas en kindernevendienst.

Tot de 17^e in Doorn!

Rust voor en na de kerkdienst

In de Nieuwsbrief van 20 augustus jl. hebben we u bericht over dit onderwerp. Op de laatste kerkenraadsvergadering hebben we hier nog een keer met elkaar over gesproken. Niet iedereen was gelukkig met het voorstel om na de dienst nog even te gaan zitten en in rust te luisteren naar het orgelspel.

We hebben daarom besloten om NA de dienst de 'oude orde' te herstellen: we gaan dan niet zitten en verlaten onder orgelspel de kerk. VOOR aanvang van de viering blijft het van

belang om gedempt te praten (of helemaal niet). Dit in verband met het opstarten van de uitzending ca. 5 minuten van tevoren.

Afgelopen zondagen leek er wat verwarring te zijn, vandaar dit bericht.

Teus Stahlie

Coronaregels in de Johanneskerk

Voor onze zondagse vieringen willen we – ingaande zondag 26 september 2021 – de volgende aanpak hanteren:

- a. We vragen GEEN coronacheck bij de ingang.
- b. We laten de anderhalve meter los voor de RECHTER ZIJVAKKEN.
- c. We handhaven de anderhalve meter voor de beide MIDDENVAKKEN (vóór de preekstoel). Dit voor mensen, die zich prettiger voelen om nog een poosje afstand te houden.
- d. We roepen de gemeenteleden op om ZELF verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar, door als je niet gevaccineerd bent evt. thuis een zelftest te doen (wordt niet gecontroleerd). Dit met name om zo zorg te dragen voor de mensen met wie je in contact komt.
- e. Er wordt geventileerd en een speciale CO-2 meter houdt de luchtkwaliteit in de kerkzaal in de gaten.
- f. Voor wie het nog niet aandurft, zijn er altijd nog de online vieringen, die 'gewoon' doorgaan (www.kerkdienstgemist.nl en dan Johanneskerk kiezen).

Autodienst september

10 oktober: Nicolette van Scherpenzeel 456378 of 06 44956443

Agenda

- Eetcafé: 20 oktober, 17 november in het Michaëlhuis, Kerkplein 1,
Leersum
- 28 september: Gespreksgroep voor ouderen 'Op adem komen' 10.00 – 11.30 uur in De Binder
- 13 oktober: Film: Lion 20:00 uur in de Ontmoetingskapel Maarn
- 14 oktober: De zin van het leven 20:00 uur in de Johanneskerk
- 16 oktober: Excursie Maria Magdalena 14:30 Catharijneconvent Utrecht
- 17 oktober: Gezamenlijke dienst in de Maartenskerk in Doorn
- 2 november: Inloopochtend in de Johanneskerk van 10:30 tot 12:00 uur
- 7 november: 50 jaar Oosterhuis-Oomen liederen gezongen door het koor voor nieuwe Nederlandse muziek. 16:00 uur in de Johanneskerk. aanmelden: ovjohanneskerk@pknlrersum.nl
- 14 november: Eten in de Johanneskerk 17:00 tot 19:30 uur.
- 18 november: De zin van het leven 20:00 uur in de Johanneskerk

Voorgangers de komende weken



- 17 okt: dienst met de protestantse gemeenten van Maarn en Doorn in de Maartenskerk Doorn
- 24 okt: ds. Geertien Morsink, viering Maaltijd van de Heer
- 31 okt: ds. Evelyn Noltus
- 7 nov: ds. Roel Bosch, Zeist
- 14 nov: ds. Evelyn Noltus

Samenstelling van de Nieuwsbrief

Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdag 7 oktober v.m. naar e-mail: nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Liturgie Johanneskerk - 10 oktober 2021

voorganger: *ds. Fred Meijnhardt*
organist: *Jan Spoel*
ouderling: *Hilje Logtenberg*
diaken: *Lieneke Overweel*
lector: *Sjaak Rodenburg*
beeld: *Hans Neecke*
koster: *Derk Bretveld*
gastvrouw: *Marja Spijker*

Orgelspel

'Wie glauben all an einen Gott' (431) van J.S. Bach (1685-1750)

Binnenkomst ambtsdragers

Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

Drempelgebed bij de Paaskaars:

We gaan staan

Begroeting

Vg. De Heer zij met u!

a. Zijn geest in ons midden!

Bemoediging



vr. On-ze hulp is in de Naam van de Heer
a. die he-mel en aar-de ge-maakt heeft,
m. die trou-we houdt tot in eeu-wig-heid
a. en niet laat va-ren het werk van zijn han-den.

We gaan zitten

Psalm van de Zondag

Psalm 139: 1. 5 en 8

Kyrië

LB 301c (telkens gezongen, wanneer gezegd wordt: 'zo roepen wij tot U...')

Gloria

LB 305

Rondom de Schriften



Gebed van de Zondag

Kinderlied

LB 285:1 Het licht is ons voorgegaan

Eerste Schriftlezing uit het Oude Testament:

Genesis 22: 1 – 14 (De binding van Izaäk)

Tweede Schriftlezing uit Brieven:

Hebreeën 11: 17 -19

Acclamatie op de lezingen

LB 326: 1,2,3 en 6

Uitleg en verkondiging: "De binding van Izaäk"

LB 803: 1,2,3 en 6

Gebeden en gaven

Voorbeden

Mededeling van de Diaconie

Inzameling van de gaven

Heenzending en Zegen

We gaan staan

Slotlied

LB 800: 1,2 en 4

Zegen

a: Amen (gezongen)

Orgelspel

voorspel en koraal over 'Jeruzalem, mijn vaderstad (737) van
Bernard Winsemius (1945)