



De ruiters van de Apocalyps, litho 1970, Salvador Dali, bij Marcus 13:14-23

Nieuwsbrief van de Johanneskerk Leersum

(2021-nr.46)

19 november 2021

Webversie

'Houd moed, heb lief' – nog steeds!



Opnieuw moeten we afstand van elkaar bewaren. Opnieuw de mondkapjes op. Opnieuw verjaardagsfeestjes afzeggen. Winkels en horeca moeten eerder sluiten. Opnieuw moeten mensen die in de zorg werken extra diensten draaien, terwijl ze met angst en beven zien hoeveel zieke mensen er binnenkomen. Het vraagt veel van ons en vrijwel iedereen is corona-moe. Moe van de steeds wisselende en niet altijd even logische maatregelen, moe van alle discussies, moe van het alleen-zijn omdat contacten buitenshuis minimaal zijn geworden.

Steeds opnieuw moeten wij ons verhouden tot een virus dat ons leven bepaalt. Tot op zekere hoogte dan. Want het is uiteindelijk aan ons, hoe we ons verhouden tot de vele vragen die deze ziekte met zich meebrengt. Als wij geloven in de God van de Bijbel, in Jezus de Messias, in de Geest die in ons is en ons elke dag beweegt, dan leven we toch uit hoop en uit liefde. De hoop dat het niet zo hoeft te blijven zoals het nu is. De hoop dat het zal lukken om te leven met het hernieuwde besef van kwetsbaarheid. En we leven uit liefde: de liefde om elkaar te blijven opzoeken, hoe dan ook, en om te doen wat we wél kunnen doen. Hoop en liefde, door het geloof in die God die met ons gaat, die bij ons, in ons is.

Als moedeloosheid ons dreigt te verlammen, laten we dan weer terugkeren tot die Bron, die de eeuwen door mensen op de been heeft gehouden in steeds wisselende moeilijkheden. Sytze de Vries schreef het volgende gebed:

Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt, ons wekt en koestert met zijn stralen, wek Gij, God, zo ook mij!

Zoals de zon geen dag ons in het donker laat, - laat mij uw trouw ook nu weer dagen!

*Schep doorgang aan wat zorgen baart, wat angst aanjaagt,
en zet mij recht weer op mijn voeten: niet moedeloos, niet hopeloos, verlamd,
maar opgericht, met opgeheven hoofd tot U, mijn Zon, mijn dag, mijn licht!*

(Liedboek, na lied 220)

Een hartelijke groet voor u, jullie allen!
ds. Evelyn Noltus

Aandachtsgroepen

Misschien waren we het alweer vergeten: de aandachtsgroepen die we vorig jaar hadden ingedeeld: bedoeld om de mensen in je eigen buurt niet uit het oog te verliezen, om hulp te vragen of aan te bieden, om samen iets gezelligs te doen, om boeken en gedichten met elkaar uit te wisselen, om een wandelingetje te maken met iemand. Nu de corona weer diverse activiteiten onmogelijk maakt, zou het een goed idee kunnen zijn om dat lijstje er

weer eens bij te pakken! Wie zat er ook weer in mijn groep, hee, die heb ik eigenlijk al een tijd niet meer gesproken, hoe zou het daar gaan? Pak de telefoon, of loop er even heen, zoek contact – op welke manier ook.

Advent met de kinderen



Volgende week worden de Adventskalenders rondgebracht bij alle gemeenteleden van de Johanneskerk. Bij de gezinnen met kinderen komt daar een speciale kaars bij, die helpt om toe te leven naar het Kerstfeest. Elke dag een streepje branden – behalve op zondag, dan mag er een speciale kaars aan, vier adventszondagen elke week een kaarsje erbij. Kinderen en hun ouders worden ook uitgenodigd om samen het Kerstfeest in de Johanneskerk mee te maken.

Ziekteverlof ds. Evelyn Noltus

Deze week heeft onze predikant, Evelyn Noltus, helaas tijdelijk haar werk moeten neerleggen.

Zij heeft vorig jaar de ziekte van Lyme opgelopen, die ondanks langdurige behandeling nu voor problemen in het immuunsysteem zorgt. Zij wordt voor een behandeling doorverwezen naar het UMCU.

De fysieke klachten zijn momenteel van dien aard, dat ze niet langer te combineren zijn met het werk in de gemeente.

In goed overleg met het moderamen heeft Evelyn gekozen om gedeeltelijk met ziekteverlof te gaan:

Alleen de kerkdiensten en evt. uitvaarten en de nieuwsbrief wil zij blijven doen (indien mogelijk).

Pastoraat zal door de ouderlingen overgenomen worden, in overleg met ondergetekende. Vergaderingen, overleggen, kringen en groepen zal zij niet doen tot nader orde.

Laten we hopen dat er snel meer duidelijkheid komt voor Evelyn, en dat een behandeling ingezet kan worden. We wensen haar sterkte en van harte beterschap.

Arend Altena, voorzitter kerkenraad

Adventskalender Advent 2021

Evenals vorig jaar biedt de kerkenraad ieder gemeentelid een exemplaar van de Adventskalender 2021 aan.

Het is mogelijk om extra boekjes te bestellen. De prijs per boekje bedraagt €3,50. Opgave bij Hans Neecke, 06 54 233154 of hmbw@pm.me.

Diaconie

Collecte 21 november

1e collecte

Pastoraat PKN

In het pastoraat draait het om nabijheid. En juist dat was lastig in coronatijd. Nieuwe vormen van liefdevolle aandacht werden bedacht. Het pastorale werk deed er meer dan ooit toe. In Nederland werken er zo'n 500 geestelijk verzorgers vanuit de Protestantse Kerk in het pastoraat buiten de plaatselijke gemeenten, in onder meer de zorg, de scheepvaart, de krijgsmacht en de luchthaven. Daar maken zij de kerk zichtbaar. Ook veel gemeenteleden hebben daarin als vrijwilliger een rol. Om hen toe te rusten in hun pastorale taken ontwikkelt de Protestantse Kerk trainingen en materialen, zoals 'De kleine gids voor onderling pastoraat'. Ook voor kerkenraden en predikanten verschijnt er materiaal, zoals de handreiking 'Mens tot het einde', over de begeleiding van mensen met dementie, hun naasten en hun zorgverleners. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.

2e collecte :

Help de kerk in Syrië (Kerk in Actie)

Wij hebben gekozen om voor de 2e helft van dit jaar de opbrengst van de 2e collecte voor Syrië te bestemmen. Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. De opbouw van de kerk is van wezenlijk belang voor de opbouw van het land en dat heeft alles te maken met de plek die de kerk in Syrië inneemt. "De kerk is het middelpunt van de gemeenschap, voor christenen maar ook voor niet-christenen. Ze vervult een rol die in Nederland overeenkomt met de rol van de overheid. Hulp komt het eerst bij de kerk vandaan. Een sterke kerk is voor Syriërs onmisbaar om het vertrouwen in hun land terug te krijgen", zegt ds. Harout Selimian, predikant in Aleppo. Meer informatie is te vinden op <https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/tien-jaar-oorlog-in-syrie-hoe-helpt-de-kerk/>

Het banknummer van onze diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

Het banknummer van de Johanneskerk:

NL82 RABO 0373 7408 40

Ontmoeten&Verdiepen

Film Shadowlands

Op vrijdag 19 november wordt om 19.30 uur in de Koningshof, Kerkplein 1, Doorn de film Shadowlands vertoond. Inloop 19.15 uur. Entree € 6,- Aanmelden via [deze link](#).

Film The two popes

Op woensdag 24 november wordt om 20.00 uur in de Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, Maarn de film The two popes vertoond. Inloop 19.30 uur. Entree vrijwillige bijdrage. Aanmelden via scribapknmm@gmail.com of 06-229 759 96.

Economie en geloof

Op maandag 29 november is er in de Koningshof, Doorn een lezing door Paul Schenderling over Economie en geloof: een kwestie van vertrouwen. Geloof en economie hebben veel met elkaar te maken. De profeten, de apostel Paulus en Jezus zelf zeggen zelfs dat ons geloof en ons dagelijks economisch handelen beide afhangen van één en dezelfde vraag: 'Waar vertrouw je op?'. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we waarom de vertrouwensvraag zo belangrijk is en leren we die te herkennen in de concrete, alledaagse handelingen. De lezing start om 20.00 uur. De bijeenkomst is ook online te volgen. Aanmelden via [deze link](#).

Namens de commissie O&V,
Hilje Logtenberg van der Grient

Kunst in de Johanneskerk

Wim Keetbaas en Hans Neecke exposeren van 28 november tot 1 januari fotowerk in de Johanneskerk.

Wim's bijdrage aan deze expositie is een combinatie van twee verbeeldingen: een aantal kleurenfoto's die met Kerst te maken hebben en een aantal zwart/wit foto's met als thema "tekens van verborgen aanwezigheid".

Hans laat foto's uit zijn psalmen-project en impressies uit de abdij Sint-Benedictusberg in Vaals en de voormalige Priorij Emmaus in Maarssen zien.
Hanny van Schaik.

Berichten van de kerkenraad

Kort verslag Gemeenteberaad zondag 14 november 2021

Met een mooie opkomst van ca. 45 gemeenteleden opent de scriba het Gemeenteberaad en heet iedereen welkom. Op de agenda staat als eerste punt vermeld: 'de nieuwe scriba'. Met blijdschap en dankbaarheid wordt kennis genomen van de bereidheid van Arie van Leeuwen om per 1 januari a.s. voor een periode van 2 jaar het scribaat op zich te nemen. Deze mededeling wordt met applaus begroet.

Vervolgens presenteert Ward Logtenberg de plannen voor de inrichting van een nieuwe tuin rond de kerk. Hij belicht de uitgangspunten en licht verschillende elementen toe, die met de tuinarchitect zijn besproken: een doorlopend pad rond de kerk, inheemse bomen en struiken, een nieuwe fietsenstalling etc. De firma Bosch & Bosch gaat nu een voorlopig ontwerp maken en de verwachting is, dat dat over ca. 3 weken beschikbaar is. In grote lijnen valt het plan in de smaak en Ward beantwoordt enkele vragen. De gemeente zal geïnformeerd blijven over de verdere voortgang.

(inmiddels is Arend Altena, die voorging in de Michaëlkerk, gearriveerd en neemt de leiding van de vergadering over)

Arend licht de situatie rond de legaten toe: we hebben 3 legaten ontvangen de laatste jaren en hebben als gevolg hiervan een ruim gevulde kas. Een reeks mogelijke bestedingen passeert de revue (zie bijlage), waaronder de kosten voor het tuinplan, een fonds voor muziek en kunst in de kerk, nieuwe stoelen in de kerk i.p.v. de banken, de verduurzaming van het kerkgebouw en mogelijke bestedingen in het kader van een update van het beleidsplan. Na beantwoording van enkele vragen blijkt dat de aanwezigen instemmen met

de plannen. Deze zullen de komende weken en maanden nader worden uitgewerkt. Het restant zal gedeeltelijk gebruikt worden om de tekorten de komende jaren te dekken. Aanvullend geeft Arend nog informatie over het voorstel om geen huur meer te vragen van gemeenteleden voor gebruik van het kerkgebouw (bijv. voor uitvaarten). Gelet op de algemene financiële situatie zullen er geen collectes meer voor de Johanneskerk worden gehouden, maar zullen andere gemeenten, die hulp nodig hebben, financieel worden ondersteund.

Tot slot dankt Arend alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit het beraad.

N.B. Tijdens het beraad is een powerpoint presentatie gegeven met nadere gegevens. Gemeenteleden die deze presentatie graag ontvangen kunnen deze bij de scribe, scribajohanneskerk@pknleersum.nl, opvragen.

Bij de Diensten

Oecumenische vespers in de Advent

Op 30 november, 7, 14 en 21 december 2021 zullen dit jaar oecumenische vespers op initiatief van de Geloofsgemeenschap Sint Andries en Johanneskerk gehouden worden. Ze zullen afwisselend in de Johanneskerk en de Andrieskerk zijn op 30 november en 14 december in de Johanneskerk en op 7 en 21 december in de Andrieskerk. De aanvangstijd is om 19.30 uur.

Zo willen wij met rust en stilte, gebed, Schriftlezingen en liederen ons voor bereiden op het kerstfeest.

Iedereen is van harte welkom.

Corona-maatregelen in de kerk

De laatste weken zien we geregeld mensen op plaatsen gaan zitten, waar GEEN Liedboek klaar ligt. Graag uw aandacht hiervoor: we kunnen alleen de anderhalve-meter garanderen als u plaatsneemt op de (met een Liedboek) aangegeven zitplaatsen! Een maatregel gericht op ieders gezondheid!

Coronaregels in de Johanneskerk

Voor de zondagse vieringen gelden ingaande zondag 7 november 2021 – de volgende corona regels:

- Geen coronacheck bij de ingang.
- Gebruik van een mondkapje tijdens het lopen naar de zitplaats is gewenst.
- Zitplaatsen op 1 ½ meter afstand van elkaar, en uitsluitend op de plekken die met liedboeken zijn aangegeven.
- Leden uit één huishouden kunnen naast elkaar zitten.
- Voor wie thuisblijft is er de mogelijkheid om via www.kerkdienstgemist.nl de viering te volgen.

Autodienst:

21 november: Sjaak Rodenburg 454002 of 06 53894600

Agenda

- 24 november: Film: The two popes. Ontmoetingskapel Maarn
29 november: Economie en geloof - Paul Chendering Koningshof en online.
30 november: Vesper in de Adventstijd, 19.30 in de Johanneskerk
7 december: Inloopochtend in de Johanneskerk om 10:30 uur
7 december: Vesper in de Adventstijd, 19.30 in de Sint Andrieskerk
14 december: Vesper in de Adventstijd, 19.30 in de Johanneskerk
21 december: Vesper in de Adventstijd, 19.30 in de Sint Andrieskerk
4 januari: Inloopochtend in de Johanneskerk om 10:30 uur

Voorgangers de komende weken



- 28 nov: ds. Evelyn Noltus
5 dec: Frank Bosman
12 dec: ds. Hans Breunese
19 dec: ds. Arend Altena
Kerstnacht
24 dec: ds. Evelyn Noltus
Kerstmorgen
25 dec: ds. Evelyn Noltus
26 dec: ds. Arend Altena

Samenstelling van de Nieuwsbrief

Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdag 25-11 n.m. naar e-mail:
niewsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Liturgie Johanneskerk zondag 21 november 2021,

voorganger: de heer Daan Gutter
organist: Jan Spoel
ouderling: Geja Smit-Kramer
diaken: Tom van Kooten
lector: Sjaak Rodenburg
kindernevendienst: Marleen Overweel
beeld: Robbert van Dijk
koster: George Tempelaar
gastheer: Henk Steenwijk

Orgelspel

Orgelspel: 2 variaties over Wachet auf, ruft uns die Stimme (L749) van Joh. Walther

Binnenkomst ambtsdragers

Welkom en afkondigingen

Moment van stilte

Drempelgebed bij de Paaskaars:

We gaan staan

Begroeting

Vg. De Heer zij met u!

a: Zijn geest in ons midden!

The image shows a musical score for a hymn. It consists of four staves of music. The first staff is in treble clef and contains the melody. The lyrics are written below the staves. The lyrics are: 'On-ze hulp is in de Naam van de Heer die he-mel en aar-de ge-maakt heeft, die trou-we houdt tot in eeu-wig-heid en niet laat va-ren het werk van zijn han-den.' The score is in a common time signature and features various musical notations including notes, rests, and bar lines.

We gaan zitten

Zingen: lied 280 1,2,3

De vreugde voert ons naar dit huis

Gebed om ontferming, afgesloten met zingen: Kyrie 301c

Glorialied: lied 93 1,2,3,4
De Heer is koning, Hij regeert altijd

Gebed van de zondag

Kinderen gaan naar de nevendienst met NLB 832

Toelichting op de lezing

Eerste Schriftlezing: Sefanja 1: 14 - 2: 3;

Zingen: lied 422: 1,2,3
Laat de woorden die we hoorden

Tweede Schriftlezing: Marcus 13:14-27

Zingen: lied 981: 1, 4, 5
Zolang er mensen zijn op aarde

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 984
Gezegend die de wereld schiep
1: M
2: Vr
5: M
6: Vr

Gebeden en gaven

De acclamatie 368g Adem van God, vernieuw ons bestaan
wordt iedere keer gezongen na de woorden: daarom zingen wij

Stil gebed, afgesloten door Onze Vader, gesproken

Mededelingen van de Diaconie

Slotlied (staand) lied 416: 1,4
Ga met God en hij zal met je zijn

Zegen

zingen: Amen, amen, amen.

Orgelspel: een bewerking over Herzlich tut mich erfreuen (L747) van Albert de Klerk.