



Nieuwsbrief van de Johanneskerk (nr.39/week 47)  
20 november 2020

## Troost-engelen



In 2017 schreef ik er al eens eerder over: over deze prent van de Groningse kunstenaar Hendrik Werkman (1882 - 1945) bij de Chassidische Vertellingen van Martin Buber. De laatste van de serie die Werkman maakte, heet: 'De engel van de laatste troost.' In een geel vlak zie je een witte, lichtende gestalte in de vage omtrek van een deur. Die engel legt een hand op de schouder van iemand anders, een donkerblauw figuur, die buiten in het donker staat.

Troost, engel, licht en donker - het zijn woorden die passen bij deze tijd van het jaar. We herdenken komende zondag onze doden. Verlangen naar een 'engel' die zijn/haar hand op onze schouder legt, die de afstand van 1.5 meter doorbreken durft, en die ons in het licht trekt.

We zien licht en donker, buiten, in de natuur en in ons eigen leven. Het is een zware tijd voor velen: we missen de nabijheid van elkaar, van familie, van de gemeente. En het duurt allemaal zo lang. Mensen worden dof, gelaten, moe, het innerlijk licht dooft of wordt afgeschermd. Zo'n engel, die ons weer terugtrekt in het licht, wat kunnen we daarnaar verlangen.

Binnenkort begint de tijd van Advent. De tijd van uitkijken naar de Messias, die kwam om te troosten en te bemoedigen, en om mensen naar het licht te leiden.

Huub Oosterhuis dichtte een lied bij deze prent:

*'Zend mij de engel  
van de laatste troost  
de ogen van de mens,  
onthoud mij niet  
een mens die zegt  
hier ben ik.'*

Mooi hoe hij speelt met de Godsnaam: "Ik ben", "Ik ben er". Daar waar mensen voor elkaar een engel zijn, troost bieden of ontvangen in de ogen van een ander - daar wordt Gods naam zichtbaar en aanwezig. Daar licht Zijn naam op.

Niet voor niets hebben we in onze gemeenten in de adventstijd het 'engelen-project', ook dit jaar weer, in eenvoudige vorm. In kleine gebaren kunnen we elkaar troost en licht geven. Naar elkaar kijken zoals de engel naar de figuur in het donker kijkt: 'je bent geroepen om uit je donker te komen, en je zult er ook uitkomen'.

Zo bidden we om een troost-engel, speciaal voor de komende zondag waarop wij onze gestorven zusters en broeders gedenken. Gods troost in de ogen van een mens die zegt: Hier ben ik. Zoals Hij zelf hier, onder ons, wil zijn. Elke dag opnieuw.

Ds. Evelyn Noltus

## Pastoraat

Enkele gemeenteleden vierden een 'kroon'verjaardag in de afgelopen week. Van harte gefeliciteerd, ook nu het vreemde tijden zijn en feestjes niet in grotere kring gevierd kunnen worden. Hopelijk hebben jullie het op creatieve wijze toch kunnen vieren.

We leven mee met Jacqueline der Nederlanden, nu haar vader in de afgelopen week is gestorven. Hij was erg ziek en werd verpleegd in een verpleeghuis in Den Haag. We wensen Jacqueline en Jaap en hun gezin en familie van harte sterkte en kracht toe, nu zij afscheid moeten nemen. Mogen ze troost vinden bij de Heer, die zich ontfermt over wie rouw dragen.

We bidden ook voor al die mensen die in deze dagen leven met herinneringen aan wie gestorven is, geliefde mensen die gemist worden.

*'Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.*

*Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.*

*Zegen wens ik je toe.'*

(Iona lied 31, bundel 2)

Ds. Evelyn Noltus

## Diaconie

**Collectes zondag 22 november:**

### **1<sup>e</sup> collecte: Kinderen Oekraïne (Kerk in Actie)**

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. In Vynnyky richtte directrice Liliya Svystovych de *School van onze Dromen in Vynnyky* op om deze kinderen betere kansen te geven. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen. Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie in Oekraïne (nummer bankrekening: zie onder).

### **2<sup>e</sup> collecte: Diaconaal project "Bijbels voor China"**

We collecteren voor het ons bekende project "Bijbels voor China".

Het banknummer van onze diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 03 73 70 93 58.

## Vrije week predikant

Van maandag 23 november tot maandag 30 november heeft ds. Noltus een week vrij en is zij dus niet in Leersum. Voor acute pastorale vragen zijn de ouderlingen beschikbaar, voor evt. uitvaarten is ds. Arend Altena bereid om te vervangen.

## Gedachteniszondag: kaarsje branden



Tot zaterdagavond kunt u nog doorgeven aan Evelyn Noltus als u tijdens de Gedachtenisdienst zondagochtend of -middag graag de naam van iemand genoemd wil hebben, en daarbij een waxinelichtje wilt laten ontsteken. Zoals u weet kunt u als kerkganger dit jaar helaas niet zelf tijdens de dienst naar voren komen om dat te doen.

We hopen dat u als gemeenteleden ook naar de Gedachtenisdienst komt, hetzij in de ochtend, hetzij in de middag. Om rondom de familieleden te staan die iemand gedenken, en om zo als gemeente een warme veilige plek te bieden. Engelen van troost zijn voor elkaar. En ook je laten troosten door de ander. In de dienst horen we woorden van troost van De Ander, God die nooit loslaat wat zijn hand begon.

### **Kerk open zondag 22 november**

Tussen 12.30 en 13.30 uur is de Johanneskerk open voor wie zelf een kaarsje wil aansteken in een stille kerk.

## Adventskalender

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de afronding van een adventskalender voor alle adressen van onze gemeente. Voor iedere dag in de adventstijd een mooie tekst, afbeelding, gedicht, recept, enz.

De kalender wordt binnenkort bij u thuis bezorgd.

Tevens wordt u dan verder geïnformeerd over de aandachtskringsen.

## Bloemen

De bloemen van 15 november zijn ter bemoediging en met een groet van de gemeente naar Elly van Tol gegaan.

Geja Smit

## Voorgangers komende weken

22 november: ds. Evelyn Noltus (Gedachtenisdiensten 10.00 uur én 14.30 uur)

29 november: ds. Hans Bouma

6 december: ds. Roel Bosch

13 december: ds. Evelyn Noltus

20 december: ds. Arend Altena

24 december: ds Evelyn Noltus (Kerstnachtviering m.m.v. de cantorij)

25 december: ds. Evelyn Noltus

27 december: Frank Bosman

31 december: Geen dienst in de Johanneskerk

## Kerkelijke Stand 19 november 2020

Ingekomen: Mevr. G. van de Klippe Rijksstraatweg 21 3956 CH Leersum  
email: g.vd.klippe@xs4all.nl  
tel. : 06 20 81 11 15

## Vieringen in coronatijd (24)

**Voor aanstaande zondag 22 november zijn er alleen 's middags nog enkele zitplaatsen beschikbaar. Geef u zo spoedig mogelijk op via:  
e-mailadres: [vieringjohanneskerk@pknleersum](mailto:vieringjohanneskerk@pknleersum)  
of via tel. 41 06 31.**

U kunt zich vanaf a.s. maandag ook weer opgeven voor zondag 29 november.

## **Liturgie viering Johanneskerk, 22 november 2020**

### ***Gedachteniszondag***

**Voorganger: ds. Evelyn Noltus**

**Orgel: Ton Blom, piano: Arjen Bezemer**

**Zang: cantorijleden o.l.v. Jandirk Pronk**

**Ouderlingen: Truus Bretveld/Hanny van Schaik**

**Diakenen: Jan Keuter/Truus Visser**

**Lectoren: Teun Monster/Trude Meijnhardt**

**Beeld: Henk Steenwijk/Hans Neecke**

**Kindernevendienst: Dorenda Steenwijk; Oppas: Renny Steenwijk**

Welkom - Mededelingen

VOORBEREIDING

Moment van stilte

Drempelgebed bij het licht van de Paaskaars

*We gaan staan*

Bemoediging: vg.: De Heer zij met u!  
                  allen: Zijn Geest in ons midden!

Zanggroep zingt: lied 266  
*t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel*

Woorden aan het begin

Gebed om ontferming en opening

Zanggroep zingt: Tussen de tijd  
*t: Jannet Delver, m. Tom Löwenthal*

Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen  
klinkt zacht in mij aanhoudend door mijn botten heen  
tot in het diepste ruggemerg en daar nog boven  
een zin van ragfijn draad omspoeld  
ik zal er zijn.

Op zilte toon is deze naam vanuit mijn binnen  
verwarmd, omhuld, gekoesterd en door mij bevraagd,  
dan weer ontkend, als was het allemaal gelogen  
aan het geweten weer ontsnapt  
los, vogelvrij.

Dan zie ik jou in flarden en in volle zinnen  
diep koningsblauw daar in de verte bij de einder  
lopend op blote voeten en door water,  
zo zoek ik mij een weg naar jou  
ik zal er zijn.

Moment voor de kinderen en voor iedereen

Kinderen gaan naar de kinderdienst onder het zingen van: lied 285:1  
*t. Sytze de Vries, m. Christiaan Winter*

Eerste lezing: psalm 115 uit: '150 psalmen vrij', Huub Oosterhuis

*Dat is de vraag: waar is God?  
Hem alleen is het antwoord.  
Niet aan ons komt het toe.  
Daar waar wij niets van weten,  
'in zijn hemel' is Hij.*

*Goden genoeg, van zilver en goud –  
monden waarin geen woorden,  
ogen die je niet wenken,  
oren die maar niet horen,  
in hun neuzen geen adem  
handen die niet tasten en strelen,  
en geen kreet komt uit hun kelen  
grote voeten – maar geen weg te gaan.  
Dood als pieren hun bedenkers.  
Waan je niet veilig bij niets.*

*Maar Gij zijt mijn Hulpe Tegenover  
die mij aanziet. Gij, van de tien!  
De tien overwelmende*



*Wakkerstotende lichtende woorden.  
Van God-Ik-zal-zijn is de hemel.  
Aan de kinderen der mensen, allen,  
heeft Hij de aarde gegeven.*

*Niet de doden zingen,  
niet in hun stilte de doden  
maar wij levenden, die nog leven.  
Kome wat komt.*

Zanggroep zingt: Naam die mij van meet af aan  
*t. Henk Jongerius, m. Chris van Bruggen*

Naam die mij van meet af aan  
als een zegel is gegeven,  
als een waarmerk voor het leven,  
kracht geeft om de weg te gaan.

Naam die mij voor onderweg  
als een licht het spoor zal wijzen,  
als de toetssteen van de wijzen  
die de kwade raad weerlegt.

Naam die mij ten einde toe  
vergezelt en leert vertrouwen  
waarop zou ik anders bouwen?  
Nooit ben ik uw letters moe.

Tweede lezing: Romeinen 8: 38, 39

*Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,  
engelen noch machten noch krachten,  
heden noch toekomst,  
hoogte noch diepte,  
of wat er ook maar in de schepping is,  
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,  
die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.*

Overdenking

Zanggroep zingt: Over de genade

*t. Jannet Delver naar Hildegard von Bingen, m. Mariëtte Harinck*

Jij, die de liefde hebt geleerd en onderzocht  
de zuiverheid ervan als water uit de bron kon drinken,  
hebt het geheim van haar vrijgevigheid gezien,  
die als een scheppingswonder is,  
een bloemenzee, die nooit verwelkt of valt ter aarde.  
Jij, wie zou niet willen zijn als jij  
die in de armen van de zon, in geurigheid rust vindt.  
Veelgeliefde, uitgelezen vriendschap is jouw naam,  
'God is genadig' is jouw naam.

Gedicht: "Overal en nergens"

Ik ruik je in de linde,  
ik ruik je in de rozen.  
Ik ruik je in kamille,  
in jasmijn en in frambozen.  
Ik ruik je in het fluitenkruid  
en in de berenklauw.  
Overal en nergens ruik ik jou.

Ik proef je in de pruimen,  
ik proef je in de bessen.  
Ik proef je in de bron  
als ik mijn dorst probeer te lessen.  
Ik proef je in de druiven,  
ik proef je in de dauw.  
Overal en nergens proef ik jou.

Ik hoor je in de branding,  
ik hoor je in de meeuwen.  
Ik hoor je in hun vleugelslag,  
ik hoor je als ze schreeuwen.  
Ik hoor je in de leeuwerik,  
de merel en de kauw.  
Overal en nergens hoor ik jou.

Ik voel je in de hagel,  
ik voel je in de regen.  
Ik voel je in het briesje  
dat de blaadjes laat bewegen.  
Ik voel je in de warmte,  
ik voel je in de kou.  
Overal en nergens voel ik jou.

Ik zie je in de beken,  
ik zie je in de stenen.  
Ik zie je in een berg  
die door het maanlicht wordt beschenen.  
Ik zie je in de hemel,  
in het grijs en in het blauw.  
Overal en nergens zie ik jou.

*Bette Westera, 'Doodgewoon'.*

Kinderen komen terug van de kinderdienst

Inleidende woorden bij het gedenken

Zanggroep zingt: lied 158 b Een schoot van ontferming  
*t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen*

Kaarsen aansteken

Wij gedenken:

*(Ochtend)*

Teuntje - Tonny Bijl

Pieternele Jeanette Willemina, Ellen Fabac - Kraak

Arie van Donselaar

Cornelia Aartje Smits - van der Gang

Cornelia Barbara, Corrie Overweel

*(middag)*

Geertje, Gery Verkaik

Dina Lubberta, Diny Arntzen

Maria Adriana Suzanna, Marian Blom

Jan Willem, Wim Hartemink

Lambertus, Bert Dekker



Zanggroep zingt: Taizé lied 'Als alles duister is'

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft,  
als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft  
vuur dat nooit meer dooft.

We steken een lichtje aan voor....

Dankgebed en voorbeden

Onze Vader

Slotlied: Zanggroep zingt: lied 91 a *Wie in de schaduw Gods mag wonen*  
*t. Jan Duin, bij psalm 91, m. Antoine Oomen 'Licht dat ons aanstoot'*

Zending en zegen

Allen, gesproken: Amen.

-----

Uw reacties op de dienst zijn van harte welkom:  
[predikantjohanneskerk@pknleersum.nl](mailto:predikantjohanneskerk@pknleersum.nl)