

Nieuwsbrief

6 november 2020

Zondag 8 november

Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. Pieter

Goedendorp

Ouderling van dienst: Ina Wolff

Lector: Jaqueline Post

Begeleiding: Frank Firet

Collecte Diaconie: Voedselbank

Utrechtse Heuvelrug

Collecte Kerk: orgel en muziek

Bankrekeningnummer diaconie:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97

Bankrekeningnummer kerk:
NL 62 RABO 03 73 72 41 28

Dankbaar leven

Vorige week was het in het nieuws: enkele onderzoeken wijzen uit dat vitamine D onze weerbaarheid verhoogt en kan beschermen tegen een corona-infectie. Met voldoende vitamine D in het lichaam zou de kans op een infectie kleiner zijn en wanneer we tóch ziek worden, zou de ziekte minder ernstig verlopen.

De corona blijft ons in beslag nemen. Hoe blijf je gezond? Lichaamsbeweging helpt. Je leefstijl helpt. Vitamine D helpt. Wat helpt onze geest om gezond te blijven, terwijl ons leven en samenleven zo onder druk staat in deze maanden?

In de eerste dagen van november hebben we in de kerk altijd extra aandacht voor een andere vitamine D dan ons lichaam nodig heeft: vitamine Dankbaarheid. Dankdag voor gewas en arbeid draait erom; de eerste woensdag van november. We sloegen de dankstond dit jaar omwille van onze lichamelijke veiligheid over. Maar komende zondag staan we bij het thema stil: dankbaar leven.

We slaan woorden van Paulus op, die hij in zijn eerste brief aan de kerk in Tessalonica schreef: *'Dank God onder alle omstandigheden...'* (1 Tess 5: 18).

'Dankt God in alles...' stond daar in de oude vertaling. Het is een vaak misverstane regel. Er staat niet dat we God voor of om alles wat

ons overkomt moeten danken. Er is genoeg dat je leven op de fundamenten kan laten schudden of je dagen hun glans kan ontnemen. Er staat ook niet 'Dank God ondanks alles.' Alsof we ons best moeten doen vooral maar dankbaar te doen. Nee, we maken lief en leed mee. Er is genoeg waardoor we bij de pakken neer zouden kunnen zitten. Maar lukt het om oog te houden voor wat je kreeg bóven wat je mist, dan sta je anders in het leven.

In zijn boek "Eindelijk thuis" schrijft Henri Nouwen over dankbaarheid als een keuze. Hij haalt dan een Estse zegswijze aan: *"Een spreekwoord uit Estland zegt: 'Wie niet dankbaar kan zijn voor het weinige, zal het ook niet voor het vele zijn.' Oefeningen in dankbaarheid maken iemand dankbaar, stap voor stap onthullen zij dat alles genade is."* (p. 96-97).

Het is te leren. Je kunt er in oefenen. De kleine dingen waarderen. De zon die over ons opgaat. De natuur die haar schoonheid altijd weer anders laat zien. De mensen die we ontmoeten en bemoedigen. De weg die je vindt door aanvechtingen heen. Dankbaarheid is de kortste weg naar geluk.

*Ds. Pieter
Goedendorp*

Zondag 8 november

De achtste zondag van de herfsttijd. Zondag na Dankdag voor gewas en arbeid. We staan erbij stil in een themadienst 'Dankbaar leven'. Voorganger is ds. Pieter Goedendorp. Frank Firet bespeelt het orgel. Er is nog altijd de mogelijkheid om met dertig kerkgangers bijeen te komen. Wil je naar de kerk komen, bel of app dan uiterlijk **vrijdagavond naar 06 82 73 48 61**. In verband met zorgvuldige navolging van de coronamaatregelen wordt iedereen verzocht op tijd, uiterlijk **9.45 uur** aanwezig te zijn. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, wordt door velen wel op prijs gesteld, maar laten we aan ieder zelf over. We gebruiken in deze periode één ingang: de zijdeur van het Michaëlhuis. Leden van het coördinatieteam wijzen waar je plaats kunt nemen. Na afloop van de dienst wachten we ook weer op hun aanwijzingen om het verlaten van de kerk goed te laten verlopen.

Orde van dienst zondag 8 november

- intro en orgelspel
- aansteken van de intentiekaarsen
- welkom
- introfilm en orgelspel
- aansteken van de kaarsen door de diaken van dienst
- welkom door de ouderling van dienst
- Lied 220: 1, 3 en 4
- votum en groet
- bij deze dienst...
- Psalm 136: 1, 2, 12 en 13
- met dominee beer
- video: "Onder, boven, voor en achter"
- bij de lezingen
- Schriftlezingen Habakuk 3: 1-2 en 17-19 en 1 Thessalonicenzen 5: 14-24
- Lied 912: 1, 4 en 6
- overdenking
- video: Lied 388
- gebeden
- tenslotte
- zending en zegen
- slotlied
- Lied 984: 1, 2, 5 en 6
- mededelingenvideo

De dienst begint om 10.00 uur en wordt live uitgezonden via www.kerkomroep.nl. De uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te vroeg in: het kan gebeuren dat bij het opstarten van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het beeld te ('refresh' met de knop ⌂). Naderhand is de dienst terug te zien via de knop "kijken" (PC) of "beeld (app)".

Storingen Kerkomroep

De afgelopen twee zondagen zijn de uitzendingen via Kerkomroep helaas niet probleemloos verlopen. Nader onderzoek bij Kerkomroep heeft uitgewezen dat één van de netwerkcomponenten in hun netwerk niet langer naar behoren functioneert. Dit component zal vervangen worden waarvoor momenteel de nodige acties zijn uitgezet.

Tot het moment dat deze werkzaamheden voltooid zijn, zal een tijdelijke oplossing op het netwerk van Kerkomroep toegepast worden. De verwachting is dat hierdoor de uitzending van aankomende zondag zonder problemen uitgezonden kan worden.

Mocht zich onverhoopt tóch weer een storing voordoen, dan beschikken we binnenkort gelukkig over onze eigen opname unit, waardoor we - als dat nodig is - de gehele dienst later alsnog online kunnen zetten.

We doen in ieder geval ons best om er weer een mooie uitzending van te maken!

Het technisch team internet uitzendingen van de Michaëlkerk

Omzien naar elkaar

Joop de Fluiter wachtte al enige tijd op een hartoperatie. Na - tot twee maal toe - eerder uitstel, vond die ingreep afgelopen woensdag plaats. Joop is daags erna naar huis teruggekeerd om daar aan te sterken. Intussen verblijft **Wout Blankestijn** nog in Warande zorgcentrum Bovenwegen, Heideweg 2, 3708 AT Zeist. Daar is ook

Tjeerd Jongeling opgenomen. Voor **Rients Zoodsma** leverde een onderzoektraject dat in de afgelopen tijd plaatsvond een ernstige diagnose op van ongeneeslijke ziekte. De behandeling die **Harry Lokhorst** onderging moest helaas vanwege complicaties worden stopgezet. Er wordt nu ingezet op een goede palliatieve zorg. Voor **Steven Boonzaaijer** lijkt de medicatie die het ziekteproces remden geen goede resultaten meer te bieden. In de komende week zal over het vervolg van de behandeling een besluit vallen. **Maas van de Lagemaat** meldt zich volgende week opnieuw in het ziekenhuis voor nader onderzoek, voordat een diagnose definitief gesteld kan worden. Een heel aantal gemeenteleden is van thuis uit in verband met ziekte onder behandeling. Soms is er een goede uitslag, vaak zijn er zorgen. Laten we hen allen gedenken in onze gebeden.

Overlijdensbericht

Willemina van Arkel-Berkhof
(Amerongen, 18 juli 1943 – Leersum, 29 oktober 2020)

We ontvingen bericht van het overlijden van ons gemeentelid Mien van Arkel-Berkhof. Sinds 24 oktober 2017 was zij weduwe van Henk van Arkel. In verband met de pandemie vond de begrafenis afgelopen woensdagmiddag plaats in besloten kring. Er is een condoleanceregister geopend op www.memori.nl/mien-van-arkel.

We gedenken haar in onze gebeden en wensen de kinderen en kleinkinderen troost en goede moed toe in deze dagen van rouw.

Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 1 november was bestemd voor de heer Bart Huls.

Een kaart van de kerk

Als het goed is, ontving ieder gemeentelid van de Michaëlkerk -elk adres- deze week een kaart van de kerk. Namens de kerkenraad een hart onder de riem voor alle gemeenteleden:

*“Waar een kerk is,
is een toren vol met hoop.
En waar een weg is om te gaan
weet ik dat ik niet stil moet staan”*

zong ooit Liselore Gerritsen.

Zo zijn kerken al eeuwen een baken voor mensen op de levensweg.

Het zijn uitdagende tijden. De

coronapandemie werpt ons terug op onszelf.

Maar niemand hoeft alléén te zijn. We

blijven verbonden.

Op de verbinding in geloof, hoop en liefde is de Michaëlkerk als gemeente van Christus gebouwd. Om de liefde van God in eigen leven te ervaren en voor elkaar waar te maken.

Houd moed. *Heb lief!*

Op de voorzijde van de kaart zijn -met de kerktoeren van de Michaëlkerk als achtergrond- regels afgedrukt uit een lied dat in de afgelopen zomer, na de eerste coronagolf, werd geschreven door Bas van Nienes en Lydia van Maurik. Het was een bedankje, vertellen ze op de website van de Protestantse kerk in Nederland: “We zijn dankbaar voor alle inzet in het land en het signaal dat we hiermee als kerken hebben gegeven. We hebben mensen kunnen laten merken dat ze niet alleen staan. God gaf ons aan elkaar en dat hebben we met elkaar uitgedragen.” Er werd naar gevraagd en daarom nemen we de tekst graag in deze Nieuwsbrief in z'n geheel nog eens op:

Niet alleen

Ik beken vandaag dat ik kwetsbaar ben,
als een veldbloem in de wei,
die vandaag nog bloeit, stralend,
zorgeloos, morgen door de wind verwaait.

*Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn,
want zo heeft Hij ons gemaakt.
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij,
want Hij gaf ons aan elkaar.*

Ik geef je mijn handen die vangen en dragen.
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen.
Al zijn we gescheiden door muren en ramen:
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan.

*Als de bloem verwelkt, als het gras verdort,
als de angst ons overmant,
dan vertel ik jou, dan vertel jij mij:
"We zijn veilig in Gods hand."*

Ik geef je mijn handen die vangen en dragen.
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen.
Al zijn we gescheiden door muren en ramen:
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan.

Je bent niet alleen.
Ik loop met je mee.
Dan ben je wel verdrietig,
maar je bent niet meer alleen.

En is het vandaag
mijn beurt om sterk te zijn:
morgen ben jij het misschien
die mij op handen draagt.

*Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn,
want zo heeft Hij ons gemaakt.
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij,
want Hij gaf ons aan elkaar.*

Het lied 'Niet alleen' is terug te horen op de
website van de Protestantse Kerk
www.protestantsekerk.nl

Kerkdiensten komende periode

8 november: ds. Pieter Goedendorp
15 november: ds. E. Schuddebeurs, Houten
22 november: ds. Pieter Goedendorp
29 november: mw.ds. G. Morsink, Zeist
6 december: ds. Pieter Goedendorp

Gedachtenis

Over veertien dagen is het alweer de laatste
zondag van het kerkelijk jaar:
Eeuwigheidszondag. We gedenken dan in de
dienst de overledenen van de afgelopen
twaalf maanden. We noemen hun namen en
steken bij iedere naam een kaars aan. Een
kaars als een stil gebed. Er zijn veel
gemeenten waar -in gewone tijden-
kerkgangers de mogelijkheid krijgen om
dierbaren die hèn zijn ontvallen te
gedenken en een lichtje aan te steken. In de
Michaëlkerk kozen we daar niet voor. Maar
nu in de pandemie alles anders is dan
anders en het veel mensen onmogelijk is om
zelf -waar dan ook- ter kerke te gaan, bieden
we de mogelijkheid om die namen wel te
laten klinken. Is er in uw/jouw kring een
overledene om te blijven gedenken, neem
dan gerust contact op en geef zijn/haar
naam aan mij door:
p.f.goedendorp@pknleersum.nl

ds. Pieter Goedendorp

Gebedskring

De biddag voor
gewas en arbeid was
de laatste gewone
dienst in de
Michaëlkerk vóór
alle "corona-
maatregelen". Op de eerste woensdag in
november komen we normaal als gemeente
bij elkaar om God te danken voor de oogst (in
brede zin) en ons werk. Ook al gaat de
dankdag viering op woensdag niet door, in
de dienst van komende zondag danken we
onze Hemelse Vader voor alles wat we
dagelijks en steeds opnieuw van Hem
ontvangen! Die zondag is de eerste dag van

de week die getekend wordt door Sint Maarten. Jaren geleden schreef een nichtje op 11 november in mijn Poëziealbum: "Als het buiten donker is en koud, zorg jij dan voor een lichtje? Laat dat zo stralen uit je hart en staan op je gezichtje, dat allen die daar om je zijn, zich koest'ren in jouw zonneschijn", een versje geïnspireerd door het-met-lichtjes-lopen op Sint Maarten. Of deze Maarten ook iets te maken heeft met ons begrip mantelzorg weet ik niet, een feit is dat het volgende week de week is van "de mantelzorg"! Mantelzorg ... waarvan ook sprake is in lied 221: "Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht ... Graag willen we u vragen met ons te bidden voor alle mantelzorgers, dat zij kracht krijgen om hun zorg aan de naaste met liefde en volharding te kunnen doen.

Riek van Hussel

Financiële situatie Michäelkerk

Op de kerkenraadsvergadering van 23 september jl. is uitgebreid stilgestaan bij de financiële situatie van de Michaëlkerk. Bij de bespreking van dit onderwerp waren ook de heren Kamphuis, Gerestein en Wolff aanwezig. Gedrieën vormen zij een projectgroep, die zich op verzoek van de kerkenraad gebogen heeft over de vraag: hoe komen we tot een gezonde exploitatie. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een aantal documenten, die aan de kerkenraad worden gepresenteerd.

Om te beginnen wordt benadrukt dat geld in een kerk niet leidend is, maar wel een wezenlijke randvoorwaarde vormt. Want net als voor ieders persoonlijke huishoudboekje geldt: je kunt niet meer geld uitgeven dan er binnen komt.

Enkele feiten op een rij:

- op jaarbasis hebben we een structureel tekort van ca. € 30.000 euro.
- de inkomstenkant wordt gevormd door twee grote onderdelen: de jaarlijkse bijdragen van gemeenteleden aan actie Kerkbalans en de donatie van de Snuffelschuur.

- het is niet aannemelijk dat we dit jaar een bijdrage van de Snuffelschuur tegemoet kunnen zien, dus over 2020 zal het tekort nog groter zijn.
- in onze gemeente is de gemiddelde opbrengst per lid bij actie Kerkbalans € 65 euro. Dit is heel wat lager dan in ons omliggende gemeentes, waar het gemiddelde in 2018 op € 133 euro lag!
- de tekorten opvangen vanuit het eigen vermogen kan tijdelijk een oplossing zijn, maar op de langere termijn is dit niet houdbaar en niet verstandig. Het merendeel van het vermogen (ca. € 400.000) is nl. gereserveerd voor het onderhoud van de gebouwen in de komende 10 jaar.
- op het moment dat onze gemeente een nieuwe predikant moet gaan beroepen, is een van de voorwaarden vanuit de landelijke kerk dat er zicht is op een sluitende meerjaren exploitatie over een periode van minimaal 6 jaar. We hebben nu al een aantal jaar een *niet* sluitende exploitatie.
- de huidige inkomsten zijn niet toereikend om de vaste lasten te bekostigen. Deze vaste lasten bestaan voor 80% uit personeelskosten en voor de rest uit regulier onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

Als we dus financieel gezien op dezelfde manier door blijven gaan, kan dit grote gevolgen hebben voor de toekomst. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het al dan niet in stand houden van een full time predikantsplaats en het uitvoeren van onze kerkelijke activiteiten. Maar ook op korte termijn moeten er afwegingen gemaakt worden, zoals: kunnen we de vacature seniorenpastor invullen en kan de kosterfunctie een betaalde functie blijven? De hoofdvraag waar we ons nu voor gesteld zien is: hoe kunnen we onze financiële situatie ombuigen, zodat we tot een sluitende begroting komen? Simpel gezegd zijn er twee opties: de inkomsten vergroten of de uitgaven verminderen.

Het zou natuurlijk het mooist zijn als we onze inkomsten op een hoger peil kunnen brengen: dáár zal nu richting actie Kerkbalans 2021 op ingezet worden.

Mocht dat niet gerealiseerd kunnen worden, dan zullen we er niet aan ontkomen keuzes te maken in wat we wel en niet doen en drastisch te bezuinigen.

Over dit onderwerp hadden we graag met u als gemeenteleden van gedachten gewisseld op een gemeenteavond. Immers, het bovenstaande is niet alleen een probleem van het college van Kerkrentmeesters of de kerkenraad, maar gaat de hele gemeente aan. Met elkaar zullen we het moeten hebben over vragen als: wat vinden we belangrijk en hoe gaan we dat financieren? Een overleg met een zo groot mogelijk deel van de gemeente is echter in de huidige omstandigheden helaas niet mogelijk. Daarom willen we u graag langs deze weg in ieder geval vast informeren hoe we ervoor staan.

En u vragen met ons mee te denken. Heeft u ideeën hoe we tot een gezond financieel beleid kunnen komen: we horen het graag!

Ina Wolff,
scriba

Noodoproep Snuffelschuur

De Snuffelschuur is dringend op zoek naar mensen die (tijdelijk) op zaterdagochtend willen komen helpen. Op dit moment zijn enkele vaste medewerkers wegens ziekte uitgevallen, waardoor de bezetting op zaterdagmorgen te klein is. Dit heeft weer tot gevolg dat bepaalde afdelingen voor de verkoop niet bemand zijn.

Wie o wie helpt de Snuffelschuur uit de brand? Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij Teus Lagerweij (voorzitter van het bestuur van de Snuffelschuur): Lagerweij1@gmail.com. Telefonisch mag ook op 06-83164140.

Ingezonden bericht: kosthuis gezocht

Hoi, ik ben Jedid-Jah, 18 jaar en woonachtig in Tholen (Zeeland). Per februari 2021 hoop ik te gaan studeren aan de TMO te Doorn en

zoek ik een gezellig christelijk kosthuis om tijdens mijn eerste leerjaar te verblijven tegen een vergoeding. Zijn jullie een gezin of stel die daarvoor open staat? Of mochten jullie iemand kennen, laat maar weten!

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen: 06 299 107 35, alvast bedankt en wie weet tot snel!

Collectebestemmingen

Zondag 8 november 2020

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor "**Voedselbank Utrechtse Heuvelrug**"

Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug is een onafhankelijke stichting en is geheel afhankelijk van giften van lokale bedrijven en instellingen, kerken en particulieren en subsidie van de gemeente. De doelstelling is het (tijdelijk) verschaffen van voedsel aan mensen die in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de armoedegrens leven, en het reduceren van verspilling van voedsel. Voor voedsel wordt niet betaald. Men beoordeelt zelf niet of personen in aanmerking komen voor een voedselpakket. Dit gebeurt door verschillende instanties die beroepsmatig maatschappelijke hulp verlenen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De voedselbank levert voedselpakketten aan de inwoners van Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen, Overberg, Maarn en Maarsbergen. Eind 2019 voorzagen ze wekelijks 73 gezinnen van een voedselpakket. Hiervoor zetten zich wekelijks meer dan 75 vrijwilligers in. Helpt u ook uw medemens? Alvast hartelijk dank!

Het nummer van de diaconie is:

NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.

Uw bijdrage voor onze kerkelijke activiteiten kunt u overmaken op

NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum. Het collectiedoel deze week

is:

orgel en muziek.