

# Nieuwsbrief

## 8 mei 2020

### Zondag 10 mei

*Aanvang: 09.00 uur*  
*Voorganger: ds. Jan Stelwagen*  
*Ouderling van dienst/lector: Ina Wolff*  
*Begeleiding: Frank Firet*  
*Collecte Diaconie: Stichting Regenbooggroep*  
*Collecte Kerk: bijstand pastoraat*



Bankrekeningnummer diaconie:  
NL70 RABO 030 211 1697

Bankrekeningnummer kerk:  
NL62 RABO 0373 724 128

### Zondag 10 mei 2020 - "Cantate / Zingt"

A.s. zondag is het zondag Cantate, hetgeen "Zingt!" betekent en uit Psalm 98:1 komt, waar staat: "Zingt de Heer een nieuw lied". Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw, en in nieuwe liederen zingen wij Gods lof. Ook in deze kerkdienst in coronatijd! Ds. Jan Stelwagen gaat voor in de internetviering. Ouderling en lector is Ina Wolff. Frank Firet bespeelt het orgel. Janneke Firet brengt samen met Paul Tollenaar de dienst in beeld terwijl Henk Boeve de geluidstechniek regelt.

*De internetdienst begint om 09.00 uur, de uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel op PC of app niet te vroeg in: je loopt de kans dat bij het opstarten van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het beeld te verversen ('refresh' met de knop ☺).*

#### **De liturgie voor zondag 10 mei**

- aansteken Paaskaars en intentiekaarsen
- welkom
- Psalm 98: 1 en 4
- drempelgebed, 'votum' en groet
- bij deze zondag
- De Tien Woorden
- Lied 356: 1 en 3 (Ev. Liedbundel)
- Schriftlezing: Johannes 14 1-14
- Lied 534: 1, 2 en 4
- overdenking
- Lied 675: 1 en 2
- gebeden, afgesloten met het 'onze Vader'

-tenslotte

-zegen

- lied 655:1, 4 en 5

-over de *collectedoelen*...

-zwaaien naar...

-orgelspel Lied 416

#### Zwaaien naar...



Heeft u ook zo genoten van de gemeenteleden die de afgelopen twee weken al zwaaiend in beeld kwamen? Fijn om elkaar op deze manier tòch even te kunnen zien, ook al blijven de kerkbanken leeg! Zoals we in "gewone tijden" na de dienst elkaar op het Kerkplein nog even toezwaaien bij het naar huis gaan, zo doen we dat bij wijze van spreken óók op de valreep van de internetdienst. Cameraman Henk Boeve gaat in de voorafgaande week met z'n GoPro-camera door het dorp, belt her en der aan en maakt op veilige afstand de opnamen die we 's zondags dan weer terugzien. Zo houden we wat zicht op elkaar! We zijn benieuwd wie er deze week weer naar ons zwaaien....

## Bidden met Coventry

We vieren 75 jaar bevrijding. Driekwart eeuw geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog. We gedenken en vieren het in een vreemde tijd, want de wereld heeft met een ander soort van bezetter te maken dan de meesten van ons zich ooit hadden kunnen voorstellen.

Op zondag 3 mei, aan het begin van de bijzondere jubileumweek, namen we in de gebeden in de Michaëlkerk woorden over van een gebed dat in de Britse stad Coventry z'n oorsprong vindt: het "Coventry-gebed voor Vrede en Verzoening."

Het gebed ontstond na de Tweede Wereldoorlog in de Engelse stad Coventry. De middeleeuwse kathedraal van de stad werd in november 1940 door Duitse bommen verwoest. Tussen de puinhopen werden twee verkoolde balken gevonden, die in de vorm van een kruis lagen. Het werd gezien als een oproep tot vrede. Deken Howard liet op een ruïnewaard de woorden "Vader, vergeef het..." beitelen.

Na de oorlog werd vanuit Coventry contact gezocht met gebombardeerde Duitse steden



als Kiel, Dresden en Berlijn en ontstond het initiatief tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Zo'n 160 kerken over de gehele wereld sloten zich erbij aan. Elke vrijdag wordt daar rond het middaguur het "Coventrygebed" gebeden.

Het gebed begint en eindigt met de biddende zelf. Er is veel kwaad en haat in de wereld, maar juist ook in onszelf. Zo start het gebed met een schuldbelijdenis en klinkt daarna als een refrein 'Heer, vergeef...' De tekst eindigt met een vermaning van Paulus uit Efeziërs 4:32. Er

zijn verschillende versies van het Engelstalige origineel in omloop. Maar de strekking is altijd dezelfde:

*Laten we bidden, want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.*

*Heer, vergeef het.*

*De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, ras en ras, klasse en klasse;*

*Heer, vergeef het.*

*Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft naar het bezit van wat hen niet toebehoort;*

*Heer, vergeef het.*

*De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest;*

*Heer, vergeef het.*

*Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen;*

*Heer, vergeef het.*

*Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van daklozen en vluchtelingen;*

*Heer, vergeef het.*

*De begeerte, die de lichamen van mannen vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt;*

*Heer, vergeef het.*

*De trots, die ons ertoe brengt op onszelf te vertrouwen en niet op God;*

*Heer, vergeef het.*

*'Maar wees jegens elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.'*

Vijfenzeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog staat de wereld op een andere manier in brand. Het is mooi om te zien hoe in de strijd tegen de corona talloze mensen in eendracht verbonden zijn. Een broederschap / zusterschap die landsgrenzen en continenten overstijgt. En tegelijk: mijn hart krimpt inéén, wanneer ik de beelden zie uit landen en gebieden die getroffen worden door de pandemie, maar waar medische hulp niet voor ieder bereikbaar is. En wanneer ik de harde woorden hoor van leidlieden die zouden moeten instaan voor verbondenheid en vrede, maar die argwaan en haat zaaien. Hoe nodig is het te blijven bidden in de geest van dat intussen driekwart eeuw oude Coventrygebed.

ds. Pieter Goedendorp

## Omzien naar elkaar

*Om wat zicht te kunnen houden op elkaar noemen we in de Nieuwsbrief ook de namen van onze zieke gemeenteleden. Denkt u in deze bewogen tijden ook om hen in gebeden en een teken van betrokkenheid? Een kaartje doet of ander teken van medeleven doet veel goed. Zo'n blijk van betrokkenheid stellen ook onze senioren beslist op prijs. Zij zijn intussen al zolang afgesneden van bezoek van hun naasten!*

**Mevrouw Jenny van Kooten-Lokhorst**, werd in zorgwekkende conditie opgenomen in het Diaconessenhuis in Utrecht.

**Piet Versteegh** wordt nog altijd in het Diaconessenhuis in Utrecht verpleegd. Hij verblijft in strikte quarantaine.

**Tjeerd Jongeling** verhuist in afwachting van de hersteloperatie die hopelijk in juni kan plaatsvinden op vrijdag 8 mei vanuit het MRC Aardenburg naar verpleeghuis de Lichtenberg in Amersfoort.

**Rijk van Geijtenbeek** is sinds vorige week in het Zonnehuis te Doorn.

Ook **Aart van Amerongen** verblijft na een ziekenhuisopname ten gevolge van een val inmiddels in het Zonnehuis.

Een heel aantal andere gemeenteleden is thuis bezig met langdurige behandelingen. We gedenken onze zieken op hoop van zegen over hun behandeling in onze gebeden en wensen hen goede moed en sterkte toe.

## Pastoraat - omzien naar elkaar

Hoewel de richtlijnen vanuit de overheid iets meer ruimte gaan bieden in het openbare leven, is voorzichtigheid en afstand bewaren nog steeds een belangrijk uitgangspunt. In plaats van bij iemand op bezoek gaan kunnen we ook op andere manieren blijven omzien naar elkaar. Een kaartje, een briefje, een bericht, een telefoontje... een klein gebaar, maar vaak van grote betekenis. Ook ds. Pieter Goedendorp en de wijkouderlingen zullen hun gebruikelijke huisbezoeken voorlopig nog niet afleggen. Zij proberen in deze periode zoveel mogelijk telefonisch contact te onderhouden. Mocht u zelf een van hen willen spreken, aarzel dan niet hen te benaderen:

Wijk 1 – Wim Immink (451950)

Wijk 2 – Liesbeth van de Waerdt (412995)

Wijk 3 – Ida Hogendoorn (456347)

Wijk 4 – Bert Hogendoorn (416272)

Wijk 5 – Coby Gerestein (410649)

ds. Pieter Goedendorp (tel. 45 38 45, [p.f.goedendorp@pknleersum.nl](mailto:p.f.goedendorp@pknleersum.nl))



## Bloemengroet

In plaats van het gebruikelijke boeket bloemen gaat er in deze periode een mooie bloemenkaart naar een gemeentelid aan wie we op die manier willen laten weten dat we aan hem/haar denken. Afgelopen zondag ging er zo'n kaart als blijk van ons meelevens naar Tjeerd Jongeling in MRC Aardenburg.

## Vanuit de kerkenraad

Nadat we als kerkenraad in de nieuwe samenstelling op 15 februari nog een mooie middag met elkaar hebben gehad, om van daaruit vol enthousiasme aan het werk te gaan, heeft het coronavirus ons al vrij snel daarna gedwongen om pas op de plaats te maken. Allerlei reguliere overlegvormen en activiteiten kwamen stil te liggen: een rare start voor met name de nieuwe kerkenraadsleden! Inmiddels proberen we zoveel mogelijk op andere manieren contact met elkaar te hebben om het werk dat gedaan moet worden doorgang te kunnen laten vinden.

Eén van de besluiten die we op die manier hebben genomen is de **verkiezing** van Roland van Barneveld als ouderling-kerkrentmeester. Binnen dat college was nog een vacature en we zijn heel blij dat Roland bereid is gevonden in die functie de kerkenraad te willen versterken. In normale omstandigheden zou hij in het midden van de gemeente in een kerkdienst als ambtsdrager bevestigd worden: dat hopen we op een later moment alsnog te kunnen doen. We hopen dat ook u als gemeente met deze benoeming in kunt stemmen: als er binnen een week na het publiceren van dit bericht geen bezwaren zijn binnen gekomen gaan we daarvan uit.

Voor onze **seniorenpastor Esther Colijn** komt het einde van haar dienstverband met de Michaëlkerk in zicht. Zoals bekend heeft

Esther eerder dit jaar aangegeven haar contract per 1 juni niet te willen verlengen. Helaas was haar uit de praktijk gebleken dat het combineren van de pastorale werkzaamheden in Leersum teveel vraagt in combinatie met haar studie en werk. Komende week rondt Esther nog wat laatste zaken af en de laatste twee weken van mei neemt zij haar resterende vakantiedagen op. Ook wat betreft het afscheid van Esther hadden we dat graag te midden van de gemeente gedaan: jammer dat dat nu niet kan. We zullen er in de kerkdienst van zondag 17 mei én in de nieuwsbrief van volgende week in ieder geval op een andere manier vorm aan geven. En dan tenslotte nog iets over de **online kerkdiensten** die we op dit moment verzorgen. Heel bewust is er vanaf het begin voor gekozen om dit in een zo klein en constant mogelijke bezetting te doen. Dit format houden we in ieder geval nog tot 1 juni aan. Voor de periode hierna zullen we gaan kijken hoe we dit langzaam kunnen gaan opschalen. Volgens de richtlijnen van de PKN (en de landelijke overheid) kunnen er vanaf 1 juni kerkdiensten gehouden worden waarbij maximaal 30 mensen aanwezig zijn. De PKN adviseert om de maand juni te gebruiken als oefenperiode voor het kerk-zijn in een anderhalve meter setting. Het lijkt er namelijk op dat vanaf 1 juli maximaal 100 mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst. In de week van 11 mei komt een protocol beschikbaar hoe om te gaan met kerk-zijn in een anderhalve meter setting. In dit protocol worden richtlijnen gegeven voor routes in en naar het kerkgebouw, hygiëne, placering, uitnodigingsbeleid, zingen etc. Hoewel er dus wel wat lichtpuntjes zijn, zullen we voorlopig nog niet terug kunnen keren naar de situatie zoals we die gewend waren. De komende periode zullen we gaan bekijken hoe we met al deze richtlijnen en adviezen omgaan en hoe we hier invulling aan geven in onze eigen gemeente.

*Ina Wolff, scriba*

## **Gebedskring**

“Het gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond”, staat op een tegeltje dat ik eens van een tante kreeg. Dat sprak me eerst niet erg aan, maar gaandeweg heeft die regel steeds meer waarde voor me gekregen. Bidden: je dank uitspreken naar God voor alles wat Hij ons geeft en Hem vertellen van je zorg om mensen en situaties, dichtbij of ver weg, nu ook in deze vreemde tijd door het corona virus. Vaak onderschatten we de kracht van het bidden, tot we zelf in een situatie zijn beland waarin we merken hoe we worden bemoedigd doordat anderen voor ons bidden. Als gebedskring komen we nu niet bij elkaar, maar toch gaat het danken en bidden door, danken voor de natuur die zo mooi uitloopt, voor mensen die nieuwe behandel mogelijkheden kregen, voor allerlei initiatieven bedacht om mensen juist nu een riem onder het hart te steken! En bidden voor ieder, die juist door alle maatregelen rondom het virus, eenzaam is dan daarvoor, voor degene, die in een behandeltraject zit, voor alle zorgverleners en voor mensen die verdriet hebben om het verlies van een geliefde.

Graag willen we u vragen met ons te bidden om wijsheid voor de leiders in de wereld en dat ze steeds zullen kiezen voor vrede en gerechtigheid.

*Riek van Hussel*

## **Telefonische hulplijn**

Vorige week meldden we het al: de telefonische hulplijn op woensdagochtend is opgeheven, omdat dit aanbod niet in een behoefte bleek te voorzien. Fijn dat menigeen zo z'n eigen lijntjes heeft lopen en dat er naar elkaar wordt omgezien, zonder dat dit georganiseerd hoeft te worden. Als het de komende tijd nodig is, kan er alsnog hulp worden geregeld: neemt u in dat geval bijvoorbeeld even contact op met uw wijkouderling.

## Moeite met Kerkomroep? Er is hulp!



De kerkdienst op Kerkomroep wordt door veel gemeenteleden goed gevolgd en op prijs gesteld. Computerbezitters kijken via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) => michaëlkerk mee. Voor MacOS en Android-apparaten is er een gemakkelijke *gratis* Kerkomroep-app. Toch blijkt het niet altijd even eenvoudig om verbinding te krijgen. Dat kan te maken hebben met de drukte bij Kerkomroep, die niet meer dan 100 gelijktijdige kijkers toelaat. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn. Kunt u wat hulp gebruiken? Neem dan gerust doordeweeks even contact op met Jos Tollenaar, telefoon 06-53974741. Hij helpt van harte!

## Blijf onze kerk juist ook in deze tijden financieel steunen!

We missen in deze periode de collecte opbrengsten voor diaconie en kerk. Daarom noemen we graag iedere week de bankrekeningnummers bekend waarop u een bijdrage kunt overmaken.

Het nummer van de diaconie is: **NL70 RABO 030 211 1697** t.n.v. diaconie Herv. Gem. Leersum, eventueel onder vermelding van de gewenste bestemming.

Deze week wordt onze bijdrage gevraagd voor het werk van de Stichting Regenbooggroep. Een organisatie die zich inzet voor Amsterdammers in sociale armoede. Dat doet men met met vrijwillige maatjes en buddy's, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en veel meer. Maar vooral via tijd en aandacht voor elkaar; van mens tot mens.

Uw bijdrage voor onze kerkelijke activiteiten kunt u overmaken op **NL62**

**RABO 0373 724 128** t.n.v. Herv. Gem. Leersum. Het collectiedoel van deze week: de kosten van bijstand in het pastoraat. Blijft u onze kerk ook in deze moeilijke tijden financieel steunen?