

Nieuwsbrief

10 juli 2020

Zondag 12 juli

Aanvang: 09.00 uur
Voorganger: Ds. Pieter Goedendorp
Ouderling van dienst en lector: Ina Wolff
Begeleiding: Frank Firet
Collecte Diaconie: Leger des Heils
Collecte Kerk: beeld en geluid

KERKDIENT BIJWONEN?

App of bel naar 06-82734861
(uiterlijk de vrijdag voor de betreffende zondag)

Iedere zondag is de kerkdienst
te volgen via kerkomroep.nl

Deze dienst begint om 09.00 uur



Bankrekeningnummer diaconie:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97

Bankrekeningnummer kerk:
NL 62 RABO 03 73 72 41 28

Zondag 12 juli 2020



De zondag vóór de schoolvakantie begint. We zijn al meer dan 10 jaar gewend om op deze zomervakantie met Leersumse kerken bij elkaar te komen voor een oecumenische openluchtdienst. Helaas heeft de coronacrisis het dit jaar allemaal doorkruist. Géén openluchtdienst dus...

Maar dat wil nog niet zeggen dat er helemaal geen viering te houden is! We houden geen dienst op het veld, maar halen wel het Leersummer veld in de dienst! Een dienst waarin we vertrouwde en verrassende liederen horen en stilstaan bij één van de belangrijkste Bijbelse kernwoorden: "God is liefde..." De orde van dienst staat intussen op de website www.pknleersum.nl/liturgie

Wil je de dienst bijwonen? Dat kan, maar in verband met de coronamaatregelen alléén nadat je je aangemeld hebt. App of bel uiterlijk vrijdagavond naar 06 82 73 48 61 om je op te geven. Zie ook elders in deze Nieuwsbrief de instructies daarvoor.

De internetdienst begint om 09.00 uur, de uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel op PC of app niet te vroeg in: je loopt de kans dat bij het opstarten van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het beeld te verversen ('refresh' met de knop ⌂).

Liturgie voor zondag 12 juli

- aanvangsfilmm, mededelingen, orgelspel
- aansteken intentiekaarsen
- welkom
- Psalm 121: 1 en 4
- hand op het hart
- gebed op de drempel
- votum en groet
- bij deze dienst...
- Gezang 134: 1 en 2 (OB) "Op bergen en in dalen"
- voor de kinderen
- Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7-16 en 5: 1-4 (Bijbel in Gewone Taal)
- Ev.Liedb. 382: 1 en 3 "Heer, Uw licht en Uw liefde..."
- overdenking - '...want God is liefde...'
- Kinga Ban "Seasons of Love"
- gebeden
- tenslotte
- zending en zegen
- Lied 416: 1, 2 en 4
- hand op het hart
- orgelspel, collectebestemmingen, mededelingen

Kerkdienst bijwonen?

App of bel naar **06 82 73 48 61** en geef je uiterlijk de vrijdagavond voor de betreffende zondag op. *Voor a.s. zondag kan dat dus vandaag nog!*

Als er meer aanmeldingen binnenkomen dan er plaatsen zijn, krijgt u daarover bericht. In dat geval kan het zijn dat we u graag als eerste aanmelder noteren voor de zondag erop. Hoort u niets, dan bent u van harte welkom!

Als u zich aanmeldt, wilt u dan doorgeven: uw naam; of u alleen komt of met meerdere gezinsleden (volwassenen en/of kinderen); èn dat iedereen die aangemeld is niet verkouden is en geen koorts heeft.

De (online) kerkdienst begint om 9.00 uur, het is de bedoeling dat u uiterlijk 8.45 uur in de kerk aanwezig bent. We gebruiken in deze periode 1 ingang: de zijdeur van het Michaëlhuis. Als u daar uw handen gedesinfecteerd heeft, wijst één van de gastheren/-vrouwen u graag uw zitplaats.

Gemeentezang is op dit moment nog niet mogelijk; in plaats daarvan is een zanggroepje aanwezig om de liederen te zingen. Als u in de kerk bent kunt u de liederen wel mee neuriën!

Voor de kinderen die in de kerk zijn is er weer kindernevendienst en voor de kleinsten is er oppasdienst.

Een overzicht van de (gast)voorgangers in de komende periode:

12 juli: ds. Pieter Goedendorp
19 juli: mevr. ds. Aleida de Hoog, Zeist
26 juli: ds. H. de Leede, Amersfoort
2 augustus: ds. R. van den Beld, Baarn
9 augustus: ds. A. Altena, Leersum
16 augustus: mevr. ds. M. Hazeleger, Beilen
23 augustus: ds. Pieter Goedendorp

Omzien naar elkaar

Om zicht te kunnen houden op elkaar noemen we in de Nieuwsbrief de namen van onze zieke gemeenteleden. Ook al worden veel beperkende maatregelen dezer dagen verlicht, voor hen en voor mensen in risicogroepen blijft het een spannende tijd.

Een kaartje of -als het kan- een telefoontje kan veel goed doen.

Niek van Hussel verblijft nog voor verdere onderzoeken in het Diaconessenhuis, Bosboomstraat, Utrecht. Naar verwachting zou hij een dezer dagen naar huis terug kunnen keren.

Tjeerd Jongeling werd eind vorige week met spoed overgebracht vanuit verpleeghuis de Lichtenberg naar het UMC om daar een operatie te ondergaan. Zijn conditie was zorgelijk.

Zorgen zijn er ook over de afnemende conditie van **Harry Lokhorst** en van **Mien van Arkel-Berkhof**.

Rijk van Geijtenbeek verblijft nog in het Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn.

Een aantal gemeenteleden is thuis bezig met langdurige behandelingen. We gedenken onze zieken op hoop van zegen over hun behandeling in onze gebeden en wensen hen goede moed en sterkte toe.

We zetten de namen van de gemeenteleden die in zorgcentrum of verpleeghuis wonen nog even op een rij. Een blijk van betrokkenheid kan juist ook in de zomertijd voor hen veel betekenen.

Het Gouden Hart, Rijksstraatweg 46, 3956 CR Leersum:

Mevrouw J.J. van den Berg - Heierman

Mevrouw J.W. de Jong - Kranenburg

Mevrouw J. Legemaat - van Dijk

Nieuw Boschzicht, Rijksstaatweg 65, 3956 CJ Leersum:

Mevrouw J. de Jong - van den Brandhof

Elim, Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen:

Mevrouw A.A. van Geijtenbeek - van Dam

Mevrouw C. van Vulpen - Karelse

Mevrouw E.C. van Bekkum - van Ekeris

De Ridderhof, De Postmeester 91, 3958 DC Amerongen:

Mevrouw E. H. van Os - Versteegh

De Ridderhof, De Postmeester 93, 3958 DC Amerongen:

Mevrouw J.A. van Spanje - van den Berg

Huize Beatrix, Jacob van Ruijsdaellaan 17, 3941 ZE Doorn:

De heer A.H. Noorlander

Bezoekwerk

De richtlijnen vanuit de overheid bieden meer en meer ruimte in het openbare leven. Toch zijn voorzichtigheid en afstand bewaren nog steeds belangrijk om Covid-19 op afstand te houden. Ook ds. Pieter Goedendorp en de wijkouderlingen beperken de gebruikelijke huisbezoeken. Zij proberen in deze periode zoveel mogelijk telefonisch contact te onderhouden. Mocht u wijkouderling of predikant willen spreken, benader hen dan gerust.

Wijk 1 – Wim Immink (451950)
Wijk 2 – Liesbeth van de Waerdt (412995)
Wijk 3 – Ida Hogendoorn (456347)
Wijk 4 – Bert Hogendoorn (416272)
Wijk 5 – Coby Gerestein (410649)
ds. Pieter Goedendorp (453845),
p.f.goedendorp@pknleersum.nl

Open ochtenden

De open ochtenden worden in enigszins aangepaste vorm hervat. U bent iedere vrijdag van **10.30 – 12.00 uur** welkom in het Michaëlhuis, om elkaar te ontmoeten, bij te praten, en een kop koffie te drinken. Nu we elkaar rondom de kerkdiensten nog niet als vanouds kunnen ontmoeten, is dit voorlopig misschien een mooi alternatief. De stoelen zullen in een wijde kring staan en daarnaast wordt nog een aantal andere voorzorgsmaatregelen genomen. Iedere vrijdagochtend is een gastheer of gastvrouw aanwezig. Van harte welkom!

Bloemengroet



De bloemenkaart van afgelopen zondag was bestemd voor de heer J. Zandbergen die na een ziekenhuisopname weer thuis kwam. De bloemen die in de kerk stonden waren bestemd voor Susanne Wagemans, als dank voor haar jarenlange, enthousiaste inzet voor de kindernevendienst. Na dit 15 jaar gedaan te hebben heeft Susanne besloten per 1 september a.s. te stoppen.

De bloemenkaart van afgelopen zondag was bestemd voor de heer J. Zandbergen die na een ziekenhuisopname weer thuis kwam. De bloemen die

Op deze eerste zondag dat er na de coronasluiting weer kindernevendienst was, stond Susanne in principe voor de laatste keer ingeroosterd. Vandaar dat we haar graag een boeket bloemen als blijk van onze waardering meegaven.

Gebedskring

Dankbaar zijn we voor de huidige techniek waardoor we via de digitale weg met elkaar zijn verbonden bij de viering van de zondagse eredienst. Het eerste lied van de dienst (Psalm 27: 1) is meteen een bemoediging:

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!

Waar is het duister dat mij onheil baart?

*Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!*

En wat fijn is het dan, dat door de kerkgangers, aan het eind van de dienst, gezwaaid wordt naar de, al dan niet gedwongen, thuisblijvers!!! Dank ook voor geslaagde operaties en behandelingen, voor huwelijksjubilea en alles wat groeit en bloeit in de natuur.

Naast punten van dank hebben we ook punten van gebed aan elkaar doorgegeven, voor mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, die onderzoeken moeten ondergaan, die wachten op een risicovolle operatie, die telkens zware kuren en behandelingen moeten ondergaan, voor slachtoffers van natuur-en oorlogsgeweld en voor ieder die door het corona virus ziek is geworden, wereldwijd, een naaste heeft verloren of zijn baan en inkomen.

Graag willen we u vragen met ons te bidden voor alle mensen die in verpleeg- en ziekenhuizen verblijven en degenen die voor hen zorgen.



Riek van Hussel

Blijf onze kerk juist ook in deze tijden financieel steunen!

De diaconie vraagt deze zondag onze bijdrage voor **“het werk van het Leger des Heils, juist ook nu in coronatijd”**

Het Leger des Heils in Nederland zet - ook ten tijde van een coronacrisis - alles op alles om mensen die zorg en hulp nodig hebben, te ondersteunen. Het coronavirus zorgt in Nederland voor een ongewone situatie met bijzondere maatregelen. Er zullen ook creatieve en ad hoc maatregelen nodig kunnen zijn.

Het Leger des Heils zegt daarover: we doen er alles aan de zorg, toezicht en begeleiding voor onze deelnemers zo goed mogelijk te doen. We zijn dankbaar voor ieders inzet daarbij.

Onze medewerkers zijn beschikbaar voor mensen die een beroep doen op onze hulp, ondersteuning en toezicht. In geval van ziekte kan een collega de ondersteuning van diens deelnemers, waarnemen. Als de situatie zich aandient dat er door ziekte gaten in het rooster vallen, kunnen medewerkers van afdelingen die normaliter niet direct bij de zorg betrokken zijn, inspringen voor hand en spandiensten. Ditzelfde geldt voor vrijwilligers. Uiteraard kijken we hierbij goed naar de mogelijkheden en de kwaliteit van zorg. Dit kan per situatie verschillen.

Buurtwerk

De locaties voor buurtwerk van het Leger des Heils zijn gesloten voor publiek. Er worden geen gezamenlijke activiteiten meer georganiseerd. Wel vindt het Leger des Heils het belangrijk om contact te houden met de deelnemers aan de verschillende activiteiten. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van (mobiele) telefonie en online mogelijkheden. Waar maaltijdprojecten niet door kunnen gaan, kijken we naar andere manieren om maaltijden aan te bieden (haal- of brengservice).

Het nummer van de diaconie is:

NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.

Uw bijdrage voor onze kerkelijke activiteiten kunt u overmaken op

NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.

Het collectedoel van deze week: **beeld en geluid**.

Onder deze bestemming vallen ook de internetdiensten, die in deze periode nog steeds zo'n belangrijke verbinding met onze gemeenteleden en anderen vormen. Aan deze manier van kerk-zijn zijn echter ook kosten verbonden, die soms zelfs hoger

uitvallen dan de periode hiervoor. Zo zijn onze abonnementskosten op Kerkomroep meer dan verdubbeld, hetgeen deels te maken heeft met het grote aantal kijkers naar onze online diensten. Met dit laatste zijn we natuurlijk heel blij, maar ook duidelijk is dat niets vanzelf gaat.

We hopen dus dat u het collectiedoel van deze week ruimhartig wilt steunen!



Zomerstop nieuwsbrief

Vanaf half maart heeft u iedere week een nieuwsbrief ontvangen. Het is fijn om te merken dat deze met belangstelling gelezen en ook erg gewaardeerd wordt! Helaas zult u het in de zomerperiode even zonder nieuwsbrief moeten doen, omdat de samenstellers hiervan (ds. Pieter Goedendorp en ondergetekende) bijna in dezelfde periode met vakantie zijn. Volgende week verschijnt voorlopig dan even de laatste nieuwsbrief, waarna we (uitgerust en wel) op 21 augustus de draad weer hopen op te pakken.

Mocht er onverhoopt een overlijden te melden zijn, of andere spoedeisende zaken, dan zal Lia van de Lagemaat regelen dat er een bericht uitgaat.

Ina Wolff, *scriba*

