

Nieuwsbrief

11 september

2020

Zondag 13 september

Aanvang: 09.00 uur
Voorganger: ds. Pieter Goedendorp
Ouderling van dienst: Bert Hogendoorn
Lector: Carine Roos
Begeleiding: Wim ter Haar
Collecte Diaconie: de Bijbel voor iedereen in China
Collecte Kerk: beeld en geluid

KERKDIENTST BIJWONEN?

App of bel naar 06-82734861
(uiterlijk de vrijdag voor de betreffende zondag)

Iedere zondag is de kerkdienst
te volgen via kerkomroep.nl

Deze dienst begint om 09.00 uur



Bankrekeningnummer diaconie:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97

Bankrekeningnummer kerk:
NL 62 RABO 03 73 72 41 28

Zondag 13 september

Komende zondag is er -voor het eerst na maanden in coronatijd- een 'bijzondere dienst' in de Michaëlkerk: de 'overstapdienst' waarin de nevendienst drie van z'n oudste deelnemers uitzwaait. Jolanda, Tygo en Valentijn maakten na de zomervakantie al de sprong naar de middelbare school en springen nu dan ook de kindernevendienst uit. Een paar jongere kinderen springen van de jongste naar de oudste nevendienstgroep.

We vervolgen de reeks Schriflezingen uit het Matteüsevangelie en komen bij een dringende vraag uit de kring van Jezus' eerste volgelingen: 'Hoe vaak moet ik mijn broeder (of zuster) vergeven?' Carine Roos leest ervan uit de Schriften, ds. Pieter Goedendorp preekt erover. Wim ter Haar bespeelt het orgel en de zanggroep zingt. Maar wie ter kerke komt hoeft in coronatijd intussen niet alleen meer stil te kijken en te luisteren! Het 'Onze Vader' kun je hardop meebidden. En liederen mag je gerust mee neuriën. Dat draagt óók bij aan de liturgie die we vieren!

Na de dienst is er dan bij geschikte weersomstandigheden gelegenheid om op het Kerkplein met 'n kop koffie of thee op een veilige anderhalve meter afstand met elkaar bij- en na te praten.

Voor de kinderen is er vanzelfsprekend limonade.

Orde van dienst zondag 13 september 2020

-aansteken van de intentiekaarsen
-welkom
-psalm van de zondag Psalm 84: 1 en 2
-hand op het hart
-gebed op de drempel
-votum en groet
-bij deze dienst...
-Lied 218: 1, 2, 4 en 5
-de overstap... en de sprong (met de kinderen)
-orgelspel: Lied 923
-Schriftlezing Matteüs 18: 21-35
-Lied 150-A: 1, 2 en 4
-preek
-Lied 974: 1, 2 en 5
-en verder... (met de 'brugklassers')
-we luisteren naar: "Je bent steengoed"
-gebeden, afgesloten met het 'onze Vader'
-tenslotte
-zending en zegen
-slotlied Lied 416: 1, 2 en 4
-hand op het hart
-mededelingenfilm, collectebestemmingen, orgelspel

De diensten beginnen om 09.00 uur en worden live uitgezonden via www.kerkomroep.nl. De uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te vroeg in: je loopt de kans dat bij het opstarten van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld

dan toch zwart blijft. Het kan helpen het beeld te verversen ('refresh' met de knop ⌂).

De regiozender Regio90 zendt 's zondagsmorgens na kerktijd de dienst óók uit als onderdeel van het programma Ochtendglorie (9.00 - 12.00 uur). Regio90 via de kabel: CAIWAY kanaal 12, KPN kanaal 1474 en ZIGGO kanaal 41.

Geen geluid kerkdienst zondag 6 september

Afgelopen zondag ontstond er een storing in de zendapparatuur: het geluid kwam niet door. Dat is een gemene storing, omdat die pas duidelijk 'zichtbaar' wordt enkele minuten voor aanvang van een dienst. Een dergelijke niet vaak voorkomende storing kan meestal met telefonische ondersteuning opgelost worden. Het dienstdoende beamerteam heeft daarom ook een appje om hulp gezonden. Helaas was de persoon die daarin iets kon betekenen op dat moment onbereikbaar vanwege een telefoonlader die juist op deze zondagochtend defect bleek te zijn.

Als zich in de toekomst een dergelijke storing als afgelopen zondag voordoet, dan zal de kerkdienst pas beginnen nadat het probleem verholpen is. Soms lukt dat door het herstarten van verschillende componenten, hetgeen alleen wel wat tijd kost. In zo'n geval zal het beeld tijdens het herstarten even wegvallen. De kijkers thuis moeten dan de reeds geopende site van Kerkomroep even afsluiten en daarna opnieuw openen. Degenen die later op de dag kijken hebben daar geen hinder van.

Nogmaals: het is een storing die gelukkig niet vaak voorkomt en we hopen dat dit een eenmalig incident was!

Omzien naar elkaar

Om zicht te kunnen houden op elkaar noemen we in de zondagsbrief in kort bestek namen van onze zieke gemeenteleden.

Na een lange opname in het UMC is voor **Tjeerd Jongeling**, Kerkweg 9A, nu een verhuizing in zicht. Komende maandag wordt Tjeerd overgebracht naar zorgcentrum Bovenwegen, Heideweg 2, 3708 AT Zeist. Daar kan zo mogelijk aan herstel en revalidatie worden gewerkt.

De vooruitzichten blijven daarbij alsmaar onzeker. Ook voor Helma is het een veeleisende periode. Voor zover bekend verblijven er op dit moment geen andere gemeenteleden in een ziekenhuis. Maar u weet: er is een heel aantal gemeenteleden dat met chronische ziekte en veranderende perspectieven te maken heeft.

We wensen hen en allen die om hen heen staan kracht en Gods nabijheid toe.

Kerkdienst bijwonen?

App of bel naar **06 82 73 48 61** en geef je uiterlijk de vrijdagavond voor de betreffende zondag op. *Voor a.s. zondag kan dat dus vandaag nog!* Henk Boeve of Reinier Bijkerk staat paraat om de aanmeldingen te noteren. Hoewel het aantal zitplaatsen minder is dan in normale omstandigheden, is er tot nu toe ruimte genoeg. We nodigen u/jou dus graag uit om de telefoon te pakken en je voor a.s. zondag aan te melden!

De kerkdienst begint a.s. zondag nog om 9.00 uur, maar **vanaf 20 september is het aanvangstijdstip weer 10.00 uur!** Vooraf aanmelden blijft nog wel noodzakelijk. Ook gaan we voorlopig nog even door met het inzetten van een zanggroepje voor de te zingen liederen. Degenen die in de kerk zijn kunnen de liederen in gedachten meezingen, maar mee neuriën kan natuurlijk ook! We gebruiken in deze periode de zijdeur van het Michaëlhuis als ingang. Daar staat dan een gastheer of gastvrouw om iedereen naar zijn/haar zitplaats te begeleiden.

Kerkdiensten komende periode

20 september: ds. Pieter Goedendorp

27 september: ds. Rene de Reuver, Houten

4 oktober: ds. Pieter Goedendorp

11 oktober: ds. Pieter Goedendorp

Bloemengroet



zorgelijke tijd.

Op zondag 6 september was de bloemenkaart bestemd Tjeerd en Helma Jongeling om hen te laten weten dat we aan hen denken in deze voor hen zo

De Groene Starters

Een club van "jonge" Michaëlgangers (30 – 40-plus), die elkaar graag ontmoeten in de natuur (in 't "groen"), gaat weer van start. Doel is elkaar (buiten de kerkdiensten om) beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. **A.s. zondag** is er een meeting van **14.00 - 16.00 uur** bij de zandverstuiving aan de Scherpenzeelseweg (2e afslag links na het Bosbad). Voor de kinderen is er volop gelegenheid om lekker te spelen/te ravotten. Als je nog niet eerder geweest bent: je bent van harte welkom! Voor eventuele vragen kunt je contact opnemen met Dewi Veer tel. 06-37152808, e-mail: dewitaj@hotmail.com

Open ochtenden

Iedere vrijdag is er van **10.30 - 12.00 uur** gelegenheid in het Michaëlhuis om elkaar te ontmoeten, bij te praten, en een kop koffie te drinken. Nu we elkaar rondom de kerkdiensten nog niet helemaal als vanouds kunnen ontmoeten, is dit voorlopig misschien een mooi alternatief.

De stoelen staan in een wijde kring en daarnaast wordt nog een aantal andere voorzorgsmaatregelen genomen.

Iedere vrijdagochtend is een gastheer of gastvrouw aanwezig.

Van harte welkom!

Gebedskring

Elke keer schrik je op als het aantal positieve coronatests weer is gestegen, als je hoort van bepaalde regio's hier en in andere landen, waar het virus terrein lijkt te winnen en het risico weer groter wordt voor mensen met een zwakke gezondheid. Soms wordt je er moedeloos van, je hebt geen normale contacten, kunt niet gewoon naar de kerk, niet samen zingen, je leeft in isolatie en hoe lang duurt het nog. Ja, er wordt hard gewerkt aan een vaccin, maar het onderzoek ligt (terecht) even stil. Het heeft er alle schijn van dat alles wat met het corona virus te maken heeft steeds meer ons dagelijkse leven beheerst! Gelukkig mogen we onze zorgen, onze onmacht, ons

verdriet in gebed bij God brengen en vragen om vertrouwen. Als gebedskring komen we nog steeds niet bij elkaar, maar horen we van ziekte, ziekenhuisopname of overlijden, dan geven we dat aan elkaar door als gebedspunt. Zo blijft ons gebed gaande voor de mensen die ernstig ziek zijn, die zware behandelingen en chemokuren ondergaan, die depressief zijn en voor hen die rouwen om het overlijden van een geliefde, maar ook voor de slachtoffers van de brand in het vluchtelingenkamp op Lesbos.

Naast gebedspunten kunnen we gelukkig ook punten van dank aan elkaar doorgeven, voor een zestig jarig huwelijksjubileum, voor thuiskomst uit het ziekenhuis, het dak boven ons hoofd, gezonde maaltijden en voor de natuur om ons heen. Graag willen we u vragen met ons te bidden voor de jongeren in ons dorp.

Riek van Hussel

Collectebestemmingen

Zondag 13 september 2020

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor "**het gemeenschappelijke jaarproject met de Johanneskerk**"

"De Bijbel voor iedereen in China"

De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, en voor mensen van het platteland te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de bijbel betaalbaar te houden. In China zijn veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij Bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen zodat mensen deze bijbels kunnen lezen. Hoewel de grootste bijbedrukkerij ter wereld in China staat, zijn de meeste bijbels bestemd voor de export. Elk jaar opnieuw moet de Chinese Raad van Kerken bij de overheid een verzoek indienen voor het aantal Bijbels dat ze denkt nodig te hebben. Christenen uit arme gebieden kunnen geen eigen Bijbel betalen. Daarom helpt Kerk in Actie met subsidie. Zo kan er ook voor hen een Bijbel worden gedrukt.

Het nummer van de diaconie is:

NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie
Michaëlkerk Leersum.

Uw bijdrage voor onze kerkelijke
activiteiten kunt u overmaken op

NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv.
Gem. Leersum.

Het collectiedoel van deze week is: **beeld en
geluid**.

Extra actie Kerkbalans

Begin juli hebben we een extra financiële
bijdrage van onze gemeenteleden gevraagd.
Immers, ook als kerkelijke gemeente
ervaren we de gevolgen van de coronacrisis
en is de verwachting dat we over 2020 met
een fiks tekort te maken gaan krijgen. We
zijn dankbaar dat verschillende gemeente-
leden aan deze oproep gehoor hebben
gegeven: we ontvingen tot nu toe het mooie
bedrag van € 10.700,-

Degenen die er misschien nog niet aan
toegekomen zijn een extra gift over te
maken nodigen we graag uit dat alsnog te
doen. Want: ook uw steun voor de toekomst
van onze Michaëlkerk is onmisbaar, zodat
wij kunnen blijven **"omzien naar elkaar"**
op de manier zoals u dat van ons gewend
bent.

Uw bijdrage kunt u overmaken op
NL 40 RABO 03 73 72 41 36 onder
vermelding van "gift corona".

Hulp gezocht bij Snuffelschuur

Fijn dat zich enkele gemeenteleden gemeld
hebben om op zaterdagochtend te helpen bij
het desinfecteren van de winkelmandjes!
Maar het zou nòg mooier zijn als daar nog
wat aanmeldingen bij komen, zodat er meer
gerouleerd kan worden. Ieder aanbod is
overigens welkom: je mag van 9.00 - 12.00
uur komen, maar van 9.00 - 10.30 of van
10.30 - 12.00 uur kan ook. Op de
maandagochtend kan de Snuffelschuur
overigens ook nog vrijwilligers gebruiken,
voor het sorteren van de binnengekomen
goederen.

Gezien onze bijzondere relatie met de
Snuffelschuur brengen we deze oproep
graag (nogmaals) onder de aandacht van
onze gemeenteleden en andere lezers van

deze nieuwsbrief. Misschien zijn er wel
jongeren in onze gemeente die op
zaterdagochtend dit stukje vrijwilligerswerk
willen doen?

Aanmelden kan (graag zo spoedig mogelijk)
bij de secretaris van het bestuur van de
Snuffelschuur, Hetty van den Broek:
hetty65@ziggo.nl

Ingezonden berichten

'Ons Eetcafé' gaat in september weer van start

Ons Eetcafé start woensdag 16 september
weer met de gezamenlijke maaltijden in
Leersum voor alleengaanden en ouderen.

Bij de herstart is de werkwijze aangepast en
zijn maatregelen getroffen die zorgen voor
een veilige omgeving. Per avond is er plaats
voor maximaal 15 gasten. Gasten zitten met
3 personen en op veilige afstand van elkaar
aan een tafel. Een kleine groep vrijwilligers
zorgt voor de begeleiding. Bij veel
aanmeldingen wordt een dag later een 2e
maaltijd georganiseerd. Zo komt iedereen
aan de beurt en wordt niemand teleur
gesteld.

Ons Eetcafé is op woensdag 16 september te
vinden in het Michaëlhuis, Kerkplein 1 in
Leersum. De maaltijd begint om 18.00 uur
en duurt tot ca. 20.00 uur. Inloop vanaf
17.30 uur. De maaltijd kost slechts € 5,- en u
krijgt er 2 drankjes bij.

Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij de
hygiëne-regels in acht neemt en bij
gezondheidsklachten thuis blijft.

Vooraf reserveren is noodzakelijk.

Dat kan vandaag nog via telefoonnummer:
06 - 46351528 of per e-mail naar
eetcafeleersum@gmail.com.

Meditatiegroep

Deze week is de destijds door Martine
Schram opgezette interkerkelijke
meditatiegroep weer van start gegaan.
Begonnen als gezamenlijke activiteit maakt
deze kring nu onderdeel uit van het
programma van de Johanneskerk; vanuit de
Michaëlkerk bent u ook welkom om mee te
doen. Deze kring komt om de drie weken bij
elkaar op zaterdagochtend (10.00 - 11.00
uur) in de Johanneskerk.

Inlichtingen en opgave: Dick Schaap, tel. 450
000 of dschaap@casema.nl