

# Nieuwsbrief

## 18 september

### 2020

**Zondag 20 september**

**Aanvang: 10.00 uur**

*Voorganger: ds. Pieter*

*Goedendorp*

*Ouderling van dienst: Ida*

*Hogendoorn*

*Lector: Chiel van der Weiden*

*Begeleiding: Frank Firet*

*Collecte Diaconie: kinderhospice*

*Binnenveld*

*Collecte Kerk: jeugd en*

*jongerenwerk*

### KERKDIENT BIJWONEN?

App of bel naar 06-82734861  
(uiterlijk de vrijdag voor de betreffende zondag)

Iedere zondag is de kerkdienst  
te volgen via kerkomroep.nl

Deze dienst begint om 10.00 uur



Bankrekeningnummer diaconie:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97

Bankrekeningnummer kerk:  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28

## Hoop helpt

De zomer gaat voorbij met een werkelijk prachtig slot. We kunnen nog even nagenieten van zon en warmte. Maar tegelijk weet je: de herfst komt heus wel. En terwijl de herfst in andere jaren het enthousiaste begin betekent van een nieuw seizoen in het kerkenwerk, houden we nu de adem wat in. Meer nog dan 'opschakelen' naar wat we gewend waren te doen zijn we aan het 'omschakelen.' Het virus waart immers nog volop rond!

De crisis heeft de kerk flink geraakt. Gelukkig komen we weer samen. Maar wat zijn er veel beperkingen. En wat is de terughoudendheid groot. Het wordt een hele uitdaging om elkaar bij al de beperkingen en soms terechte schroom in het oog te houden! Zoals het vóór de coronacrisis ging kan het nu niet meer. Dat vraagt om 'omdenken'. Om anders kijken. Om creativiteit. Om vertrouwen. Ja, misschien is dat nog wel het belangrijkste: vertrouwen houden. Er in oefenen.

Oefenen. Daar schreef ik al vaker over. Het is waar kerk-zijn om draait. Het is waarom we iedere week op zondagmorgen weer de verbinding zoeken – met God – met elkaar – in levende lijve of met behulp van het internet: onze 'godsdienst-oefening'. Die oefening in vertrouwen, waarmee we voeding geven aan de hoop die in ons leeft.

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen over hoop. De schepping heeft hoop gekregen, houdt hij z'n lezers voor. Hoop helpt. *"Als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is ... blijven we in afwachting daarvan volharden."*

En meteen daarop:  
*"De Geest helpt ons in onze zwakheid: wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God*



*moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten."* (Romeinen 8: 25-26) Hoop helpt te volharden. Vol te houden.

De Bijbel is er één groot getuigenis van wat het inhoudt, te oefenen in geloof. In *'geloof, hoop en liefde'* om een ander woord van Paulus aan te halen. Daarom slaan we die verhalen altijd opnieuw op. Om te lezen wat geloofsvertrouwen teweeg kan brengen. Om te leren dat onzekerheid uit te houden is. Dat lijden door liefde kan worden verzacht. Dat een greintje hoop volstaat. Omdat God geen vreemde is. Omdat Jezus ons is voorgegaan. Omdat Gods Geest ons begeleidt. Omdat we er nooit alleen voor staan.

Laten we dat vasthouden nu het nieuwe seizoen aanbreekt. Hoe het zich ook

ontplooit. Of het nu in alle kleurenpracht en weldadig warm zal zijn, of -wie zal het zeggen?- toch ook weleens wat grijs en grijs. Hoop helpt volharden.

*ds. Pieter Goedendorp*

## Zondag 20 september

Met schitterende zomerse dagen nemen we afscheid van de zomer. Komende dinsdag wordt het officieel weer herfst. Op de kalender van de kerk tellen we aanstaande zondag al de eerste zondag van de herfsttijd. We houden er rekening mee. Na een half jaar 'zomertijd' **begint de kerkdienst weer om 10.00 uur!** Als vanouds dus.

Zondag aan het begin van een nieuw seizoen in het kerkenwerk. Een seizoen dat anders in de startblokken staat dan anders. We stappen er -vanwege alle onzekerheden van de coronatijd- open in. Benieuwd naar wat er komen gaat. Het jaarthema van de Protestantse Kerk "Het Goede Leven" zal daarin een rode draad vormen. Maar voor de dienst van komende zondag is het motto "Houd moed. Heb lief." Die regel kwam je een half jaar geleden vaak als een bemoediging tegen. Met het oog op hoe het er aan het begin van de herfst met het COVID-19 virus voorstaat pakken we het nog eens op. Maar dan met een lichte nadruk op het laatste: "Heb lief!"



In de dienst van 20 september beginnen de kinderen van de nevendienst met een reeks verhalen over Daniël en zijn vrienden. In de dienst besteden we ook aandacht aan een aantal wisselingen in de kerkenraad in het afgelopen halfjaar: Loek Kootwijk nam afscheid als ouderling en Roland van Barneveld trad aan als ouderling-kerkrentmeester. Ds. Pieter Goedendorp leidt de viering. Frank Firet begeleidt de zanggroep en Chiel van der Weiden is lector. Carine Roos zingt een prachtig bij het thema passend lied. Samen zingen doen we (nog) niet. Roland van Barneveld, Jos Versluis, Betty Bijkerk en Coby Gerestein vormen de zanggroep. Er is kinderopas voor de kleinsten en nevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Na de dienst is er

bij geschikt weer gelegenheid om op het Kerkplein met een kop koffie of thee op een veilige anderhalve meter afstand met elkaar bij- en na te praten. Maar niet alleen dat: als het lukt zingen we in de open lucht graag nog een paar favoriete liederen. Wie thuis de dienst volgde, maar daarvoor buiten op het Kerkplein graag zou willen aansluiten is van harte welkom!

## Orde van dienst zondag 20 september 2020

- mededelingen, introfilm en orgelspel
- aansteken van de intentiekaarsen
- welkom
- psalm van de zondag Psalm 121: 1 en 4
- hand op het hart
- moment van inkeer, votum en groet
- bij de dienst
- Lied 868: 1, 2 en 4
- met de kinderen
- video – waar word jij blij van?
- Josephine: "Don't you worry 'bout a thing"
- bij de lezingen...
- Schriftlezing: Daniël 1: 1 - 21
- Lied 137-A
- overdenking - 1
- video – waar put jij hoop uit?
- Schriftlezing: 1 Korintiërs 13: 1-7
- Hans en Márin Kroon: "Liefde"
- overdenking – 2
- Carine: "Let love be real" / "Maak liefde waar"
- komen en gaan
- gebeden, afgesloten met het Onze Vader
- in actie...
- zending en zegen
- slotlied Lied 829

De diensten beginnen om 10.00 uur en worden live uitgezonden via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl). De uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te vroeg in: je loopt de kans dat bij het opstarten van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het beeld te verversen ('refresh' met de knop ⌂).

De regiozender Regio90 zendt 's zondagsmorgens na kerktijd de dienst óók uit als onderdeel van het programma Ochtendglorie (9.00 - 12.00 uur). Regio90 via de kabel: CAIWAY kanaal 12, KPN kanaal 1474 en ZIGGO kanaal 41.

## Kerkdienst bijwonen?

App of bel naar **06 82 73 48 61** en geef je uiterlijk de vrijdagavond voor de betreffende zondag op. *Voor a.s. zondag kan dat dus vandaag nog!*

De kerkdienst begint weer op het vertrouwde tijdstip van **10.00 uur!** Vooraf aanmelden blijft nog wel noodzakelijk. Ook gaan we voorlopig nog even door met het inzetten van een zanggroepje voor de te zingen liederen. Degenen die in de kerk zijn kunnen de liederen in gedachten meezingen, maar mee neuriën kan natuurlijk ook! We gebruiken in deze periode de zijdeur van het Michaëlhuis als ingang. Daar staat dan een gastheer of gastvrouw om iedereen naar zijn/haar zitplaats te begeleiden.

## Kerkdiensten komende periode

27 september: ds. Rene de Reuver, Houten

4 oktober: ds. Pieter Goedendorp

11 oktober: ds. Pieter Goedendorp

18 oktober: ds. Pieter Goedendorp

## Bloemengroet



Op zondag 6 september was de bloemenkaart bestemd voor de heer Dick Doornenbal.

## Open ochtenden

Iedere vrijdag is er van **10.30 - 12.00 uur** gelegenheid in het Michaëlhuis om elkaar te ontmoeten, bij te praten, en een kop koffie te drinken. Of om gewoon even rustig in de kerk te gaan zitten of bij de nis met gedachtenisstenen te kijken. Van harte welkom!



## Dank u wel

Het was even wennen om weer thuis te zijn, maar het lukt al weer aardig. U wil ik hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoeken die ik ontvangen heb, dat was erg fijn.

*To Roubos*

## Gebedskring

Genietend van een kleine nazomer staat de R weer in de maand. De dagen korten en de avonden worden langer, en zo beginnen verschillende activiteiten weer op het kerkelijk erf! Fijn om dan in aangepaste vorm elkaar te kunnen ontmoeten. Voor mensen met een verzwakt immuunsysteem of een fragiele gezondheid zijn de risico's groot en blijft voorzichtigheid geboden. We zijn dankbaar voor het eetcafé dat weer open is gegaan, voor de overstapdienst die dit jaar niet vòòr, maar net nà de zomervakantie is gevierd, dank ook voor geslaagde operaties en behandelingen, voor huwelijksjubilea en alles wat groeit en bloeit in de natuur. Naast punten van dank hebben we ook punten van gebed aan elkaar doorgegeven, voor mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, die onderzoeken moeten ondergaan en zodoende onzeker zijn over de uitkomst, die wachten op een risicovolle operatie, die telkens zware kuren en behandelingen moeten ondergaan, voor slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld, voor vluchtelingen en vervolgte Christenen en voor mensen die in rouw zijn gedompeld door het overlijden van een geliefde. Nu met Prinsjesdag het parlementaire jaar is geopend vragen we u met ons te bidden om wijsheid voor onze regering en de wereldleiders.

*Riek van Hussel*

## Catechesegroep – start maandagavond 5 oktober

Nadat de scholen weer lang en breed begonnen zijn, is het ook weer tijd voor een nieuw catecheseseizoen! Op maandagavond 5 oktober starten we weer. Dit jaar - vanwege de corona- nu eens *niet* met een maaltijd, maar gewoon van 19.00 tot 19.45 uur in het Michaëlhuis Alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar zijn van harte welkom. We noteerden tien maandagavonden voor het komende seizoen, steeds van 19.00 tot 19.45 uur: 5 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november en 7 december. En dan in 2021 op 11 januari, 25 januari, 8 februari, 1 maart en 15 maart. De jongeren krijgen binnenkort persoonlijk een

uitnodiging. Mocht dat onverhoopt niet gebeuren, zie dan dit stukje als die uitnodiging en weet dat we je graag zien op 5 oktober om 19.00 in het Michaëlhuis!

*Esther Gijsbertsen en Pieter Goedendorp*

## **Bijbelgespreksgroep – woensdag 14 oktober**

Het was een rode draad in het jaarprogramma, die we in maart moesten laten vallen. Maar we pakken 'm weer op. Eens in de maand zal op woensdagmorgen de bijbelgesprekkring onder leiding van ds. Pieter Goedendorp weer bij elkaar komen. De eerste bijeenkomst is op **woensdag 14 oktober van 10.00 tot 11.30 uur in de grote zaal van het Michaëlhuis**. We houden daarbij goed rekening met de anderhalve meterregels. Bij de kern van het kerkelijke leven horen de zondagse eredienst, ontmoeting en geloofsgesprek. Zo draagt de bijbelgespreksgroep bij aan de vitaliteit van het gemeentelven. Al vele jaren. We sluiten aan bij het jaarthema "Het goede Leven".

*In verband met de COVID-19-regelgeving is opgave van tevoren verplicht. Er is een maximum aantal deelnemers. Aanmelden kan tot en met dinsdagmorgen 13 oktober bij [p.f.goedendorp@pknleersum.nl](mailto:p.f.goedendorp@pknleersum.nl)*

## **De Boekenclub – maandag 16 november: "Wees onzichtbaar"**



Boeken lezen is leuk. Samen over een boek praten is nog leuker. Onder dat motto treffen we elkaar in de loop van het seizoen een aantal avonden in het Michaëlhuis rond een aansprekend boek. Op maandagavond 16 november starten we om 20.00 uur in de grote zaal van het Michaëlhuis rond de roman van Murat Isik: "Wees onzichtbaar". Een meeslepend boek, dat in 2018 werd bekroond met de Libris

Literatuurprijs. "Wees onzichtbaar" vertelt het verhaal van Metin Mutlu, een Turks jongetje dat op vijfjarige leeftijd met zijn ouders en zijn zusje via Duitsland in de Amsterdamse Bijlmer terecht komt en daar opgroeit. Het gezin wordt gedomineerd door een tirannieke vader, die een groot deel van de gezinsuitkering uitgeeft aan gokken en drinken. Murat Isik trekt de lezer vanaf de eerste bladzijde het verhaal binnen en toont je een wereld waarvan je haast geen weet kunt hebben. Het boek vertelt op haast elegante en lichtvoetige manier een ernstig verhaal.

De Boekenclub wordt geleid door Jolande Bos en ds. Pieter Goedendorp. Dankzij de 'leeskringkoffer' zijn er exemplaren van het boek beschikbaar. Belangstelling? Neem even contact op met Jolande Bos, tel. 06-57584811, e-mail: [j.bos@pknleersum.nl](mailto:j.bos@pknleersum.nl).

*In verband met de COVID-19-regelgeving is opgave van tevoren verplicht. Er is een maximum aantal deelnemers. Aanmelden kan tot maandag 9 november bij [j.bos@pknleersum.nl](mailto:j.bos@pknleersum.nl).*

## **Collectebestemmingen**

### **Zondag 20 september 2020**

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor "**kinderhospice Binnenveld**"

Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het leven 'gewoon' door.... Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zieke kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is.

De doelstelling van het kindhospice is het bieden van complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levensverwachting. Deze zorg wordt gegeven in een kleinschalige en huiselijke omgeving. Naast het bieden van deze zorg streeft Kinderhospice Binnenveld ernaar kennis op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikkelen én uit te dragen.

Het nummer van de diaconie is:

**NL 70 RABO 03 02 11 16 97** t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.



Uw bijdrage voor onze kerkelijke activiteiten kunt u overmaken op

**NL 62 RABO 03 73 72 41 28** t.n.v. Herv. Gem. Leersum.

Het collectiedoel van deze week is: **jeugd en jongerenwerk**.

Als u onze gemeente wilt steunen met een extra gift, kunt u deze overmaken op:

**NL 40 RABO 03 73 72 41 36** onder vermelding van "gift corona".

### **Jaarthema PKN 'Het goede leven' - Leven in het perspectief van Gods Licht**

Scriba ds. René de Reuver zegt over dit thema: "Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die dezelfde hobby's heeft, maar ook in de ander die een beroep op je doet, of in de ander die je stoort."

Illustrator Gerdien van Delft (Studio Rebel) maakte een afbeelding bij het thema. "Je kunt er vlammen in zien, een kandelaar en twee handen die elkaar gedeeltelijk overlappen en de duif die de handen samenbindt. De quote 'in die ander komt iets van God naar je toe' is hiervoor inspiratie geweest. De paarse vlam vormt met het rode gedeelte een kaars als symbool dat uit dit 'samen' iets nieuws voortkomt."



### **LIEFDE -Hans & Marin Kroon**

Ik wil met jou drie woorden zingen  
De mooiste woorden die ik weet:  
'Geloof' en 'Hoop' en boven alles  
Het mooiste woord dat 'Liefde' heet  
Ik wil jou mijn liefde geven  
Gewoon de liefde van mens tot mens  
Ik wil met jou mijn vreugde delen  
En de mooie dingen die ik wens

Ref:

Opdat wij elkaar vertrouwen  
Samen aan de wereld bouwen  
Zoals God haar heeft bedoeld  
En aan ons heeft meegegeven  
Om een leven hier te leven  
Dat op Liefde is gestoeld.

Ik wil met jou mijn medemens  
In vriendschap en gelijkwaardigheid  
Samen leven, samen werken  
Aan vrede en verdraagzaamheid.