

# Nieuwsbrief

## 21 augustus 2020

### Zondag 23 augustus

*Aanvang: 09.00 uur*  
*Voorganger: ds. Pieter Goedendorp*  
*Ouderling van dienst/lector: Ina Wolff*  
*Begeleiding: Frank Firet*  
*Collecte Diaconie: Kerk in Actie - Hulp slachtoffers Beiroet*  
*Collecte Kerk: jeugd en jongerenwerk*

### KERKDIENT BIJWONEN?

App of bel naar 06-82734861  
(uiterlijk de vrijdag voor de betreffende zondag)

Iedere zondag is de kerkdienst  
te volgen via kerkomroep.nl

Deze dienst begint om 09.00 uur



Bankrekeningnummer diaconie:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97

Bankrekeningnummer kerk:  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28

### Zondag 23 augustus

Al eeuwenlang komen christenen ook in Leersum zondag aan zondag ter kerke. Grote groepen. Kleine groepen. Onder heel uiteenlopende omstandigheden. Maar ze kwamen. Omdat ze het niet konden laten. Omdat het moest. Omdat ze er naar verlangden elkaar en God te ontmoeten. Omdat ze op hun eigen levensweg zich wilden richten naar de weg van Jezus van Nazareth. Omdat Christus zijn volgelingen beloofd heeft: **“Waar twee of drie in mijn Naam samen zijn, daar ben ik in hun midden...”** (Matteus 18 vers 20). Twee of drie is al genoeg. Dat is iets om goed vast te houden, bij alle beperkingen die je in de coronatijd ondervindt. Maar tegelijk: gedeelde vreugde is dubbele vreugde. En: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Laten we zo ook in deze weerbarstige coronatijd het weer proberen de stappen te nemen die kunnen. Er is plek om in de kerk bij elkaar te komen. Bel of app uiterlijk vrijdagavond naar 06 82 73 48 61. Verderop in deze Zondagsbrief staan de instructies. Komende zondag 23 augustus, de tiende zondag van de zomertijd, gaat ds. Pieter Goedendorp -terug van zomervakantie- opnieuw voor in de dienst.

Wanneer de weersomstandigheden het toelaten is er in aansluiting op de dienst mogelijkheid om op het Kerkplein -met inachtneming van de anderhalve meterregels- onder het genot van een kop koffie na- en bij te praten. Ook daarmee

hopen we bij te dragen aan onze onderlinge betrokkenheid.

### Liturgie zondag 23 augustus 2020

*-mededelingen, introfilm en orgelspel*

*-aansteken van de intentiekaarsen*

*-welkom*

*-psalm van de zondag: Psalm 139: 1 en 14*

*-hand op het hart*

*-gebed op de drempel, votum en groet*

*-bij deze dienst...*

*-Lied 304*

*-voor jong en ouder...*

*-“Onderweg naar morgen” Zitten en*

*Opstaan V*

*Het leven is een reis, een reis langs  
vele wegen.*

*We reizen samen of alleen,  
we weten soms niet goed waarheen,  
maar gaan op hoop van zegen.*

*-Schriftlezing: Jesaja 51: 1-8*

*Lied 803: 1*

*-Schriftlezing: Matteüs 16: 13-27*

*-Lied 803: 3 en 6*

*-overdenking*

*-we luisteren naar Sela ‘Een toekomst van  
hoop’*

*-gebeden, afgesloten met het ‘Onze Vader’*

*-tenslotte...*

*-zending en zegen*

*-slotlied: Lied 984: 1, 2, 5 en 6*

*-hand op het hart*

*-mededelingenfilm,*

*collectebestemmingen, orgelspel*

De diensten beginnen om 09.00 uur en worden live uitgezonden wie [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl). De uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te vroeg in: je loopt de kans dat bij het opstarten van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het beeld te verversen ('refresh' met de knop ⌂). De regiozender Regio90 zendt 's zondagsmorgens ná kerktijd de dienst óók uit als onderdeel van het programma Ochtendglorie (9.00 - 12.00 uur). Regio90 via de kabel: CAIWAY kanaal 12, KPN kanaal 1474 en ZIGGO kanaal 41.

## Omzien naar elkaar

Om zicht te kunnen houden op elkaar noemen we in de zondagsbrief in kort bestek namen van onze zieke gemeenteleden. **Tiny Westbroek** was opgenomen in het ziekenhuis, maar werd vorige week woensdag overgebracht naar woonzorgcentrum Elim in Amerongen. Daarheen verhuisde deze week dan ook haar man Gerard. Zo is hun nieuwe adres: Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen. **Charles Dekker** onderging vorige week een hartoperatie, die al wel voorzien was, maar nu dan toch vlot is gebeurd. Charles keerde thuis terug. De eerste weken zijn aan de revalidatie gewijd. **Tjeerd Jongeling** werd na de operatie die hij eerder deze zomer onderging in de afgelopen week overgebracht naar verpleeghuis De Wijngaard, Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin. Ook thuis, voor Helma, is het intussen een zorgelijke tijd. **Mien van Arkel-Berkhof** is ernstig ziek, maar verblijft thuis.

Een aantal gemeenteleden is thuis bezig met langdurige behandelingen. We gedenken hen in onze gebeden en wensen hen goede moed en sterkte toe.

*ds. Pieter Goedendorp*

## Kerkdienst bijwonen?

App of bel naar **06 82 73 48 61** en geef je uiterlijk de vrijdagavond voor de betreffende zondag op. Voor a.s. zondag kan dat dus vandaag nog!

De ervaring van de afgelopen periode leert dat er echt nog wel ruimte genoeg is, dus iedereen die graag de dienst in de kerk meemaakt is van harte welkom. Wel dus graag even van tevoren opgeven, zodat we zeker weten dat we niemand bij de deur moeten teleurstellen.

Mochten er toch meer aanmeldingen binnenkomen dan er plaatsen zijn, dan krijg je daarover bericht. Hoor je niets, dan kun je gewoon komen.

Als je je aanmeldt, dan graag het volgende doorgeven: je naam; of je alleen komt of met meerdere gezinsleden (volwassenen en/of kinderen); èn dat iedereen die aangemeld is niet verkouden is en geen koorts heeft.

De (online) kerkdienst begint om 9.00 uur, het is de bedoeling dat iedereen uiterlijk 8.45 uur in de kerk aanwezig is. We gebruiken in deze periode 1 ingang: de zijdeur van het Michaëlhuis. Als je daar je handen gedesinfecteerd hebt, wijst één van de gastheren/-vrouwen graag je zitplaats. Op dezelfde manier verlaten we aan het eind van de dienst ook weer het kerkgebouw: op aanwijzing van de gastheer of gastvrouw.

Gemeentezang laten we veiligheidshalve nog even achterwege op dit moment; in plaats daarvan is een zanggroepje aanwezig om de liederen te zingen. Voor degenen die in de kerk zijn: de liederen mee neuriën kan wel!

Voor de kinderen die in de kerk zijn is er weer kindernevendienst en voor de kleinsten is er oppasdienst.

## Bloemengroet



Op zondag 19 juli was de bloemenkaart bestemd voor mevr. Mien van Arkel. De bloemengroet van

zondag 26 juli ging naar de heer Niek van Hussel, die na een ziekenhuisopname weer thuiskwam. Vanuit de dienst op zondag 2 augustus ging er een kaart naar de heer Bram Verwoerd, die na een operatie weer thuiskwam. Mevr. Corrie Doornenbal-van Doorn, die enkele dagen voor onderzoek in het ziekenhuis verbleef, ontving ter bemoediging een bloemenkaart op zondag 9 augustus. Op zondag 16 augustus ging er een bloemenkaart naar mevr. To Roubos-van Brenen; zij verblijft tijdelijk bij haar dochter in Renswoude om te herstellen van de gevolgen van een valpartij.

## Open ochtenden

De open ochtenden zijn in enigszins aangepaste vorm hervat. U bent iedere vrijdag van **10.30 - 12.00 uur** welkom in het Michaëlhuis, om elkaar te ontmoeten, bij te praten, en een kop koffie te drinken. Nu we elkaar rondom de kerkdiensten nog niet helemaal als vanouds kunnen ontmoeten, is dit voorlopig misschien een mooi alternatief.

De stoelen zullen in een wijde kring staan en daarnaast wordt nog een aantal andere voorzorgsmaatregelen genomen.

Iedere vrijdagochtend is een gastheer of



gastvrouw aanwezig. Van harte welkom!

## Gebedskring

Een vreemde zomer **mèt** alle maatregelen om het virus binnen de perken te houden en daardoor **zònder** Bloemencorso met alle voorbereidingen die daaraan voorafgaan! Toch ook een zomer waarin mensen hebben kunnen genieten van vakantie, anders dan anders, om de accu weer op te laden. Een zomerperiode net als andere jaren met dank van mensen die uit het ziekenhuis werden ontslagen en nu revalideren, die goede uitslagen kregen, een huwelijksjubileum mochten vieren of een veilige woonplek kregen met een goede verzorging!

Natuurlijk hebben we ook punten van gebed aan elkaar doorgegeven: voor mensen die een operatie moesten ondergaan of nog in afwachting zijn van een behandeling, die een ongelukkige val maakten, of zich eenzaam voelden, voor mensen met een broze gezondheid die juist nu alle risico's proberen te vermijden. Zo blijft ons gebed gaande voor de mensen die ernstig ziek zijn, die behandelingen en chemokuren ondergaan, voor ieder die door het corona virus ziek is geworden, wereldwijd, een naaste heeft verloren of zijn baan en inkomen, maar ook voor de slachtoffers van oorlogs- en natuurgeweld. Danken en bidden kan altijd en overal, het gaat gewoon door, ook in vakantietijd! Graag willen we u vragen met ons te bidden voor ieder die zich inzet voor vrede en gerechtigheid waar ook ter wereld.

*Riek van Hussel*



## Blijf onze kerk juist ook in deze tijden financieel steunen!

De diaconie vraagt a.s. zondag onze bijdrage voor hulp aan slachtoffers in Beiroet.

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!

"Mensen zijn in shock en totaal ontredderd," vertelt Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon. "Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel gewonden," vult zijn vrouw Rima aan. Wilbert, Rima en hun kinderen waren op het moment van de explosie buiten de stad en zijn ongedeerd.

Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo's in de haven zijn zwaar beschadigd. Wilbert: "Daar maak ik me zorgen over. Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel."

Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, zullen lokale kerken en organisaties op korte termijn ondersteund worden bij het uitdelen van voedsel, kleding en hygiënematerialen. Op de langere termijn zal geholpen worden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.

Het nummer van de diaconie is:

**NL 70 RABO 03 02 11 16 97** t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.

Uw bijdrage voor onze kerkelijke activiteiten kunt u overmaken op

**NL 62 RABO 03 73 72 41 28** t.n.v. Herv. Gem. Leersum.

Het collectedoel van deze week is: **jeugd en jongerenwerk**.

## **Bericht van HVV**

De bijeenkomst van de Hervormde Vrouwen Vereniging van 9 september om 14.00 uur kan helaas niet door gaan vanwege het Coronavirus en ziekte van de spreekster.