

# Nieuwsbrief

## 24 april 2020

### Zondag 26 april

*Aanvang: 09.00 uur*  
*Voorganger: ds. Pieter Goedendorp*  
*Ouderling van dienst/lector: Ina Wolff*  
*Begeleiding: Frank Firet*  
*Collecte Diaconie:*  
*Gevangenzorg Nederland*  
*Collecte Kerk: beeld en geluid*



Bankrekeningnummer diaconie:  
NL70 RABO 030 211 1697

Bankrekeningnummer kerk:  
NL62 RABO 0373 724 128

### Zondag 26 april

De tweede zondag na Pasen, de derde in de Paastijd. Het dagelijks leven herneemt intussen z'n loop. Het wàs coronacrisis en voorlopig wordt het niet veel anders. We gaan een stille zomer tegemoet, weten we sinds de persconferentie van onze premier afgelopen dinsdagavond. Wat heeft de Opstanding van de Heer te betekenen wanneer de dagelijkse dingen toch weer gewoon blijken door te gaan? Het evangelie van deze zondag heeft er iets over te zeggen! Ds. Pieter Goedendorp gaat er in zijn overdenking op in. Ouderling en lector is Ina Wolff. Frank Firet bespeelt het orgel. Janneke Firet brengt samen met Gerben Jacobs de dienst in beeld. Jos Tollenaar en Henk Boeve zetten zich achter de schermen in voor de techniek.

De internetdiensten hebben zo in grote lijnen hun vorm intussen wel gevonden. Dat wil niet zeggen dat het 'af' is. Het gemis elkaar even te kunnen zien, blijft knagen. We hopen er vanaf komende zondag iets aan te kunnen doen. Kijk mee... en blijf met elkaar verbonden!

*De internetdienst begint om 09.00 uur, de uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel op PC of app niet te vroeg in: je loopt de kans dat bij het opstarten van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het beeld te verversen ('refresh' met de knop ☺).*

*Terugkijken op een ander moment kan natuurlijk ook.*

#### Liturgie voor zondag 26 april:

- aansteken Paaskaars en intentiekaarsen
- welkom
- psalm van de zondag Psalm 33: 1 en 8
- drempelgebed, 'votum' en groet
- bij deze zondag
- muziek Taizé: "In Resurrectione Tua"  
(In Uw Opstanding, Christus, verheugen hemel en aarde zich...)
- Schriftlezing Johannes 21: 1-14
- Lied 619: 1, 2, 5 en 6 "Lof zij God..."
- overdenking
- muziek "Heb het leven lief"
- gebeden, afgesloten met het 'onze Vader'
- tenslotte
- zegen
- slotlied Lied 643: 1, 2, 5, 8 en 9

#### **Elkaar tòch even zien!**

We weten dat veel mensen genieten van de online kerkdiensten die er iedere zondag zijn en dat op die manier zeker een gevoel van verbondenheid ervaren wordt. Maar het blijft een gemis: lege kerkbanken, elkaar niet kunnen ontmoeten, het niet kunnen delen van elkaars wel en wee tijdens het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst... Het was mooi en ontroerend een aantal vertrouwde gezichten terug te zien bij het filmpje van het Michaëlkerk paaskoor. Dat bracht ons op het idee van een variant hierop: gewoon zomaar wat gemeenteleden

in beeld brengen, zodat we elkaar tòch even zien! Henk Boeve is de afgelopen dagen op pad geweest om (vanaf veilige afstand) wat opnames te maken van gemeenteleden die hiervoor van tevoren benaderd waren. Het is heel simpel: u hoeft niet te zingen, u hoeft geen heel gesprek te voeren, alleen het zwaaien vanuit de deuropening kan al genoeg zijn! Het resultaat van deze eerste ronde is a.s. zondag na afloop van de online kerkdienst te zien. Zo hopen we dat de komende periode te blijven doen. Het kan dus zijn dat we een van de komende weken ook met u contact opnemen om hieraan mee te werken. En als u nu al weet dat u hieraan uw bijdrage wilt leveren: laat het ons weten!

### Muzikale Fruitmand

Vanuit de Michaëlkerk gaan we onze eigen Muzikale Fruitmand starten: een verzoekprogramma voor alle leeftijdsgroepen met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. We stellen u graag in de gelegenheid een verzoek in te dienen om door Frank Firet een bepaald lied te laten spelen. U kunt voor u zelf een lied aanvragen, omdat het bijvoorbeeld uw lievelingslied is of omdat u er speciale herinneringen aan heeft. Maar ook kunt u voor iemand anders iets aanvragen, bijvoorbeeld om iemand te bemoedigen of te feliciteren. We denken dat ook dit een mooie manier is om in deze bijzondere tijd sámen gemeente te zijn. We zien uw aanvragen graag tegemoet!

Ina Wolff, scriba ([i.wolff@pknleersum.nl](mailto:i.wolff@pknleersum.nl))

### Rond de dienst...

De kerk blijft dicht op zondagmorgen. Onvoorstelbaar. En het gaat nog wel even duren! Als er iets opvalt, dan zijn dat wel de veerkracht van onze samenleving en alle creativiteit waarmee we de veranderde omstandigheden tegemoet treden. Ons "gemeentekoor Pasen 2020" trok de landelijke aandacht en tot op vandaag word ik erover gemaïld door gemeenten die óók zoiets zouden willen doen. (Het blijkt dat we -min of meer per ongeluk- de lat hóóg hebben neergelegd!). Een kerkelijk magazine belde me over de manier waarop we onze internetdiensten verzorgen. Die valt blijkbaar op. "Hoe doen jullie dat?" Wat

wij in Leersum heel gewoon vinden, blijkt voor anderen bijzonder te zijn.

Ds. Pieter Goedendorp

### Groeten terug!



Vóór Pasen maakten de kinderen van de nevendienst een heleboel kaarten, die bij senioren en zieken thuis zijn bezorgd. We besteedden er een paar weken geleden in de Nieuwsbrief aandacht aan. De post werd door veel ouderen erg op prijs gesteld. Zo hoorde pakte één van onze senioren zelf ook de pen pakte en stuurde aan het meisje dat hàar een kaart bezorgde, zelf ook een kaart terug! Wat een mooi blijk van verbondenheid tussen jong en oud!

### Omzien naar elkaar

*Ook in deze Nieuwsbrief de namen van onze zieke gemeenteleden. Denkt u in deze bewogen tijden ook om hen in gebeden en een teken van betrokkenheid? Een kaartje of ander teken van medeleven doet veel goed. Zo'n blijk van betrokkenheid stellen ook onze senioren beslist op prijs!*

**Piet Versteegh** wordt nog altijd verpleegd op de IC van het Diaconessenhuis Utrecht. Er is God zij dank sprake van vooruitgang. Na veertien dagen beademing kon Piet weer van de apparatuur worden losgekoppeld. We hopen samen met zijn vrouw Beppie op een begin van genezing.

**Tjeerd Jongeling** verblijft in het MRC Aardenburg in Doorn, waar de behandeling van de infectie wordt voortgezet. Er zijn zorgen over de conditie waarin Tjeerd verkeert.

**Harry Lokhorst** is in een traject van chemobehandelingen. Na een drietal kuren

zal een CT-scan moeten uitwijzen of het verlangde resultaat ook wordt bereikt.

Enkele gemeenteleden zijn in een langdurige behandeling, vaak in een afwisseling van kuren en pauzeweken om bij te komen. Op hoop van zegen over hun behandeling gedenken we ook al onze zieken en wensen hen goede moed en sterkte toe.

### Woord van dank

Een jaar geleden werd mij door de artsen verteld dat ik zeer ernstig ziek ben.

Nu een jaar later slik ik mijn tiende chemo kuur, het gaat goed met mij zolang de pillen helpen. Fredy en ik heb van veel mensen mooie kaarten met goede woorden ontvangen, ook nu met paastijd. Fredy en ik willen u daarvoor heel hartelijk danken. Het is fijn te ervaren dat anderen om je denken. Ik ervaar het ook zoals Dietrich Bonhoeffer het zegt " Dat leven in de kern altijd leven voor anderen is, of zou moeten zijn".

Hartelijk dank,  
Chiel van der Weiden

### Pastoraat - omzien naar elkaar

Hoewel het in de huidige situatie niet goed mogelijk is om bij elkaar op bezoek te gaan, kunnen we wel op andere manieren blijven omzien naar elkaar.

Ook ds. Pieter Goedendorp en seniorenpastor Esther Colijn kunnen hun gebruikelijke huisbezoeken nu niet afleggen. Zij proberen in deze periode zoveel mogelijk telefonisch contact te onderhouden. Mocht u zelf een van hen willen spreken, aarzel dan niet hen te benaderen:

ds. Pieter Goedendorp (tel. 45 38 45,  
[p.f.goedendorp@pknleersum.nl](mailto:p.f.goedendorp@pknleersum.nl))

Esther Colijn (06 22 30 94 59,  
[e.c.colijn@pknleersum.nl](mailto:e.c.colijn@pknleersum.nl))



### Bloemengroet

In plaats van het gebruikelijke boeket bloemen gaat er in deze periode een mooie bloemenkaart naar een gemeentelid aan wie we op die manier willen laten weten dat we aan hem/haar denken. Afgelopen zondag ging er zo'n

kaart als blijk van ons meeleven naar Harry Lokhorst.

### Overlijden

#### Adrianus Martinus Johannes van Riet (28 december 1937 - 21 april 2020)

We ontvingen bericht van het overlijden van ons gemeentelid Ad van Riet. Zijn naam werd in de afgelopen maanden al vaker genoemd bij de zieken in ons midden. De complicaties van zijn ziekteproces werden geleidelijk aan te zwaar. Zo overleed Ad afgelopen dinsdagavond thuis. Hij werd 82 jaar oud. De uitvaartplechtigheid zal komende dinsdag in besloten kring worden gehouden in de aula op de Nieuwe Algemene Begraafplaats, waarna elders de crematie zal plaatsvinden. Onze deelneming gaat uit naar Ad's vrouw Janny, de kinderen en kleinkinderen.

### Gebedskring

Ook in deze vreemde tijd blijft er reden tot dankbaarheid. Nee, we kunnen niet naar de kerk, maar door de techniek en het werk van predikant, ouderling, organist en het beamerteam, zijn de meesten van ons in staat de eredienst mee te vieren en zo zijn we toch met elkaar verbonden. Dankbaar ook dat, ondanks de beperkingen door het corona virus, mensen elkaar op allerlei manieren de helpende hand reiken! Natuurlijk zijn er juist nu veel punten voor gebed: in de eerste plaats de mensen die door het virus ziek zijn, de nabestaanden van hen die door het corona virus zijn overleden, maar ook diegenen die in een behandeltraject zitten en extra risico lopen. Andere gebedspunten zijn wijsheid voor regeringsleiders, wereldwijd, om goede beslissingen te nemen in het belang van de gezondheid van de bevolking, en niet te vergeten Gods kracht en zegen voor de mensen die werken in de zorg, in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en in instellingen voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Graag willen we u vragen met ons te danken voor onze koning Willem-Alexander, die binnenkort zijn verjaardag viert en te bidden voor de ernstig zieken en de mensen die rouw dragen.

*Riek van Hussel*

## De kerkdienst meebeleven kan!

De meeste gemeenteleden kijken live of later naar de kerkdienst via hun eigen computer, tablet of smartphone.

### *Kerkomroep Settopbox*

Maar wist u dat de kerkdienst óók via de eigen TV bekeken kan worden? De kerkrentmeesters hebben een aantal “set-topboxen” van de Kerkomroep: een ontvanger die aangesloten kan worden op een internetverbinding (die is beslist nodig) en de eigen TV. Op dit moment zijn er nog twee Settopboxen op voorraad. Voor het aansluiten is een gebruiksaanwijzing bijgevoegd.

### *KerkWebRadio*

Voor wie géén internet heeft, maar wel zou willen mee luisteren naar de dienst is er de KerkWebRadio. KerkWebRadio werkt via de telefoonlijn. Er is nog steeds een aantal ontvangers beschikbaar. Ook hier is voor het aansluiten een gebruiksaanwijzing bijgevoegd.

Neem voor vragen over Settopbox of KerkWebRadio gerust contact op met de telefonische hulpdienst van onze gemeente #nietalleen (woensdagmorgen tussen 9.30 en 12.30 uur via 0343 460157) of met Joop de Fluiter telefoon 06-19756785.

Een toestel wordt bij thuis bij de deur afgeleverd. Het enige wat thuis nodig is, is een stopcontact en (voor KerkWebRadio) een telefoonaansluiting of (voor de Settopbox) een internetaansluiting.

## Blijf onze kerk juist ook in deze tijden financieel steunen!

Mogen we ook in deze bijzondere tijden op uw financiële steun rekenen? Veel inkomsten vallen weg, maar de vaste kosten lopen wel gewoon door. De bankrekeningnummers van diaconie en kerk zijn in het kader op pagina 1 te vinden. Hartelijk dank!

## #Niet alleen: Wij bieden hulp aan!

Overall in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp

nodig? Een luisterend oor? Je bent #Nietalleen.



### *Hoe werkt het?*

Iedere **woensdagochtend tussen 9.30 en 12.30 uur** zijn wij telefonisch bereikbaar in het Michaëlhuis op 0343 - 460157.

En als u liever per mail contact zoekt, dan kan dat via [e.c.colijn@pknleersum.nl](mailto:e.c.colijn@pknleersum.nl)

Als er andere momenten zijn waarop u dringend hulp nodig heeft, mag u bellen naar Ina Wolff (0343-456623).



## Moeite met Kerkomroep? Er is hulp!

De kerkdienst op Kerkomroep wordt door veel gemeenteleden goed gevolgd en op prijs gesteld. Computerbezitters kijken via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) => michaëlkerk mee. Maar lukt het niet en kunt u wel wat hulp gebruiken? Neem dan gerust doordeweeks (en NIET op zondag tijdens de dienst!) even contact op met Jos Tollenaar, telefoon 06-53974741. Hij helpt van harte!