

Nieuwsbrief

28 augustus 2020

Zondag 30 augustus

Aanvang: 09.00 uur
Voorganger: ds. Pieter Goedendorp
Ouderling van dienst: Coby Gerestein
Begeleiding: Gerard Rosier
Collecte Diaconie: Voedselbank Utrechtse Heuvelrug
Collecte Kerk: bijstand pastoraat

KERKDIENT BIJWONEN?

App of bel naar 06-82734861
(uiterlijk de vrijdag voor de betreffende zondag)

Iedere zondag is de kerkdienst
te volgen via kerkomroep.nl

Deze dienst begint om 09.00 uur



Bankrekeningnummer diaconie:
NL 70 RABO 03 02 11 16 97

Bankrekeningnummer kerk:
NL 62 RABO 03 73 72 41 28

Zondag 30 augustus

De elfde zondag van de zomertijd. De 'zondag van het klein geloof' heet deze zondag in het Oud-Katholieke Kerkboek. De term valt in de evangelielezing die we vandaag opslaan: Matteüs 17 vers 14 t/m 20. Over "gebrek aan geloof" heeft de Nieuwe Bijbelvertaling het daar. "Klein geloof" lasen we daar vroeger. Wat daar dan achter zit? Is het onmacht? Is het onwil? De psalm waar de dienst mee begint roept op om de blik niet op onszelf, maar op God te richten. Met dat simpele ópkijken begint het. Met voor ogen krijgen op welke manier God nabij is. Een andere blikrichting. Een andere invalshoek. In het evangelie benadrukt Jezus, hoeveel er dan mogelijk wordt. Dat mag toch vertrouwen scheppen? Ook deze zondag gaat ds. Pieter Goedendorp voor in de dienst, die nog altijd mooi op tijd begint, om 09.00 uur. Daar zelf bij zijn kan: bel of app uiterlijk vrijdagavond naar 06 82 73 48 61. Je krijgt dan contact met één van de leden van de coördinatiegroep. In de afgelopen zomer was er altijd voldoende plek, maar aanmelden blijft vooralsnog vereist. We zijn nog lang niet van de corona af. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten is er in aansluiting op de dienst mogelijkheid om op het Kerkplein -met inachtneming van de anderhalve meterregels- onder het genot van een kop koffie na- en bij te praten. Ook daarmee hopen we bij te dragen aan onze onderlinge betrokkenheid.

Orde van dienst zondag 30 augustus

-aansteken van de intentiekaarsen
-welkom
-psalm van de zondag Psalm 105: 1
-hand op het hart
-gebed op de drempel
-votum en groet
-bij deze dienst...
-Lied 287: 1, 2 en 5
-voor de kinderen...
-we luisteren naar: "Wil je wel geloven..."
Lied 923
-Schriftlezing Matteüs 17: 14-20
-Lied 886: NL + EN
-overdenking
-Lied 833
-gebeden, afgesloten met het 'onze Vader'
-tenslotte...
-zending en zegen
-slotlied Lied 834
-hand op het hart
-mededelingenfilm, collectebestemmingen, orgelspel

De diensten beginnen om 09.00 uur en worden live uitgezonden via www.kerkomroep.nl. De uitzending begint ongeveer vijf minuten vóór kerktijd. Schakel PC of Kerkomroep-app niet te vroeg in: je loopt de kans dat bij het opstarten van de kerkzender, vijf minuten vóór tijd, het beeld dan toch zwart blijft. Het kan helpen het beeld te verversen ('refresh' met de knop ⌂). De regiozender Regio90 zendt 's zondagsmorgens ná kerktijd de dienst óók

uit als onderdeel van het programma Ochtendglorie (9.00 - 12.00 uur). Regio90 via de kabel: CAIWAY kanaal 12, KPN kanaal 1474 en ZIGGO kanaal 41.

Omzien naar elkaar

Om zicht te kunnen houden op elkaar noemen we in de zondagsbrief in kort bestek namen van onze zieke gemeenteleden.

De vorige week gemelde overgang van **Tjeerd Jongeling** vanuit het UMC naar een verpleeghuis kon helaas geen doorgang vinden. Het blijven zorgelijke tijden voor Tjeerd en Helma. We bidden voor hen om goede moed en vertrouwen in deze onzekere tijden.

Voor zover bekend zijn er op dit moment verder géén leden van onze gemeente in een ziekenhuis opgenomen. Wel zijn er nog altijd die met langdurige ziekte te kampen hebben. Laten we ook blijven omzien naar hen en hen blijven gedenken in onze gebeden.

Overlijdensbericht

Op zondag 23 augustus overleed thuis na een periode van ziekte mevrouw Ria van Hees – Bouwmeester, echtgenote van Hen van Hees. Ria van Hees was al enkele jaren ziek, maar heeft aan de zijde van haar man zich nog lang kunnen ontplooiën. Ze bereikte de leeftijd van 77 jaar. De plechtigheid voorafgaande aan de crematie vindt zaterdag plaats in crematorium Amersfoort. Ook op deze plaats onze oprechte deelneming aan Hen en de kring van de naasten, die nu rouw dragen.

ds. Pieter Goedendorp

Kerkdienst bijwonen?

App of bel naar **06 82 73 48 61** en geef je uiterlijk de vrijdagavond voor de betreffende zondag op. *Voor a.s. zondag kan dat dus vandaag nog!* Henk Boeve of Reinier Bijkerk staat paraat om de aanmeldingen te noteren.

Hoewel het aantal zitplaatsen minder is dan in normale omstandigheden, is er tot nu toe

ruimte genoeg. We nodigen u/jou dus graag uit om de telefoon te pakken en je voor a.s. zondag aan te melden!

De (online) kerkdienst begint om 9.00 uur, het verzoek is dat iedereen uiterlijk 8.45 uur in de kerk aanwezig is. We gebruiken in deze periode 1 ingang: de zijdeur van het Michaëlhuis.

Een zanggroepje is aanwezig om de liederen te zingen, gemeentezang laten we veiligheidshalve nog even achterwege op dit moment. Voor degenen die in de kerk zijn: de liederen mee neuriën kan wel!

Voor de kinderen die in de kerk zijn is er kindernevendienst en voor de kleinsten is er oppasdienst.

Kerkdiensten komende periode

6 september: ds. Bert de Ruiters, Amerongen

13 september: ds. Pieter Goedendorp

20 september: ds. Pieter Goedendorp

27 september: ds. Rene de Reuver, Houten

Bloemengroet



Op zondag 23 augustus was een bloemenkaart bestemd voor de heer Jochem Wesseling, die zijn kniebanden heeft gescheurd. Een tweede kaart ging naar de heer

Charles Dekker, die na een hartoperatie weer thuis kwam.

Open ochtenden

De open ochtenden zijn in enigszins aangepaste vorm hervat. U bent iedere vrijdag van **10.30 - 12.00 uur** welkom in het Michaëlhuis, om elkaar te ontmoeten, bij te praten, en een kop koffie te drinken. Nu we elkaar rondom de kerkdiensten nog niet helemaal als vanouds kunnen ontmoeten, is dit voorlopig misschien een mooi alternatief.



De stoelen staan in een wijde kring en daarnaast wordt nog een aantal andere voorzorgsmaatregelen genomen. Iedere vrijdagochtend is een gastheer of gastvrouw aanwezig.

Van harte welkom!

Gebedskring

Het weekend van de bloem mozaïeken is achter de rug en ook de schoolvakantie is bijna afgelopen. We gaan de nachtschuit weer in, vooral als het stormt en regent weet je dat de zomer bijna voorbij is. Er is alle reden om te danken met ieder die van de vrije dagen heeft genoten, of dat nu de geplande reis naar het buitenland of het verkennen en genieten betreft in eigen land! Dank is er ook voor een geslaagde operatie, positieve berichten na onderzoeken en behandelingen, een negatieve corona test, voor een huwelijksjubileum, getoond meeleven en voor kleuren en geuren in de natuur en de bloeiende heide! Punten van gebed zijn er ook: voor mensen die zware behandelingen moeten ondergaan, die slechte uitslagen hebben gekregen of voor een operatie staan, die treuren om het overlijden van een geliefd persoon, die nog steeds in isolatie leven door het risico besmet te worden met het corona virus. Gebed voor de mensen die leven in gebieden waar het corona virus om zich heen grijpt, waar oorlog is, waar onderdrukking heerst, waar honger en armoede is en voor slachtoffers van natuurrampen en vervolging. God danken en aan Hem onze zorg voorleggen in gebed, het blijft nodig, telkens weer!

Nu de scholen weer gaan beginnen willen we u vragen met ons te bidden voor de **kinderen**, dat ze de liefde en zorg krijgen die ze nodig hebben en dat ze zich thuis en op school in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.



Riek van Hussel

Blijf onze kerk juist ook in deze tijden financieel steunen!

Zondag 30 augustus 2020

Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor "**Voedselbank Utrechtse Heuvelrug**".

Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug (opgericht op 23 december 2011) werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en heeft geen levensbeschouwelijke visie. Doelstelling is het (tijdelijk) verschaffen van voedsel aan mensen die in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder de armoedegrens leven, en het reduceren van verspilling van voedsel.

Hierbij is de Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug geheel afhankelijk van giften van lokale bedrijven en instellingen, kerken en particulieren en subsidie van de gemeente. Het beoordelen of personen in aanmerking komen voor een voedselpakket gebeurt door verschillende instanties die beroepsmatig maatschappelijke hulp verlenen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De voedselbank levert voedselpakketten aan de inwoners van Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen, Overberg, Maarn en Maarsbergen. Eind 2019 voorzagen ze wekelijks 73 gezinnen van een voedselpakket. Hiervoor zetten zich wekelijks meer dan 75 vrijwilligers in. Helpt u ook uw medemens?

Alvast hartelijk dank!

Het nummer van de diaconie is:

NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.

Uw bijdrage voor onze kerkelijke activiteiten kunt u overmaken op **NL 62 RABO 03 73 72 41 28** t.n.v. Herv. Gem. Leersum.

Het collectedoel van deze week is: **de kosten van bijstand in het pastoraat.**

Bericht van HVV

De bijeenkomst van de Hervormde Vrouwen Vereniging van 9 september om 14.00 uur kan helaas niet door gaan vanwege het Coronavirus en ziekte van de spreekster.