

Nieuwsbrief

27 maart 2020

Zondag 29 maart



Zomertijd

HELAAS IS DE MICHAELKERK VOORLOPIG GESLOTEN

Wel is er iedere zondag een kerkdienst
te volgen via kerkomroep.nl

Zie voor alle verdere informatie:
www.pknleersum.nl



De kerkbanken blijven leeg maar we blijven verbonden

In een bijna lege kerk was er afgelopen zondagochtend 22 maart een dienst in aangepaste vorm. Wat een bijzondere ervaring: met niet meer dan een ouderling, dominee, organist en drie mensen voor "beeld en geluid" deelden we de dienst met onze gemeenteleden thuis. En met iedereen die het mee wilde beleven natuurlijk.

De reacties na afloop waren hartverwarmend. Velen gaven aan dat het fijn was dat we op deze manier toch 'samen konden komen' en dat er een gevoel was dat je als gemeente op afstand heel dichtbij was. En hoe mooi het was om zorgen, hoop, troost en vertrouwen te delen in deze angstige tijd.

Ook de komende zondagen hopen we op deze manier met elkaar verbonden te blijven.

Om **9.00 uur** wordt de dienst opgenomen en uitgezonden via kerkomroep. We hebben voor dit tijdstip gekozen om zo hopelijk de drukte bij Kerkomroep te omzeilen.



Als u afgelopen zondag heeft gekeken heeft u het al gezien: we beginnen de dienst met het aansteken van de paaskaars. Want dat herinnert ons aan de opgestane Heer, die

ons uitnodigt om in zijn Licht samen te komen. Ook al gaat dat samenkomen nu op een andere manier dan anders, misschien kunt u thuis op dat moment ook wel een kaars aansteken, om onze onderlinge verbondenheid nog meer zichtbaar te maken.

Als u om 9.00 kijkt is de uitzending live, maar natuurlijk kunt u de uitzending (veel) later terugkijken. Dat terugkijken zou vanaf 10.00 uur moeten kunnen. Lukt dit niet, probeer het dan later nog eens. Ook goed om te weten: Kerkomroep heeft de kwaliteit van uitzendingen wat teruggeschroefd in verband met overbelasting van de server. Het is dus allemaal iets minder scherp dan we gewend zijn.

Een citaat van ds. de Reuver, scriba van de landelijke PKN, die over de vele online diensten zegt: "*Het aantal kerkdiensten dat wordt uitgezonden vanuit nagenoeg lege kerken is zo groot dat kerkomroep.nl het nauwelijks aankan. Zelfs het NOS journaal is het opgevallen hoe belangrijk de kerkdienst voor veel mensen is. Deze coronatijd laat zien hoe springlevend de kerk is. De Geest stuwt niet alleen het evangelie door elke tijd, maar roept ook veel creativiteit bij ons wakker. Om in deze niet eenvoudige tijd blij van te worden!*"

Zondag 29 maart

Aanvang: 09.00 uur. Voorganger: ds. Pieter Goedendorp. Ouderling van dienst: Ina Wolff. Begeleiding: Frank Firet. Collecte Diaconie: Nederlands Bijbelgenootschap. Collecte Kerk: Beeld en Geluid.

Aanstaande zondag zou ons gemeentelid Anne Westerduin bij ons voorgaan. Als bestuurder in de zorg heeft zij op dit moment echter tal van uitdagingen het hoofd te bieden en heeft zij ons gevraagd of we een andere oplossing hebben. Ds. Pieter Goedendorp heeft zich bereid verklaard ook de dienst van a.s. zondag op zich te nemen; dit geldt overigens ook voor een aantal andere diensten waarin de komende periode gastpredikanten stonden ingeroosterd. Het streven was (en is) om het team waarmee we werken zo klein en constant mogelijk te houden.

Omdat nu duidelijk is dat de periode waarin we op deze manier onze kerkdiensten in willen vullen in ieder geval tot 1 juni doorloopt, zullen diverse functies de komende tijd wel wat meer gaan rouleren.

“Ik mis het, elkaar even te zien!”

Dat appte één van de leden van de werkgroep liturgie ná de dienst van zondag. En toen werd er spontaan een idee geboren. Een idee om via Kerkomroep elkaar te zien. En om tijdens (het kijken naar) de dienst je met elkaar verbonden te weten. Steek thuis een kaars aan wanneer je inschakelt op Kerkomroep en de dienst gaat volgen. Als je wilt kun je er een foto van maken op je mobiel en die appen of sturen naar p.f.goedendorp@pknleersum.nl. Een paar gemeenteleden maakten spontaan een selfie, zittend vóór de kerkomroep. We laten ze zondag zien!



Zing mee in het Michaëlkerk Paaskoor 2020!

Het Paasfeest zal dit jaar anders dan ooit verlopen. De dorpskerk blijft leeg bij het belangrijkste feest dat christenen vieren. Haast onvoorstelbaar...

De kerk blijft leeg, maar dat betekent nog niet dat we niet samen kunnen zingen! De techniek maakt het mogelijk!

Wat gaan we doen? Organist Frank Firet speelt de begeleiding in van “U zij de glorie” op een mp3-bestand. Ieder die wil meedoen speelt de mp3 thuis af, zingt de twee coupletten van lied 634 uit het Nieuwe Liedboek mee en neemt dat op een videofilmje op met de smartphone. Alleen of samen met je partner of gezin. Geschoolde stem, brommer of pieper: het maakt niet uit, alles is goed! In de eindmix zal het prachtig samenklinken! Stuur je filmje op dan maakt een video-editor daar een mooie verzamelfilm van die we in de Paasdienst gaan gebruiken. Wat zal dat bijzonder klinken en wat zal het mooi zijn om elkaar zó op Paasmorgen terug te zien bij de Kerkomroep!

Wat moet je dus doen:

1. Stuur een mail naar michaelkerk@pknleersum.nl, schrijf in het onderwerp “paaskoor2020” en schrijf in de mail je naam.
2. Je krijgt een antwoordmail terug met de mp3, de liedtekst en instructies waar je je filmje heen kunt sturen.
3. Zing uiterlijk Palmzondag 5 april “U zij de glorie” met de begeleiding van de mp3, neem het op met je smartphone of webcam en stuur het filmje naar het retouradres dat in de antwoordmail wordt aangegeven.
4. Maak anderen attent op deze mogelijkheid om een prachtig gemeentekoor met elkaar te vormen!

We hopen op een onvergetelijk mooie Paaservaring! “Als we het samen doen, gaat het ons lukken!”

Een hartelijke groet van de werkgroep liturgie van de Michaëlkerk

Een idee hoe dat er uit kan zien? Kijk eens naar het Rotterdams Philhamonisch Orkest “From Us, To You” op YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=3eXT60rbBVk>

Blijf onze kerk juist ook in deze tijden financieel steunen!

Het nummer van de diaconie dat in de vorige nieuwsbrief stond was helaas niet helemaal volledig. Het juiste nummer is: **NL70 RABO 030 211 1697** t.n.v. diaconie Herv. Gem. Leersum, eventueel onder vermelding van de gewenste bestemming. Uw bijdrage voor onze kerkelijke activiteiten kunt u overmaken op **NL62 RABO 0373 724 128** t.n.v. Herv. Gem. Leersum. Deze zondag wordt heel specifiek een bijdrage gevraagd voor *beeld & geluid*: hoe waardevol het is dat we deze faciliteiten hebben wordt in deze periode wel heel duidelijk! Als u het belangrijk vindt dat we op deze manier de kerkdiensten kunnen blijven uitzenden is dit een mooie gelegenheid om dit met een (extra) gift te ondersteunen.

Kruispunt en nieuwsbrieven

In overleg met het moderamen van de Johanneskerk is afgesproken om de uitgave van ons kerkblad Kruispunt voorlopig te laten vervallen. Er zijn immers geen activiteiten in deze periode aan te kondigen en een kerkblad dat een periode van drie weken bestrijkt is in de huidige situatie niet het meest passende informatiemiddel. We hebben afgesproken dat we wel doorgaan met de Kanttekening, die om de beurt door de Michaëlkerk en de Johanneskerk wordt geleverd: deze wordt op de website geplaatst.

Op dit moment richten beide kerkgemeenschappen zich nu vooral op het zo actueel mogelijk informeren van de eigen gemeenteleden. Ook de gezamenlijke PKN-Leersum nieuwsbrief komt daarom in deze periode te vervallen, behalve als er een overlijden vanuit een van onze gemeentes te melden is. In plaats daarvan proberen we u vanuit de Michaëlkerk wekelijks te informeren via een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal digitaal verspreid worden via de ons bekende mailadressen. Denkt u dat uw mailadres nog niet bij ons bekend is, geef dit dan door via michaelkerk@pknleersum.nl, dan voegen we u toe aan onze lijst. De nieuwsbrief van vorige week bleek bij een aantal mensen in de Spambox terecht gekomen te zijn, dus

goed om die even te checken. Degenen die geabonneerd zijn op Kruispunt en *niet* over een mailadres beschikken, zullen we de komende periode van een papieren versie van de nieuwsbrief voorzien.

#Niet alleen: Wij bieden hulp aan!

Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in



voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Je bent #Nietalleen. Ook ons initiatief voor een telefonische hulplijn hebben we inmiddels hiervoor aangemeld. Want juist nu willen wij als kerkelijke gemeente iets voor elkaar betekenen.

Hoe werkt het?

Iedere **woensdagochtend tussen 9.30 en 12.30 uur** zijn wij telefonisch bereikbaar in het Michaëlhuis op 0343 - 460157.

Kunt u bijvoorbeeld door deze omstandigheden de deur niet meer uit om boodschappen te doen? Of heeft u wel een computer of laptop, maar weet u niet hoe u de kerkdiensten via Kerkomroep kunt bekijken? Of voelt u zich eenzaam en zou u het fijn vinden als u gewoon eens van iemand een telefoontje krijgt?

Heeft u hulp nodig, bel ons dan gerust: we gaan dan ons best doen om iets te regelen.

Als u op andere momenten dringend hulp nodig heeft, mag u bellen naar 0343 - 456623 (Ina Wolff).

Fijn dat al diverse gemeenteleden zich gemeld hebben voor het bieden van deze praktische ondersteuning. Als ook u/jij op deze manier een bijdrage wilt leveren, laat het ons weten via i.wolff@pknleersum.nl

Pastoraat - omzien naar elkaar

Een hele rij namen in deze nieuwsbrief. Dat is niet voor niets. De maatregelen om corona te keren hebben hun uitwerking, ook op hun situatie. Denkt u alstublieft om hen

en stuur eens een extra kaartje of bericht van betrokkenheid.

Een tegenvaller voor Tjeerd Jongeling: in verband met een bacteriële infectie moest hij wederom opgenomen worden in het UMC, waar hij donderdagavond geopereerd is. Een herhaling van het traject van vorig jaar. Spannende tijden dus wederom voor Tjeerd en Helma! Als u een kaart wilt sturen, doe dat dan niet naar het UMC, maar naar het huisadres.

Gerard Westbroek revalideert thuis, nadat er onlangs een hartklep werd vervangen.

Joop de Fluitier revalideert thuis van de hartoperatie die hij in januari onderging.

Mevrouw Elly van Dam - ter Wee verbleef enige tijd ter revalidatie elders, maar is inmiddels weer thuisgekomen om daar verder te herstellen.

Na een lang verblijf in het ziekenhuis is Louis de Bonte overgebracht naar verpleeghuis Vilente Pieter Pauw, in Wageningen.

Helaas moest Wilma Verlegh-Stijn vorige week voor enkele weken worden opgenomen in Zon & Schild. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar haar en haar man Jan.

Voor de gemeenteleden die in een behandeltraject zitten zijn het nu extra spannende tijden. Zij zijn ervan doordrongen dat zij bij de kwetsbaren horen, voor wie het coronavirus een levensgevaarlijk risico betekent. Zo noemen we ook hun namen nog een keer:

De heer Dick Doornenbal

De heer Chiel v.d. Weiden

De heer Wim Bezemer

De heer Steven Boonzaaijer

Mevrouw Sita Goedendorp-Sliep

Met een zekere regelmaat geven we een overzicht van de gemeenteleden die in een verpleeghuis of zorgcentrum wonen. Nu zij geen bezoek kunnen ontvangen zal een blijk van onze betrokkenheid extra goed doen!

Het Gouden Hart, Rijksstraatweg 46, 3956CR Leersum

Mevrouw J.J. van den Berg-Heierman

Mevrouw J.W. de Jong-Kranenburg

Mevrouw J. Legemaat-van Dijk

Nieuw Boschzicht, Rijksstaatweg 65, 3956 CJ Leersum:

Mevrouw J. de Jong-van den Brandhof

Elim, Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen:

Mevrouw C. van Vulpen-Karelse

De heer en mevrouw G. en E.C. van Bekkum-van Ekeris

De Ridderhof, De Postmeester 91, 3958 DC Amerongen:

Mevrouw E. H. van Os-Versteegh

De Ridderhof, De Postmeester 93, 3958 DC Amerongen:

Mevrouw J.A. van Spanje-van den Berg

Huize Beatrix, Jacob van Ruijsdaellaan 17, 3941 ZE Doorn:

De heer A.H. Noorlander

In memoriam Wil Wijnen - van de Water (26-2-1937 - 13-3-2020)

Na een periode van geleidelijk aan afnemende krachten, een zorgelijke tijd, overleed in de vroege morgen van vrijdag 13 maart ons gemeentelid mevrouw Wil Wijnen - van de Water. Ze bereikte de leeftijd van 83 jaar. Wil Wijnen werd geboren in IJsselstein op 26 februari 1937. Sinds mei 1962 waren Wil en haar echtgenoot Bert met elkaar getrouwd en vestigden zich via Doorn, Mijdrecht en Elst uiteindelijk met hun kinderen Bert en Corine aan de Wildbaan in Leersum en werden meelevende en betrokken leden van de Michaëlkerk. Helaas moest de uitvaart door de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis in de besloten kring van de naaste familie plaatsvinden. Dat gebeurde op 19 maart in de aula op de Nieuwe Algemene Begraafplaats. We blikten terug op het voorbije leven van Wil, dapper, zorgzaam, gelovig. Woorden uit de Bergrede staken een hart onder de riem: "Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag." Een aansporing om met een onbevungen vertrouwen in het leven te durven staan: onze hemelse Vader weet immers wat we nodig hebben... Zo legden we het voorbije leven van Wil Wijnen neer in de handen van de Eeuwige en bidden om Zijn nabijheid voor Bert, de kinderen en kleinkinderen in deze ingewikkelde tijd. Laten we als gemeente van Christus proberen op een passende manier ons medeleven te laten blijken.

Bloemengroet



Normaal gesproken gaat er iedere zondag een bloemengroet naar een gemeentelid, aan wie we op die manier willen laten weten dat we aan hem/haar denken. In

de huidige omstandigheden gaat dat niet in de vorm van een bos bloemen, maar in de vorm van een mooie bloemenkaart. Afgelopen zondag ging er zo'n kaart als blijk van onze meeleven naar mevrouw Elly van Dam - ter Wee.

Géén internet, maar wèl mee luisteren met de kerkdienst?

Dat kan gelukkig nog altijd dankzij KerkWebRadio via uw telefoonlijn. KerkWebRadio



werkt met een speciale ontvanger. Onze kerkrentmeesters hebben daar nog acht oude exemplaren van liggen. Wie géén internet heeft kan via KerkWebRadio wèl meeluisteren naar de dienst. Als de ontvanger aan staat kunt u op dat moment alleen níet meer telefoneren. Is het misschien een oplossing voor u? Neem dan gerust contact op met Joop de Fluiters, telefoon 06 1975 6785 of met de telefonische hulpdienst van onze gemeente #nietalleen op woensdagmorgen **tussen 9.30 en 12.30 uur** via 0343 460157. Een toestel wordt bij u thuis bij de deur afgeleverd. Het enige wat thuis nodig is, is een stopcontact en een telefoonaansluiting. Een toestel is zelf of door een familielid aan te sluiten. Joop de Fluiters voegt er een gebruiksaanwijzing bij.

Klokken van hoop en troost

Vorige week, deze week en volgende week woensdagavond luidt de klok van de Michaëlkerk van 19.00 tot 19.15 uur. De Raad van Kerken in Nederland riep daartoe op. In heel Nederland luiden kerkklokken als 'klokken van hoop en troost'.



Ik ging woensdagavond aan de (rustige!) Rijksstraatweg staan en hoorde haast ademloos hoe de klok van onze oude dorpskerk de boodschap van bemoediging, hoop en troost waaruit de kerk leeft over het dorp laat klinken. En eerlijk, als je onder de galmgaten staat laat zelfs het luidwiel zich zachtjes horen...

Ds. Pieter Goedendorp